

# Wonderen rondom het meer

## Opdracht van de vorige week

Neem even de tijd om na te denken over momenten in je leven waarin je de invloed van Jezus duidelijk hebt gevoeld. Dit kan een moment van vreugde, verdriet, verwarring of rust zijn. Maak een tekening, schilderij of collage die dit moment en de invloed van Jezus daarop uitbeeldt. Of schrijf een gedicht of liedtekst die je gevoelens en ervaringen uitdrukt. Bereid je voor om je verhaal te delen met de groep.

## Lees samen

Marcus 5:1-43

## Ijsbrekervraag

Als je één superkracht zou kunnen kiezen om iemand te genezen, welke zou je kiezen en waarom?

## Inspiratie

Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.<sup>1</sup>

## Behandel de tekst

In Marcus 5:1-43 lezen we drie bijzondere verhalen over hoe Jezus mensen helpt en zijn kracht en liefde toont.

Eerst geneest Hij een man die bezeten is door een kwade geest. De man, die in grotten woonde en zichzelf pijn deed, wordt bevrijd wanneer Jezus de kwade geesten toestaat in een kudde varkens te gaan, die vervolgens in een meer verdrinken.

Daarna geneest Jezus een vrouw die al twaalf jaar ziek is en veel geleden heeft onder verschillende dokters. Wanneer zij Jezus' kleren aanraakt, stoppen haar bloedingen onmiddellijk en voelt ze zich genezen. Jezus merkt dat er kracht van Hem is uitgegaan en prijst haar geloof.

Ten slotte wekt Jezus de dochter van Jairus weer tot leven. Ondanks dat de mensen denken dat het meisje gestorven is, zegt Jezus dat ze slaapt. Hij pakt haar hand en zegt: 'Talita koem,' wat betekent 'Meisje, sta op!' Het meisje staat op en begint te lopen, tot grote verbazing van iedereen.

Wat kunnen wij uit deze verhalen leren?

Het verhaal van de bezeten man laat zien dat er geen situatie te moeilijk is voor Jezus. Zelfs als je denkt dat niemand je kan helpen en je problemen zo groot zijn dat niemand ze kan oplossen, zoals bij de man met de kwade geest, kan Jezus ingrijpen en je bevrijden. Zijn kracht is groter dan welke uitdaging ook.

Het verhaal van de zieke vrouw leert ons over volharding en geloof. Het herinnert ons eraan dat we nooit moeten opgeven, zelfs als het lijkt alsof er geen hoop meer is. Jezus ziet ons geloof en kan ons helpen, zelfs in de moeilijkste tijden.

Het verhaal van Jairus' dochter toont ons dat Jezus zelfs macht heeft over de dood. Het moedigt ons aan te geloven dat niets onmogelijk is voor Jezus. Zelfs als alles verloren lijkt, kan Hij een nieuw begin geven.

Deze verhalen moedigen ons aan te geloven dat Jezus ook vandaag nog wonderen kan doen. Of je nu worstelt met iets heel groots of kleins, je kunt altijd op Jezus vertrouwen. Hij is er voor je, luistert naar je gebeden en kan je helpen op manieren die je je niet kunt voorstellen. Zijn liefde en kracht zijn altijd beschikbaar voor

---

<sup>1</sup> 1Petrus 5:7, BGT

iedereen die in Hem gelooft. Dus, wees niet bang, maar geloof en vertrouw op Jezus, want Hij kan je helpen en je leven veranderen.

### **Gespreksvragen**

- Wat vind jij het meest opvallende aan het verhaal van de man met de kwade geest die door Jezus werd geholpen?
- Hoe zou jij je voelen als je net zoals die zieke vrouw was die Jezus' kleren aanraakte en meteen beter werd?
- Wat betekent het voor jou dat Jezus zelfs iemand die dood is weer tot leven kan brengen, zoals bij het dochtertje van Jäirus?
- Heb je ooit een moment meegemaakt dat je dacht dat alles mis ging, maar er toch iets goeds gebeurde? Wil je dat delen?
- Waarom denk je dat geloof zo'n grote rol speelt in de verhalen waarin Jezus mensen geneest?

### **Opdracht**

Schrijf op wat je elke dag of elke week doet als onderdeel van je geloof. Dit kunnen dingen zijn zoals bidden, naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, of andere gewoonten en rituelen.

Voor elke gewoonte of ritueel, schrijf op hoe het te maken heeft met je geloof in Jezus. Denk na over vragen zoals:

- Waarom doe ik dit?
- Hoe helpt dit mij om dichter bij Jezus te komen?
- Voel ik dat Jezus erbij is als ik dit doe?

Praat met een vriend, familielid of jeugdleider over wat je hebt opgeschreven. Bespreek samen hoe jullie gewoonten en rituelen laten zien dat jullie in Jezus geloven en hoe ze jullie leven beïnvloeden.