

# De volken (1)

## Opdracht van de vorige week

Denk na over drie dagelijkse dingen waarin je moet kiezen: volg ik de trend, of volg ik Jezus? Schrijf per situatie op wat “iedereen” doet en wat Jezus daarvan zou vinden. Bespreek daarna samen welke keuzes moeilijk zijn en wat jou helpt dicht bij God te blijven, ook als dat anders is dan de rest.

## Lees samen

1 Samuel 8:7-20

## Ijsbrekervraag

Als je de rest van je leven maar één soort ontbijt mocht kiezen, wat zou het zijn – en waarom juist dat?

## Inspiratie

‘Mijn familie en ik zullen in ieder geval de Heer dienen!’<sup>1</sup>

## Behandel de tekst

In 1 Samuel 8 staan de Israëlieten op een belangrijk moment. Ze willen per se een koning. Niet omdat God niet goed genoeg is, maar omdat ze willen lijken op andere volken. Ze denken: ‘Zij hebben een koning, wij willen dat ook!’ (vers 5).

Het is een beetje zoals wij soms denken dat anderen een leuker of makkelijker leven hebben. Je ziet iets moois bij een ander en denkt: ‘Dat wil ik ook!’

De Israëlieten zien andere landen met koningen – stoere leiders met legers en duidelijke regels. Ze wilden ook erbij horen.

Samuel, de profeet, schrikt. Niet omdat hij zich afgewezen voelt, maar omdat hij weet wat het betekent: het volk kiest niet meer voor God als Koning.

God zegt tegen Samuel: ‘Doe dus maar wat ze gevraagd hebben. Maar je moet ze wel waarschuwen.’ En dan vertelt Samuel wat een koning allemaal zal doen:

- Je zonen moeten in het leger,
- Je dochters moeten voor hem werken,
- Je land en oogst gaan deels naar hem toe,
- Uiteindelijk ben je niet meer vrij, maar een soort slaaf.

Best heftig, toch?

God gaf het volk vrijheid – een leven vol recht en liefde. Maar zij wilden liever iets dat eruitziet als macht en controle. Waarom? Omdat ze wilden lijken op de rest (vers 20).

Dit is niet zomaar een oud verhaal. Het zegt ook iets over ons leven.

Hoe vaak willen wij erbij horen? Hoe vaak doen we dingen die God niet van ons vraagt, gewoon omdat ‘iedereen het doet’?

Misschien voel jij ook de druk om mee te doen met trends, social media, feestjes of relaties. Niet omdat je dat zelf wil, maar omdat je bang bent buiten de groep te vallen.

Maar Jezus roept ons juist op anders te zijn. Niet saai te leven, maar een licht te zijn in deze wereld.<sup>2</sup>

Het volk van Israël had al een Koning – de beste die er is.

Hij redde hen uit Egypte, leidde hen door de woestijn, beschermde hen tegen vijanden, en Hij wilde hun hart. Hij pakte niks af, Hij gaf juist zegen.

<sup>1</sup> Jozua 24:15b; BGT

<sup>2</sup> Matteüs 5:14-16.

Toch wilden ze iets anders. Ze dachten dat vrijheid zit in een leider met macht. Maar echte vrijheid is niet meegaan met de groep. Echte vrijheid is leven met God. Jezus zei: ‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’<sup>3</sup> God wil niet dat je leeft als een slaaf van wat anderen vinden. Hij wil dat je vrij leeft – geleid door zijn liefde. Hij is een Koning die jou ziet, die geeft, die dient. Dus... wie regeert jouw leven?

### Gespreksvragen

- **Waarom wilden de Israëlieten zo graag een koning, terwijl God al hun Koning was?**  
Kun jij dat begrijpen? Heb jij ook weleens het gevoel dat je iets anders wil, ook al heb je eigenlijk genoeg?
- **Samuel waarschuwde het volk voor wat er zou gebeuren.**  
Waarom kiezen mensen soms tóch iets wat niet goed voor hen is, ook al weten ze dat van tevoren?
- **De Israëlieten zeiden: ‘We willen zijn zoals de andere volken.’**  
Wanneer voel jij diezelfde druk – om mee te doen of erbij te horen? Wat doe je dan?
- **God zei tegen Samuel: ‘Ze wijzen Mij af, niet jou.’**  
Hoe zouden wij vandaag God kunnen afwijzen in ons dagelijks leven? Bijvoorbeeld in hoe we keuzes maken of omgaan met anderen?
- **De koning die ze wilden zou dingen van hen afpakken: hun land, kinderen, oogst...**  
Wat zijn vandaag de dingen (zoals social media, trends, populariteit) die iets van jou afpakken – misschien zonder dat je het merkt?
- **God wil jouw Koning zijn.** Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Wat verandert er als jij ervoor kiest naar Hem te luisteren in plaats van naar wat de wereld zegt?

### Opdracht:

Stel je voor: een wereld waarin alles goed is. Geen haat, geen pijn, geen oneerlijkheid.

Wat denk jij dat er écht nodig is om zo’n wereld mogelijk te maken?

Noem **één belangrijk element** dat volgens jou nodig is.

⚠ *Let op:* je mag niet zeggen ‘de afwezigheid van zonde’ 😊

Denk aan iets dat mensen wél moeten doen of juist zijn.

**Schrijf in 2-3 zinnen uit waarom je dit element hebt gekozen.**

Voorbeeld: *“Ik kies liefde, omdat echte liefde mensen helpt goed met elkaar om te gaan, ook als het moeilijk is.”*

---

<sup>3</sup> Johannes 8:36; NBV21