

Het huwelijk als metafoor

Opdracht van de vorige week

Denk terug aan een bruiloft (of een ander feest) dat je bijzonder vond. Wat maakte dat feest zo leuk of speciaal? Was het de sfeer, het eten, de mensen, de muziek, of iets anders?

Welke herinnering komt het eerst in je op als je eraan terugdenkt?

1. Waarom denken jullie dat de Bijbel het koninkrijk van God soms vergelijkt met een bruiloftsfeest? (Bijv. Matteüs 22:2)
2. Wat zegt zo'n feest over verbondenheid, vreugde en liefde?
3. Hoe zou jouw 'feest met God' eruit zien als je dat zelf mocht vormgeven?

Lees samen

Openbaring 19:1-10

Ijsbrekervraag

Wanneer was jij zó blij dat je het van de daken wilde schreeuwen? Waarom was dat moment zo bijzonder?

Inspiratie

'Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens: Wees altijd blij.'¹

Behandel de tekst

Feest vieren – wie houdt er nou niet van? Of het nu om een verjaardag, een bruiloft of het einde van het schooljaar gaat, een feestje maakt ons blij. We voelen ons verbonden met anderen en krijgen hoop. Maar wist je dat de Bijbel vertelt over een feest dat nog veel groter is dan wat we hier op aarde meemaken?

In Openbaring, hoofdstuk 19, krijgt Johannes een kijkje in de hemel. Hij hoort een enorme groep mensen zingen: 'Halleluja! Alle eer aan God!' Waarom zijn ze zo blij? Omdat het kwaad is verslagen. Babylon – een beeld voor alles wat slecht is, zoals leugens, geweld en machtsmisbruik – is gevallen. Het is voorbij! God heeft het kwaad gestopt. En dat vieren ze in de hemel. God is rechtvaardig. Hij laat het slechte niet voor altijd doorgaan. Dat geeft hoop – en reden voor feest.

Maar het allermooiste komt nog: het bruiloftsfeest van het Lam. Jezus – het Lam van God – gaat trouwen met zijn bruid. Weet je wie die bruid is? Dat zijn wij. De gemeente – jij en ik, als we Hem volgen.

In vers 7 lezen we: 'Laten we juichen en blij zijn, laten we hem eren! Want de bruiloft van het Lam gaat beginnen. Zijn bruid staat al klaar.' Het witte kleed staat voor de goede dingen die gelovigen doen (vers 8). Maar die doen ze niet uit zichzelf – het is Gods genade die hen helpt zo te leven, samen met Jezus.

Dan zegt de engel in vers 9 iets heel bijzonders: 'Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het lam.' Dat betekent: jij bent ook uitgenodigd. Niet omdat je alles goed doet, maar omdat Jezus jou kent, van je houdt, en met jou wil leven – nu al, en voor altijd.

Toch blijft dit belangrijk: in vers 10 zegt de engel dat we alleen God mogen aanbidden. Zelfs engelen geven alle eer aan Hem. Dit feest draait niet om ons – het draait om God. Hij is de Koning, de Redder en de Bruidegom. Wij zijn de gasten én de bruid – uitgenodigd door genade.

¹ Filippenzen 4:4; BGT

Openbaring 19 laat zien dat het christelijk geloof niet alleen over moeilijke tijden gaat of over volhouden. Het eindigt met een feest. Een feest vol liefde, recht en vreugde. Voor iedereen die 'ja' zegt tegen Jezus. Laat de uitnodiging niet liggen. Trek het witte kleed aan dat Hij je geeft – en wees klaar voor het mooiste feest dat er is.

Gespreksvragen

- Wat vind jij ervan dat God het kwaad gaat stoppen? Geeft dat je een goed gevoel? Of vind je het juist spannend of moeilijk?
- De Bijbel zegt dat 'Babylon' staat voor alles wat slecht is. Zie jij dingen in de wereld die daar op lijken? Bijvoorbeeld in het nieuws, online of op school?
- Het witte kleed staat voor goede dingen die je doet als je met Jezus leeft. Wat zouden zulke goede dingen in jouw leven kunnen zijn?
- De Bijbel zegt dat jij bent uitgenodigd voor het feest van Jezus. Hoe voelt dat voor jou? Wat betekent dat voor jouw leven nu?
- Hoe kun jij je nu al klaarmaken voor dat feest in de hemel? Wat helpt jou om met God te leven, ook als het soms lastig is?

Opdracht: Volg ik de trend of Gods weg?

Kies 3 voorbeelden uit je dagelijks leven

Denk na over drie dingen die vaak voorkomen in jouw leven. Bijvoorbeeld:

- Wat je kijkt op social media of tv
- Hoe je praat over anderen
- Wat je belangrijk vindt (bv. kleding, status, likes)
- Hoe je met geld, tijd of vriendschappen omgaat

Schrijf per voorbeeld op:

- Wat is hierin de trend of wat doet "iedereen"?
- Wat zou Jezus hierover denken?

Bespreek samen

- Welke keuzes zijn lastig om anders te maken dan wat de wereld normaal vindt?
- Herken je dat het soms moeilijk is trouw te blijven aan wat God wil?
- Wat helpt jou om keuzes te maken die bij God passen, ook als dat niet populair is?