

Tot in eeuwigheid

Opdracht van vorige week

Stel je voor dat je onbeperkt geld hebt en overal ter wereld mag wonen, zonder zorgen over school, werk of geld. Schrijf minimaal 5 zinnen over welke plek je kiest, waarom je daar wilt wonen, hoe jouw leven daar eruitziet, met wie je daar wilt wonen en wat jou daar echt gelukkig zou maken, en vertel daarna jouw keuze aan de groep.

Lees samen

Openbaring 21:9–27

Ijsbrekervraag

Wat was jouw leukste vakantie ooit, en wat maakte die zo leuk?

Inspiratie

‘Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’¹

Behandel de tekst

De wereld is mooi. Maar tegelijk ook kapot. Op sociale media zie je leuke dingen, maar ook eenzaamheid, stress, oorlog, onrecht en verdriet. Veel mensen vragen zich af: komt er ooit een moment dat alles echt nieuw wordt? In Openbaring 21:9–27 laat God aan Johannes zien dat die dag echt komt. Een toekomst vol licht, vrede en waarheid.

Johannes krijgt een bijzonder visioen. Een engel zegt tegen hem: ‘Kom! Ik zal je de bruid laten zien, de vrouw van het lam’ (vers 9). Daarna ziet hij het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Deze stad is niet zomaar een plek met mooie gebouwen. Ze laat zien hoe het is om voor altijd bij God te wonen. Het beeld van de bruid laat zien dat het niet draait om stenen en straten, maar om liefde, trouw en verbondenheid. God maakt een toekomst klaar waarin zijn volk dicht bij Hem leeft. Wat Johannes ziet, is indrukwekkend. De stad straalt door Gods heerlijkheid. De muur is groot en sterk. Er zijn twaalf poorten met de namen van de twaalf stammen van Israël en twaalf fundamenten met de namen van de twaalf apostelen. Daarmee laat God zien dat zijn plan compleet is. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament horen bij elkaar. Alles wat God heeft beloofd, komt uit in deze stad. Geen enkel kind van God wordt vergeten. Zijn reddingsplan staat stevig vast. Dan meet de engel de stad op. Ze is enorm groot en alles klopt precies. Dat laat zien dat Gods toekomst niet rommelig of onzeker is. Bij Hem is alles compleet. Veilig. Volmaakt. Misschien voelt jouw leven soms juist chaotisch. Misschien weet je niet goed waar je naartoe gaat. Maar deze tekst laat zien dat God het overzicht heeft. Zijn toekomst voor zijn kinderen staat vast.

Ook de materialen van de stad zeggen iets. Goud, parels en edelstenen schitteren overal. Dat is niet bedoeld om op te scheppen, zoals dure spullen of luxe merken vaak doen. Het laat zien dat Gods aanwezigheid meer waard is dan alles wat mensen belangrijk vinden. In deze wereld draait het vaak om uiterlijk, geld of status. Maar in Gods stad komt echte waarde van Hem. Daar hoeft je jezelf niet meer te bewijzen. Daar hoeft je niet te vechten om gezien te worden. God ziet je al. Misschien is het mooiste wel dat er geen tempel meer is. Waarom niet? Omdat God zelf daar aanwezig is, samen met het Lam, Jezus Christus. In het oude

¹ Openbaring 21:1; BGT

Jeruzalem was de tempel de plek waar mensen God ontmoetten. Maar in het nieuwe Jeruzalem is er geen afstand meer tussen God en mensen. Geen scheiding meer. Geen schaduw meer. God woont midden tussen zijn kinderen. Dat is de kern van de hemel: niet alleen een perfecte plek, maar voor altijd dicht bij God zijn.

Er is ook geen zon of maan nodig, want Gods heerlijkheid verlicht de stad en het Lam is haar lamp. Wat een bijzonder beeld. Geen duisternis meer. Geen verborgen pijn. Geen angst in de nacht. Geen donkere gedachten die je meesleuren. Alles wordt verlicht door Gods aanwezigheid. Het licht van Jezus is sterker dan alle duisternis die wij kennen.

De poorten van de stad staan altijd open. Dat betekent veiligheid en vrede. In vroegere tijden gingen stadspoorten 's nachts dicht uit angst voor vijanden. Maar hier is geen gevaar meer.

Toch zegt vers 27 ook iets ernstigs: 'niets onreins komt de stad binnen. Geen leugen, geen kwaad en geen zonde. Alleen de mensen die geschreven staan in het boek van het leven van het Lam.' Dat maakt duidelijk dat toegang tot deze stad niet afhangt van populariteit, slimheid of succes. De belangrijkste vraag is: hoor jij bij Jezus?

Dat is ook de belangrijkste boodschap voor jongeren vandaag. Leef niet alleen voor dingen die nu mooi lijken, maar straks verdwijnen. Richt je hart op Christus. Hij is het Lam. Door Hem is er vergeving, nieuw leven en een plek in Gods toekomst. De wereld belooft veel, maar kan je geen eeuwig thuis geven. God wel.

Openbaring 21 laat ons vooruitkijken. Niet naar een vage droom, maar naar een echte toekomst. Een stad vol licht. Een stad vol vrede. Een stad waar God woont. En het mooiste is: door Jezus mag jij daar thuiskomen.

Gespreksvragen

- Wat vind jij mooi of opvallend aan deze tekst over het nieuwe Jeruzalem?
- Johannes ziet een stad zonder angst, verdriet of slechte dingen. Welke slechte of donkere dingen zie jij nu veel op straat of online?
- Er staat dat God dicht bij de mensen is. Hoe zou jouw leven anders zijn als je elke dag voelt dat God bij je is?
- In vers 27 staat dat alleen mensen die bij Jezus horen de stad binnen mogen. Wat betekent het voor jou om echt bij Jezus te horen?
- De wereld laat veel dingen zien die leuk of belangrijk lijken. God belooft iets dat voor altijd blijft. Hoe kun jij als jongere keuzes maken die passen bij God en niet alleen bij wat nu populair is?