

# Beleidsplan ZDA-gemeente Amersfoort

17 mei 2022

## Inleiding

De Adventkerk te Amersfoort is onderdeel van het wereldwijde Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en sluit zich aan bij de kernwaarden van de Adventkerk in Nederland<sup>1</sup>: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. Zij komt wekelijks op zaterdag (sabbat) bijeen in de Marcuskerk in Leusden.

Waarom zijn wij kerk? Wij zijn kerk omdat God ons geroepen heeft om zijn kinderen te worden en wij aan die oproep gehoor hebben gegeven. Wij zijn kerk om als gemeenschap van gelovigen onze geloofsprincipes uit te leven en elkaar daarin te versterken. Wij zijn kerk omdat wij een verschil willen aken in deze wereld, in navolging van Jezus Christus.

Wij willen het woord van God zoals we dat vinden in de Bijbel uitleven. Wij geloven daarom dat de volgende onderwerpen belangrijk zijn:

1. Sociale betrokkenheid (Matteüs 25:31-46)
2. Een warme verbonden gemeenschap (1 Korintiërs 12)
3. Het verspreiden van het verhaal over verlossing en het begin van een nieuw leven door Jezus Christus (Matteüs 28:19; Marcus 16:16).
4. Normen en waarden voor een rustig en prettig leven (Matteüs 5-7; 22:37-40; Exodus 20:1-17).
5. Rust in God (Matteüs 6:34; 11:28)

## Onze lokale gemeente:

Wij, dat betekent van jong tot oud, willen deze kernwaarden van optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit tot uiting brengen in onze lokale gemeente door te zorgen dat voor iedereen die zich met ons verbonden voelt, groeit in autonomie, competentie en verbondenheid essentieel zijn. Autonomie betekent dat ieder voor de volle 100% verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar aandeel in de kerk. Competentie betekent dat je datgene waar je goed in bent bijdraagt aan de kerk. Verbondenheid betekent dat we met elkaar voortdurend werken aan verbinding met elkaar.

Veel beleidsplannen zijn zware, lijvige documenten. Wij willen graag een beleidsplan hebben dat kort en overzichtelijk is met een duidelijke visie en heldere doelen. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op onze ervaring met de Bijbel. Iedereen, jong en oud, heeft bijgedragen aan het verzamelen van kernachtige teksten die weerspiegelen hoe wij vinden dat de kerk zou moeten zijn. Dit vatten we samen in de volgende thema's

Vijf punten komen telkens weer terug en staan daarom in het beleidsplan:

1. Wij leven het verhaal uit van de verlossing voor ieder mens en stellen onszelf actief op en zijn actief sociaal betrokken bij onze omgeving.
2. Wij koesteren onze warme verbonden gemeenschap en zullen daarom allerlei activiteiten ontwikkelen om deze verbinding te versterken.
3. Wij verspreiden het verhaal over de verlossing en zullen daarom diverse soorten vieringen en Bijbelstudies houden.
4. Wij ondersteunen actief het leven naar Gods voorbeeld door ons eigen voorbeeld en door anderen daarmee te helpen.
5. Wij geloven dat de sabbat Gods speciale dag is voor ons en onze medemens, gemaakt om tot rust te komen, die ons herinnert aan de schepping en aan de verlossing. Wij helpen anderen op

---

<sup>1</sup> <https://www.adventist.nl/wat-wij-geloven/>

een positieve manier deze dag te begrijpen. We zien de sabbat als een voorafschaduw van de wederkomst en het nieuwe rijk van God.

## Actiepunten

De bovenstaande geloofspunten leiden voor ons te specifieke actiepunten waar we ons de komende jaren aan zullen wijden.

1. Omdat wij betrokken zijn bij de maatschappij, zullen wij daar ieder jaar weer projecten voor ontwikkelen om mensen bij te staan die dat nodig hebben, waarbij ook de jongeren actief participeren.
2. Omdat verbondenheid belangrijk is, hoort iedereen erbij, en organiseren we allerlei events van koffiedrinken na de dienst, gezamenlijke maaltijden, met geplande en ongeplande uitjes en maken we actief ruimte voor onze jongeren en kinderen.
3. Omdat wij het verhaal van de verlossing willen verspreiden, hebben wij vieringen waarin Gods liefde zichtbaar wordt in woord, gebaar en muziek, waarbij iedereen participeert.
4. Omdat wij Gods richtlijnen belangrijk vinden, leven wij vanuit het woord en ondersteunen anderen liefdevol daarbij, bijvoorbeeld door sabbatschool, Bijbelstudie, etc.
5. Omdat de sabbat Gods speciale dag is, komen wij op sabbat bij elkaar voor vieringen, samenzijn, en hulp aan anderen, waarbij speciale aandacht is voor iedere leeftijdscategorie.

## Speciale input van onze jongeren

Waarom zijn wij geroepen?

Mensen proberen die behoefte te vervullen in bezit/geld, hun baan, hun relatie. Als ze die dingen kwijtraken, realiseren ze zich dat die dingen tijdelijk zijn.

Als kerk hebben we Jezus en de 3 engelenboodschap: God glorie geven, Hem aanbidden en het oordeel. Hoe bieden we dit: door een voorbeeld te zijn. God reflecteren: Liefde en interesse tonen, niet oordelen. Alleen wanneer je een diepere band met iemand hebt, kun je ook iemand wijzen op bv een slechte gewoonte.

De kerk moet zo vertrouwd zijn dat je jezelf kunt zijn! Niet anticiperen op verwachtingen van anderen: niet afwachtend zijn en dat er dan niks gebeurt. We willen een voorbeeld zijn, open voor anderen: als jij open bent, geef je anderen ook toestemming om zichzelf te zijn. We willen daarbij niet alleen maar zeggen dat we een voorbeeld zijn maar dit vooral door acties laten gebeuren. We willen onze talenten gebruiken voor anderen: mensen verbinden!

Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de kerk. Vooral wanneer je bv de taal niet spreekt: als je dan een hymne hoort in een bekende melodie, voelt dat vertrouwd. Ook vertalen voor iemand die geen Nederlands spreekt geeft dat iemand zich meer vertrouwd voelt in de kerk. Er zijn nog andere zaken die maken dat mensen zich thuis voelen: als je de mensen (echt) leert kennen. En dat gebeurt nog veel te weinig in onze kerk. Als je nooit gelegenheid krijgt om met iemand te praten, hoef het helemaal niet zo te zijn dat mensen naar je toe komen of dat jij naar mensen toe gaat. We moeten elkaar helpen door:

- a. Door de bespreking na de preek vol te houden (daarin zijn vooral mensen verrijkt die nog niet zoveel contact hadden).
- b. Door na de viering een gezamenlijke maaltijd te houden
- c. Door een lezing over faalangst te organiseren of over omgaan met tijd of eenzaamheid.
- d. Zijn we voorbereid op de wederkomst? Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven
- e. Een avond/middag laten organiseren door de jongeren
- f. Sabbatopening op locatie, waarbij je bekende mensen uit je omgeving betreft en vraagt om hulp (bv concert m.b.v. vrienden van jeugdleden)