

# RENTMEESTERSCHAP HANDBOEK



INHOUD

**INLEIDINGEN**

HET ONTSTAAN VAN RENTMEESTERSCHAP

MENSEN ZIJN RENTMEESTERS VANWEGE DE SCHEPPING, NIET DOOR EIGEN KEUZE

RENTMEESTERSCHAP BRACHT HET MENSELIJKE RAS TOT LEVEN

ADAM EN EVA WAREN BEHEERDERS, GEEN EIGENAREN

**RENTMEESTERSCHAP VAN TIJD**

TIJD IS BELANGRIJK WANT GOD HEEFT ER WAARDE AAN TOEGEKEND

TIJD IS EEN MAATSTAF VOOR EFFICIËNTIE (PREDIKER 9:10)

TIJD STELT ONS IN STAAT DE LEEFTIJD VAN IEMAND TE KENNEN (PSALM 90:10)

TIJD GEEFT EEN GEVOEL VAN URGENTIE (EFEZIËRS 5:16)

TIJD STAAT ONS TOE TE RUSTEN

TIJD BENADRUKT HET BELANG VAN DE SABBAT

GOD WIL GRAAG DAT WIJ GOEDE RENTMEESTERS ZIJN VAN ONZE TIJD

GOD GEEFT ONS TIJD OM ONS VOOR TE BEREIDEN OP DE EEUWIGHEID

**TALENTEN**

TALENTEN ONTVANGEN

JE TALENT BENOEMEN

JE TALENT ONTWIKKELEN

MISBRUIK MAKEN VAN TALENTEN

TIJD ALS TALENT

**HOU JE LICHAAM GEZOND**

VAN HEM DOOR DE SCHEPPING

VAN HEM DOOR DE VERLOSSING

HET LICHAAM IS EEN TEMPEL

DE EIGENAAR VRAAGT ONS HEM TE VERHEERLIJKEN

**RENTMEESTERSCHAP IN RIJKDOM**

IS RIJK ZIJN SLECHT?

JOB

ABRAHAM

DE RIJKE JONGELING

JOZEF VAN ARIMATEA

WIE GEEFT MENSEN DE KRACHT OM RIJK TE ZIJN?

HET GEVAAR VAN ONZE TIJD

HET DOEL VAN RIJKDOM

### **DE SABBAT—EEN OPROEP TOT ONDERNEMINGSLUST**

DENK ERAAN DE SABBAT HEILIG TE HOUDEN

GOD ONTWIERP WERK VOOR ONS BESTWIL

DE ZEGENINGEN VAN WERK

WAAROM MENSEN ER NIET IN SLAGEN DE SABBAT TE HOUDEN

HET WERK VAN DE MENS IN ZES DAGEN

REDENEN WAAROM SOMMIGE MENSEN NIET WILLEN WERKEN

### **HET BELANG VAN TIENDEN**

DE PBF TIENDE

HET PERCENTAGE

DE BESTEMMING

DE FUNCTIE

WAARAAN HERINNERT HET GEVEN VAN TIENDEN ONS?

WELKE TIENDE – BRUTO OF NETTO?

### **OFFERGAVEN: DE MAATSTAF VAN WAT WE UITDRAGEN**

DE BETEKENIS VAN OFFERGAVEN

WAAROM GEVEN WE OFFERGAVEN

OM DICHTER BIJ GOD TE KOMEN

OM ONZE LIEFDE VOOR GOD TE TONEN

OM ONZE DANKBAARHEID AAN GOD TE TONEN

OFFERGAVEN GEVEN GEEFT ONS GELEGENHEID GOD TE IMITEREN \_

DE GROTE SCHENKER

### **HOEVEEL MOET JE GEVEN ALS OFFERGAVE?**

WAT JE HART JE INGEEFT

LEREN VAN WAT ANDEREN IN HET VERLEDEN GAVEN

HET LICHT ONTVANGEN EN DE OMVANG VAN DE TAAK DIE VOOR ONS LIGT

## **GECOMBINEERD GEEFPLAN**

### **ZINVOL BEZOEK**

HET IS GOED GEORGANISEERD

HET HEEFT EEN DOEL

HET IS EEN PROGRAMMA WAARVOOR GEBEDEN IS

HET IS DOELGERICHT

HET MAAKT GEBRUIK VAN EEN VERVOLPLAN

HET IS VERTROUWELIJK

HET IS GERICHT OP VERLOSSING

HET BEANTWOORDT EXCUSES EN BEZWAREN

HET BRENGT DE KLANT NIET IN VERLEGENHEID

HET IS RESULTAATGERICHT

HET VERHOOGT DEGENE DIE BEZOCHT WORDT TOT DE AANWEZIGHEID VAN GOD

### **GOEDEREN GEVEN**

HET GEVEN VAN GOEDEREN IS MAKKELIJK

IEDEREEN KAN GEVEN

GEVERS VAN GOEDEREN HEBBEN DE NEIGING TE VOLGEN WAT ER MET HUN GIFT GEBEURT

WEES VOORZICHTIG MET HET NOEMEN VAN EEN PRIJS

WAT IN NATURA GEGEVEN WORDT KAN GEMAKKELIJK MISBRUIKT WORDEN

GEEF BONNEN

HOUD JE AAN JE BELOFTE

### **MOTIVERENDE FACTOREN OM TE GEVEN**

GOED GEVOEL

MEDELIJDEN MET ANDEREN DIE LIJDEN

WENS OM GEZIEN TE WORDEN

LIEFDE

MOTIEF VAN RENTMEESTERSCHAP

MOTIEF VAN WEDERKERIGHEID

BELONINGEN

DE THEOS FACTOR

**SCHULD: DE ALTIJD AANWEZIGE BEDRIJGING VAN TROUW**

HET MAAKT HET GEZIN TOT SLAAF VAN DE SCHULDENAAR (SPREUKEN 23:7)

SCHULD LEIDT TOT MEER SCHULD

SCHULD ZAAIT WANTROUWEN TUSSEN PARTNERS

SCHULD VEROORZAAKT RUZIE IN HUIS

SCHULD HOUDT ONTWIKKELING IN HET GEZIN TEGEN

SCHULD KAN IEMAND VAN HUIS VERDRIJVEN

SCHULD KAN LEIDEN TOT BEHOEFDIGHEID—SCHULDENAREN EISEN ALLES OP

HET ZORGT VOOR VERLIES AAN CONTROLE BIJ ONSZELF EN BIJ WAAR WE VOOR GEWERKT HEBBEN

SCHULD KAN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN VERZIEKEN

HET ZORGT VOOR WANBETALING BINNEN HET GEZIN OP NIET BEDISCUSSIEERBARE UITGAVEN –  
TIENDEN EN GIFTEN

### **HOE VOORKOM JE SCHULDEN**

TEVREDENHEID (TIMOTEÛS 4:6-8)

LEREN SPAREN (PREDIKER 11:1)

WERKEN MET EEN BEGROTING (LUCAS 14:28)

WEES NIET TE AMBITIEUS

VERMIJD ZIELIGE VERHALEN VAN MENSEN MET SCHULDEN

VERMIJD WAAR MOGELIJK HET KOPEN VAN ARTIKELEN OP BASIS VAN KREDIET/LEASE

VERMIJD MEERDERE LENINGEN VAN LEENINSTELLINGEN

WEES WAAKZAAM ALS JE OVERWEEGT NIEUWE WEGEN TE VINDEN OM EXTRA TE VERDIENEN

OEFEN GEEN DRUK UIT OP JE PARTNER OM MEER TE DOEN DAN HIJ/ZIJ AANKAN

DRAAG ALTIJD JE TIENDEN EN GAVEN AF

WAT TE DOEN ALS JE AL SCHULDEN HEBT

### **RENTMEESTERSCHAP VAN WIE WIJ ZIJN**

WE HEBBEN WAT VELE ANDEREN NIET HEBBEN

WIJ BEGRIJPEN DE BIJBEL MET EEN HELDERHEID DIE VELE ZOEKERS ZOUDEN WILLEN HEBBEN

WE HEBBEN EEN UNIEKE, OP DE BIJBEL GEBASEERDE, INTERPRETATIE VAN PROFETIE

WE WETEN MEER DAN ANDEREN

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

IEDER MOET ZIJN/HAAR DEEL DOEN

WEES TROUW AAN DE MISSIE DOOR TIENDEN EN GAVEN AF TE DRAGEN

WIJ WORDEN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN VOOR HET BEHEER VAN WIE WE ZIJN EN WAT WE BEZITTEN

### **HOE MAAK JE JE OPROEPEN EFFECTIEF**

BID VOORDAT EN TERWIJL JE JE OPROEP DOET

GELOOF WAT JE ONDERWIJST

BRENG IN PRAKTIJK WAT JE ZEGT

GELOOF DAT ER RESULTAAT ZAL ZIJN

DOE WAT JE DOET MET PLEZIER

HOU VAN DE MENSEN MET WIE JE WERKT (2 KORINTIËRS 5:14)

GEBRUIK DE METHODE VAN CHRISTUS

### **KENMERKEN VAN EEN GEMEENTE DIE ZICH BEWUST IS VAN RENTMEESTERSCHAP**

LIEFDE VOOR DE LEDEN (2 KORINTIËRS 5:14)

CONSEQUENT ZIJN IN HET ONDERWIJS AAN LEDEN OM TROUWE RENTMEESTERS TE ZIJN

IS ZICH ERVAN BEWUST DAT ONTROUW MENSEN BIJ GOD VANDAAN LEIDT

DE KERK HEEFT DE CIJFERS PARAAT

IS GEÏNTERESSEERD IN DE GEESTELIJKE GROEI VAN DE LEDEN

WEET WAAR DE LEDEN WONEN

LEIDERS GEVEN HET GOEDE VOORBEELD

BRENGT RENTMEESTERSCHAP BIJ DE MENSEN

MOEDIGT MENSEN AAN DE PRETTIGSTE MANIER VAN GEVEN TE OMARMEN

BENADRUKT DISCIPLINE BIJ DE PERSOONLIJKE FINANCIËN

LEIDERS ZIJN EROP GEBRAND GEEN LEDEN TE VERLIEZEN

### **DE RENTMEESTERSCHAPCOÖRDINATOR**

MAAK JEZELF VERTROUWD MET ALLES WAT HET KERKELIJK HANDBOEK TE MELDEN HEEFT TEN AANZIEN VAN JOUW DEPARTEMENT

BRENG DE UITGANGSPUNTEN UIT HET KERKELIJK HANDBOEK IN PRAKTIJK

HOU VAN DE MENSEN MET WIE JE WERKT (2 KORINTIËRS 5:14)

ONTWIKKEL EEN DROOM VOOR JE GEMEENTE

VERTROUW NIET TEVEEL OP EEN RENTMEESTERSCHAPSCOMMISSIE/RAAD

DE VERLOSSING VAN JE LEDEN STAAT OP HET SPEL

ONDERWIJS OM HET HART TE BEREIKEN IN PLAATS VAN HET HOOFD

GERICHT OP ZENDING

WEES CREATIEF

GEEF REGELMATIG TERUGKOPPELINGEN

## **DANKBETUIGINGEN**

Wanneer je namen begint te noemen van mensen die je wilt bedanken voor hun bijdrage aan een project, is het risico altijd aanwezig dat er mensen vergeten worden. Toch is het van belang om deze taak uit te voeren en de volgende mensen verdienen het om genoemd te worden: Dr. Solomon Maphosa daagde me tijdens onze eerste bijeenkomst uit met een geschreven werk te komen dat ten dienste van onze Divisie kon zijn. Ik heb me meteen op de taak geworpen. Zonder hem zou dit boek nooit geschreven zijn.

Mijn speciale dank gaat uit naar mijn collega's in de unies die het initiatief ondersteund hebben en die zich hebben ingezet voor een uitgebreide distributie van dit Handboek in hun regio's. ik bedank ook mijn gezin dat mij is blijven ondersteunen tijdens het schrijfproces. Tot slot, maar zeker niet in de minste plaats, prijs ik God van wie alle zegeningen komen die mij de mogelijkheid geven Hem te dienen op dit heerlijke departement. Dank ook dat Hij mij de inspiratie en ideeën heeft gegeven die in dit boek naar voren komen.

*Dit handboek is opgedragen aan alle onderwijzers van rentmeesterschap in de Southern Africa–Indian Ocean Division.*

Nederlandse Uitgave: Nederlandse Unie van Gemeente Conferentie van Zevende Dags Adventisten,  
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis Ter Heide

Vertaling: Ds. Bert Nab

Copyright 2023



## VOORWOORD

Het doet me goed het voorwoord voor dit Handboek voor Rentmeesterschap te mogen schrijven. Ik geloof dat het een goede toevoeging aan de broodnodige literatuur op dit gebied.

Om de lezer bekend te maken met het onderwerp, begint de auteur met de oorsprong van rentmeesterschap en betoogt dat mensen rentmeesters zijn vanwege de schepping en dat het beroep dat op hen wordt gedaan inzake rentmeesterschap zelfs al voor de schepping bestond. Het menselijke bestaan is nauw verbonden met rentmeesterschap.

Het hoofdstuk over rijkdom is leerzaam en onderwijzers van rentmeesterschap moeten dit aspect vooral niet vergeten in hun lessen. Hoewel sommige mensen vinden dat rijk zijn slecht is voor een christen, kunnen we dat niet uit de Bijbel halen. In tegendeel, de Bijbel geeft voorbeelden van mensen die erg rijk waren en toch trouw bleven aan hun God. De verklaring van Ellen White vond ik intrigerend: 'Het verlangen om rijkdommen te vergaren is natuurlijk voor een mens. Het is ons ingeplant door onze hemelse Vader voor nobele doeleinden.'<sup>1</sup>

Het vierde gebod wordt gebruikt om te bewijzen dat wij op vaste grond staan voor het houden van de juiste dag van aanbidding, maar de lezer zal het met de auteur eens zijn dat in dit gebod God van ons verlangt dat we werken om zo in staat te zijn onszelf en Gods werk te onderhouden. Als de geest van de sabbat gehouden zou worden zoals die is bedoeld, zouden de levensstandaarden van Gods volk anders zijn omdat het de zes resterende dagen zou gebruiken om het leven te verbeteren.

Wanneer mensen deelnemen aan activiteiten die bronnen voor henzelf aanboren en het werk van God ondersteunen, moet grote zorg in acht genomen worden door degenen die verantwoordelijk zijn voor hetgeen in natura gegeven wordt. De auteur geeft praktische suggesties voor de afhandeling van tienden en gaven in natura. We kunnen het niet echt met de auteur oneens zijn als hij schrijft dat mensen die in natura geven, de neiging hebben te volgen wat er met hun gift gebeurt. Het is namelijk heel erg teleurstellend wanneer mensen zien dat wat zij aan de Heer hebben gegeven misbruikt of zelfs weggegooid wordt.

Aangezien er steeds nieuwe leden aan de gemeente worden toegevoegd, dient het onderwerp van tienden en gaven een steeds terugkerend onderwerp te zijn voor de gemeente. In feite zijn het niet eens alleen de nieuwe leden die onderwezen moeten worden. Ook voor bestaande leden is het goed om van tijd tot tijd weer eens bepaald te worden bij het belang van tienden en gaven. Het is het middel dat God in het leven heeft geroepen om zijn werk te voleindigen. Wanneer er middelen beschikbaar zijn, kan het evangelie naar alle delen van de wereld gebracht worden en dan zal het einde komen.

Leven zonder schulden is belangrijk. Wanneer iemand schulden heeft, is het vaak moeilijk om trouw te zijn in de afdracht van tienden en gaven. Het is dan ook heel goed dat de auteur ruimte heeft gemaakt voor de kwestie van schulden.

Natuurlijk wordt in het boek nog meer besproken dan wat hier is uitgelicht en daarom nodig ik je uit, beste lezer, het boek te lezen en de onderwerpen in je leven toe te passen. Ik beveel het boek aan voor gebruik in de gemeenten van onze divisie om de mensen voor te bereiden op de woorden van God: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.'<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ellen White, *Counsels on Stewardship*, blz. 148.

<sup>2</sup> Matteüs 25:23

Solomon Maphosa, Dr

Southern Africa Indian Ocean Division

Voorzitter.

## **INTRODUCTIE**

Je houdt nu het Handboek voor Rentmeesterschap in je handen, een boek dat is ontstaan vanwege de noodzaak om enkele belangrijke zaken op het gebied van rentmeesterschap onder de aandacht te brengen. De onderwerpen in dit boek zijn op maat gemaakt om op die manier verschillende soorten gebruikers te bereiken. Het boek doet een beroep op de individuele mens, maar ook onderwijzers van rentmeesterschap zullen het een waardevolle toevoeging vinden aan hun lesmateriaal. De inhoud van ieder hoofdstuk kan gemakkelijk omgezet worden in aantekeningen voor een les of lezing.

Aangezien het onderwerp 'rentmeesterschap' terugkomt in alle facetten van ons leven, zal de lezer onderwerpen voorgeschoteld krijgen zoals 'de oorsprong van rentmeesterschap, talenten, schulden, geven in natura, tienden en gaven en nog veel meer. Wanneer het volk van God een compleet begrip heeft van rentmeesterschap, zullen de mensen waarschijnlijk trouwe rentmeesters worden van de middelen die God hen heeft toevertrouwd.

Het boek besteedt een heel hoofdstuk aan het werk van de rentmeesterschapscoördinator vanwege het belang van deze taak in de gemeente. De coördinator rentmeesterschap is misschien wel de belangrijkste persoon in de keten van onderwijzers van rentmeesterschap. De coördinator staat, in tegenstelling tot veel andere leiders, dagelijks in contact met de leden.

De lezer wordt uitgenodigd het avontuur van rentmeesterschap aan te gaan wanneer hij of zij de bladzijden van dit boek tot zich neemt. De lessen die onderweg geleerd worden, zijn bedoeld je voor te bereiden op de vreugde van het toekomstige leven en het is ons gebed dat de heilige Geest je zal begeleiden terwijl je leest en dat Hij ons betere rentmeesters voor God zal maken.

## **HET ONTSTAAN VAN RENTMEESTERSCHAP**

Rentmeesterschap is niet ontstaan als gevolg van mensen die het beter wilden begrijpen, of vanwege het verlangen om zaken de goede richting op te leiden. Het is geen menselijke uitvinding. Het ontstond niet ineens omdat mensen zich realiseerden dat de zaken uit balans raakten tenzij er drastische maatregelen genomen zouden worden. In tegendeel, rentmeesterschap is ontsproten aan het brein van God, die een oneindige wijsheid bezit. In zijn grote wijsheid voorzag hij dat de mens leiding nodig had. Zonder leiding zou de mens een gevaar zijn voor zichzelf aangezien hij goddelijke eigenschappen aan zichzelf zou toewijzen.

Voordat Adam en Eva geschapen werden, had God al bedacht dat zij een bijzondere verantwoordelijkheid zouden dragen na hun schepping. Daarom lezen we in Genesis 1:26-28: 'God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Wat kunnen we hiervan leren? Er zijn diverse lessen uit bovenstaande tekst te halen en daarom gaan we er nu een paar bekijken:

#### 1. MENSEN ZIJN RENTMEESTERS VANWEGE DE SCHEPPING, NIET DOOR EIGEN KEUZE

Net zoals we er niet voor kiezen geboren te worden, kiezen we er ook niet voor een rentmeester te zijn. Dat is niet aan ons om te beslissen. Misschien wist God gewoon dat wanneer Hij het aan ons zou overlaten, wij er niet voor zouden kiezen rentmeesters te zijn. Daarom schiep Hij ons om rentmeesters te zijn. Daarom weten zelfs degenen die God niet kennen toch hoe ze zorg moeten dragen voor hun bezittingen. Hoewel mensen niet zelf kunnen beslissen of ze rentmeesters willen zijn, kunnen ze wel zelf de keuze maken of ze een *trouwe* rentmeester willen zijn. Dat is het punt bij rentmeesterschap – beslissen of je trouw wilt zijn of niet. Toen Paulus aan de Korintiërs schreef, noteerde hij: 'Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.'<sup>3</sup> Hoewel het verlangd wordt dat wij trouw zijn, kunnen we ervoor kiezen ontrouw te zijn. Veel studenten die examen doen voldoen zelfs niet aan de basisvereisten die van hen gevraagd worden. Een vereiste voor een wiskunde examen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iedereen zijn eigen wiskundige instrumenten meeneemt. Sommigen zullen het bij zich hebben en anderen vergeten het mee te nemen. Ieder mens moet zelf de keuze maken – een trouwe rentmeester zijn of niet. Er bestaat helaas geen gulden middenweg.

#### 2. RENTMEESTERSCHAP BRACHT HET MENSELIJKE RAS TOT LEVEN

Zoals eerder al werd aangegeven, werd de taak van rentmeester al aan Adam en Eva toegewezen voordat zij geschapen waren. Voor hun schepping was reeds bepaald hoe zij zouden moeten zijn. Zonder rentmeesterschap zouden er misschien niet eens mensen bestaan hebben. We werden geschapen om voor Gods schepping te zorgen. God wilde dat er naar zijn schepping omgekeken werd en daarom creëerde Hij in zijn wijsheid Adam en Eva. Als rentmeesterschap een reden is dat wij bestaan, dan heeft dat serieuze consequenties voor iedereen op aarde. Wat zijn die consequenties?

a. Niet voldoen aan ons bestaansrecht heeft nare gevolgen voor ons.

Aangezien we geschapen werden om rentmeesters te zijn van Gods schepping en middelen, is het vanzelfsprekend dat nalatigheid hierin het risico inhoudt dat we ons bestaansrecht verliezen. Het

---

<sup>3</sup> 1 Korintiërs 4:2

verblijf van Adam en Eva in de Hof van Eden was gebaseerd op hun trouw aan het mandaat dat God hen had gegeven. Op dezelfde manier hangt het voortgaande leven van de mens af van zijn gehoorzaamheid aan de wet van trouw. Iedereen die ervoor kiest een ontrouwe rentmeester te zijn, kan dit beschouwen als een sollicitatie tot beëindiging van zijn of haar leven, niet alleen nu, maar ook van het toekomstige leven. Tenzij er in de tussentijd een bekering plaatsvindt zal de sollicitatie gehonoreerd worden. Het gegeven dat mensen niet meteen dood neervallen, doet niets af aan de waarheid dat ontrouwe mensen het koninkrijk van God niet zullen betreden.

b. Wij zijn verantwoordelijk voor de manier waarop wij omgaan met Gods schepping

God vroeg Adam en zijn vrouw wat ze gedaan hadden nadat ze hadden gegeten van de verboden boom. Op dezelfde manier zal iedere rentmeester verantwoording af moeten leggen van zijn of haar daden. Dit wordt bewezen in de gelijkenis die Jezus vertelde over de ontrouwe dienstknecht aan wie verantwoording gevraagd werd.<sup>4</sup> Zelfs als niemand ons vraagt verantwoording af te leggen in dit leven, betekent dat nog niet dat de dag van oordeel er niet aankomt.

### 3. ADAM EN WAREN BEHEERDERS, GEEN EIGENAREN

Als God van plan was geweest het eigenaarschap van onze planeet en alles wat daarbij hoort, over te dragen aan mensen, dan had Hij dat onomwonden duidelijk gemaakt. In de teksten die wij behandelen noemt God tweemaal het eigenaarschap. Dat geeft iets aan. Het betekent dat Hij niet van plan was het eigenaarschap van zijn schepping over te dragen aan Adam en Eva.

Aangezien Hij God is, wist Hij van tevoren dat met de intrede van de zonde, de mensen veel te bezitterig zouden worden. Hij draagt daarom het eigenaarschap niet aan hen over. Zou de psalmist verklaren: 'Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,' als hij dacht dat God zijn claim op het eigenaarschap van de aarde had opgegeven? Dan had hij heel iets anders gezegd.

Alsof dat nog niet voldoende was, bevestigt God zijn eigenaarschap onomwonden in Psalm 50:10-12: 'Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen, Ik ken alle vogels van het gebergte, wat beweegt in het veld is van Mij. Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, van Mij is de wereld en wat daar leeft.' Waarom zou Hij de mens niet vertellen dat Hij honger heeft? Omdat Hij zelf de eigenaar is van alles wat op de aarde is. Hij bezit niet alleen de aarde, maar zoals we in Psalm 24:1 al zagen bezit Hij ook degenen die op de aarde wonen. De mensen behoren Hem toe omdat Hij hen tot leven heeft gewekt. De mens is in alles van God afhankelijk. God is de Landheer omdat Hij eigenaar is van de aarde, terwijl de mensen de gebruikers ervan zijn. Mensen zijn voor hun overleving van God afhankelijk. Als God zuurstof zou rantsoeneren of het zou verkopen aan een andere partij, wie zou dan nog kunnen leven?

Alle dingen die hierboven besproken zijn, tonen aan dat God de eigenaar is van alles op aarde en het toont ook aan hoe rentmeesterschap ontstond. De idee van rentmeesterschap ontsproot aan het brein van God. Hij besloot de mens te scheppen naar zijn beeld en plaatste dat wat Hij schiep onder zijn zorg. Door de jaren heen zijn er trouwe- en ontrouwe rentmeesters geweest. De vraag is wat voor soort rentmeester jij bent.

### RENTMEESTERSCHAP VAN TIJD

---

<sup>4</sup> Lucas 16:1-2

In het vorige hoofdstuk bespraken we de oorsprong van rentmeesterschap en ontdekten we dat rentmeesterschap bij de schepping ontstond. Heel vroeg in het scheppingsverhaal lezen we hoe God de tijd creëert. In Genesis 1 lezen we zes keer over 'de avond en de morgen.' God gebruikt tijd om de gebeurtenissen van de dag van elkaar te scheiden. Zonder tijdsindeling zou het leven ondraaglijk worden omdat mensen dan continue door zouden werken. Niets zou hen immers laten weten dat hun werktijd erop zat. Waarom creëerde God de tijd nog voordat Hij Adam en Eva schiep? Het past niet in het doel van dit hoofdstuk om een uitgebreid antwoord op die vraag te geven. Het doel hier is het belang van tijd aan te tonen.

Hoe belangrijk is tijd?

'Tijd is van onschatbare waarde.'<sup>5</sup> Stel je voor dat je zonder tijd zou moeten leven. Met onderstaande pareltjes proberen we uit te leggen hoe belangrijk tijd is.

### 1. TIJD IS BELANGRIJK WANT GOD HEEFT ER WAARDE AAN TOEGEKEND

De apostel Paulus ontving inspiratie van God om te schrijven dat wij verspilde tijd moeten terugkopen. Als het gekocht kan worden, moet het waarde hebben. Zelfs wij mensen kennen waarde toe aan tijd. Voor een sprinter kan het winnen van een seconde een prijs van miljoenen euro's betekenen. Voor een dokter met een patiënt op de operatietafel, kan een minuut het verschil betekenen tussen leven en dood. Voor een sollicitant kan een uur werkloosheid betekenen of een vast inkomen. Voor een student die zich op zijn examen voorbereidt kan een week het verschil maken tussen succes of falen. Voor een boer kan een slecht seizoen leiden tot faillissement. Als het aankomt op verlossing, kan een klein beetje tijd dat verspild werd of geïnvesteerd een verschil voor de eeuwigheid maken. Tijd is belangrijk voor God en daarom moet het ook voor ons van belang zijn. .

### 2. TIJD IS EEN MAATSTAF VOOR EFFICIËNTIE<sup>6</sup>

Als we de tijd niet meten, kunnen we efficiëntie ook niet meten. Het wisselen van een band zou niet langer moeten duren dan 10-15 minuten. Als je er twee uur over doet, kost het je waarschijnlijk je baan. Doe het in een paar minuten, zoals bij races, en het kan je de overwinning bezorgen voor je team. Typisten worden gewaardeerd aan de hand van hoe snel ze kunnen tikken. Arbeiders aan de lopende band worden beoordeeld aan de hand van de mate waarop zij de band kunnen bijhouden.

### 3. TIJD STELT ONS IN STAAT DE LEEFTIJD VAN IEMAND TE KENNEN<sup>7</sup>

Zonder tijdmeting is het onmogelijk vast te stellen hoe lang mensen leven. Het is gemakkelijk het aantal jaren te tellen dat iemand in leven is, vanwege tijd. Als we de leeftijd van een persoon niet kunnen vaststellen aan de hand van data, moeten we op het oog beoordelen hoe oud iemand ongeveer is. Er zijn echter veel mensen die er ouder uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Omgekeerd komt ook voor. Tijd helpt ons om die uitdagingen het hoofd te bieden. Sommige medicijnen worden voorgeschreven aan de hand van iemands leeftijd. Zonder tijdsmeting zouden dokters niet weten welke (dosis) medicijnen zij hun patiënten moeten voorschrijven.

### 4. TIJD GEEFT EEN GEVOEL VAN URGENTIE<sup>8</sup>

Zonder tijd zou urgentie niet bestaan. Zoals we al eerder zagen, zouden, zonder tijd als maatstaf voor efficiëntie, taken die onmiddellijke aandacht vereisen niet de urgentie krijgen die ervoor nodig is.

---

<sup>5</sup> Ellen White, Verhalen om verder te vertellen, blz. 287

<sup>6</sup> Prediker 9:10

<sup>7</sup> Psalm 90:10

<sup>8</sup> Efeziërs 5:16

Examenkandidaten zouden er lekker lang over doen om hun antwoorden in te vullen, aangezien er toch geen aanwijzingen zouden zijn wanneer de examentijd voorbij is. Zwangere vrouwen zouden niet de nodige zorg krijgen op het moment dat zij naar het ziekenhuis gaan, omdat het herkennen van urgentie er niet zou zijn.

Het presteren van mensen in een kort tijdsbestek komt voor een groot deel door de aanwezigheid van een gevoel van urgentie. Mensen die op weg zijn naar hun werk, lopen sneller omdat tijd hen een gevoel van urgentie geeft. Het is het gevoel van urgentie dat ons zorgen baart als een taak die tien minuten moet duren, meer dan een uur in beslag neemt. Het is het gevoel van urgentie dat familieleden van een patiënt ertoe brengt hulp in te roepen om hem of haar in het ziekenhuis te krijgen. Dit gevoel van urgentie zou iedere christen ertoe moeten drijven zijn of haar uiterste best te doen voor de verlossing van degenen die nog in de duisternis verkeren, want de tijd komt tot een einde.

Daarnaast is tijd belangrijk omdat met het verstrijken van de tijd het gevoel ontstaat dat we moeten rusten en daar mogen we dan ook tijd voor maken.

#### 5. TIJD STAAT ONS TOE TE RUSTEN

God heeft, in zijn oneindige wijsheid, al ruim voor de schepping van de mens tijd apart gezet omdat Hij wist dat de mens zichzelf dood zou werken als de tijd niet meetbaar was. Tijd stelt ons in staat om uren of minuten te stoppen met werken om te rusten. Als je weet hoe lang het duurt om een taak te volbrengen, kan je je rust pakken zonder bezorgd te zijn dat je niet op tijd klaar bent. In dit licht gezien is de tijd een bondgenoot van de mens. Alleen wanneer we de tijd misbruiken, wordt het een vijand.

#### 6. TIJD BENADRUKT HET BELANG VAN DE SABBAT

Het ondergaan van de zon vertelt ons wanneer de sabbat begint en eindigt. We gehoorzamen het gebod van God als we de sabbaturen als heilige uren apart zetten. Hoewel we niet kunnen zeggen waarom God zo belangrijk maakte in het menselijk leven, kunnen we aannemen dat een van de redenen de sabbat was. De sabbat speelt namelijk een belangrijke rol in de relatie tussen God en mensen. De sabbat is voor mensen de herinnering aan God als Schepper. Zonder tijd zou die herinnering er niet zijn. Zonder tijd zou Gods stempel van gezag over zijn schepping verloren gaan. Aangezien de sabbat toont wie God is, kunnen we zeggen dat de tijd helpt met het definiëren van hoe God de sabbat waardeert.

#### 7. GOD WIL GRAAG DAT WIJ GOEDE RENTMEESTERS ZIJN VAN ONZE TIJD

Op zekere dag zullen we allemaal moeten verantwoorden hoe we onze tijd besteed hebben. Waarom er dus niet nu al over nadenken? Hoe brengen we een gemiddelde dag door? Goede huismeesters en penningmeesters werken met zorgvuldige begrotingen om niet teveel uit te geven. Wij zouden ook een soort begroting van tijd op moeten stellen. Hoeveel minuten en uren spenderen we aan belangrijke zaken, zoals werk, sport, slaap, eten en het doorbrengen van tijd met onze geliefden?. En hoe zit het met de minder belangrijke zaken, zoals televisie kijken, spelen of gamen, winkelen en het lezen van de krant? En hoeveel tijd besteden we aan het allerbelangrijkste – getuigen en met God leven, Bijbel lezen, mensen in nood helpen en onszelf en anderen voorbereiden op de eeuwigheid? De antwoorden zouden ons kunnen verbazen en misschien ook alarmeren.

#### 8. GOD GEEFT ONS TIJD OM ONS VOOR TE BEREIDEN OP DE EEUWIGHEID

Hoewel we niet weten wanneer Jezus terugkomt, weten we dat zijn komst met het verstrijken van de tijd steeds dichterbij komt. Alsof dat niet voldoende is, helpen tekenen uit het verleden ons ook

herinneren dat de tijd nabij is. Daarnaast is natuurlijk ook de dood gebonden aan tijd en ook dat helpt ons in onze voorbereiding. Het is waar dat niemand weet wanneer de dood zijn intrede zal doen, maar we weten wel dat we eens allemaal zullen sterven<sup>9</sup> en dat maakt ons ervan bewust dat onze tijd op aarde niet oneindig is. Ons leven hier is gelimiteerd en dus moeten we ons voorbereiden op de eeuwigheid. De vraag is: Zijn we klaar voor de eeuwigheid? Wat doe je om je voor te bereiden op het einde van de wereld?

## **TALENTEN**

Talenten worden gedefinieerd als begaafdheden die mensen zich aanleren of die ze van nature bezitten en die hen in het leven vooruit helpen. Talenten helpen mensen in het dagelijks leven, maar kunnen ook van belang zijn op het geestelijke gebied. Muziek wordt door veel geleerden gezien als een talent en niet als een gave en toch helpt het mensen in hun geestelijk leven. Het is overduidelijk dat muzikanten binnen en buiten de kerk een goed leven op kunnen bouwen met het spelen en zingen van muziek. Muziek kan dus een talent en een gave zijn en het geeft zowel materieel als geestelijk voordeel. Dat betekent dat we verder kunnen met de volgende vraag – hoe komen we aan talenten?

### **1. TALENTEN ONTVANGEN**

Zoals gezegd kunnen talenten aangeleerd zijn of van nature aanwezig. Het zijn vaardigheden die iemand in een formele of informele sfeer kan aanleren. Zoals in het geval van tijd en muziek, kunnen we vaardigheden aanleren om goed met onze tijd om te gaan of om onze stem op de juiste manier te gebruiken in zang. Dat is één manier voor het ontvangen van talenten: maak jezelf dingen eigen.

De tweede manier om talenten te ontvangen is het natuurlijk bezit ervan. Er wordt natuurlijk gezegd dat iedere regel zijn eigen uitzondering kent, maar toch zien we dat kinderen van zangers bijvoorbeeld vaker wel dan niet ook muzikanten worden. De voetballer Adedi Pele uit Ghana heeft twee zoons die ook vooraanstaande spelers zijn. Het kan zijn dat zij hun talent van hun vader hebben geërfd en geperfectioneerd in de praktijk. Het oude adagium dat men 'leert door te doen' is waarschijnlijk waar als het aankomt op opvoeding. Dat brengt ons bij een ander belangrijk onderwerp in het gesprek over talenten. Hoe weet je of je ergens talent voor hebt?

### **2. JE TALENT BENOEMEN**

Talenten kunnen op diverse manieren benoemd of ontdekt worden. De meest gangbare manier waarop iemand zijn of haar talent kan ontdekken is door het te testen en te bestuderen.

Er zijn allerlei boeken geschreven over talenten en de manier waarop je je talent kan herkennen. Het lezen van boeken die ingaan op karaktertrekken van mensen in combinatie met bepaalde talenten, kan enorm helpen bij het inzoomen op je eigen talent. Als je je talent wilt ontdekken, lees dan relevante boeken die je op weg helpen.

Als het lezen van boeken over talenten je niet helpt, zijn er testen beschikbaar. Door het lezen van een score kan je er achter komen waar jouw talenten liggen.

#### **Resultaten**

Het kan zijn dat je een talent gemakkelijk ontdekt omdat je het gevoel hebt ergens goed in te zijn. Als er positieve resultaten zijn nadat je iets in praktijk hebt gebracht, zou dat een indicatie kunnen zijn dat je er talent voor hebt. Als je dingen doet waar je alleen maar negatieve reacties op krijgt, kan dat

---

<sup>9</sup> Prediker 9:5



betekenen dat je niet op de juiste manier bezig bent, of dat je wel talent hebt, maar het nog moet ontwikkelen. Laat je niet ontmoedigen want 'al doende leer je.' Probeer diverse manieren en uitvoeringen om je talent te ontdekken en te weten waar je goed in bent. Er zijn mensen die erg goed zijn in bepaalde zaken, maar er toch niet in slagen in die richting een diploma te halen omdat ze het nooit proberen. Sommige talenten worden nooit ontdekt omdat de bezitter ervan er niets mee doet. Sommige mensen weigeren gewoon om bepaalde dingen te doen omdat enkele mensen voor hen het al geprobeerd hebben en niet succesvol waren. Zo kan het falen van anderen getalenteerde mensen ontmoedigen omdat hen regelmatig verteld wordt: 'Dat is erg moeilijk, je zult er niet in kunnen uitblinken. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt.' Maar als iemand anders niet succesvol was op een bepaald gebied, wil dat helemaal niet zeggen dat het jou ook niet lukt. Misschien hebben de mensen voor jou wel gefaald omdat het hun talent niet was.

Ik heb hier persoonlijk ervaring mee. Toen ik de opleiding tot predikant volgde, wilde ik ermee stoppen omdat ik niet goed presteerde bij homiletiek. Mijn medestudenten haalden hoge cijfers bij de praktische aspecten van homiletiek terwijl mijn cijfers vrij middelmatig waren. Maar voordat ik de handdoek in de ring gooide, besloot ik te vasten en te oefenen op een stille plek in het bos. Op een avond, terwijl ik preekte tegen het gras en de bomen, hoorde ik iemand hout hakken. Ik zei tegen mezelf dat het een goed teken zou zijn als de houthakker zou stoppen met het hakken van hout om tot het einde toe naar mijn preek te luisteren. Met die gedachte sprak ik met volle overtuiging. De houthakker stopte met hakken en begon daar pas weer mee vijf minuten na het einde van mijn preek. Gebed en hard werken hielden mij op school. Dingen uitproberen en oefenen zijn echter niet de enige manieren om je talent te ontdekken.

Geluk vinden in wat je doet

Een andere belangrijke manier om je talent te ontdekken is door geluk of tevredenheid te vinden in wat je doet, zelfs al ben je er niet heel erg goed in. Het zou toch een aanwijzing kunnen zijn dat je talent in die richting te vinden is. Doen wat je leuk vindt maakt het makkelijk om het te doen omdat je interesse daar al ligt. Het is gemakkelijker te stoppen met dingen waarvan mensen zeggen dat je er goed in bent, maar waar je hart niet in ligt, dan te stoppen met wat je leuk vindt omdat iemand anders zegt dat je er niet goed in bent.

Interesse hebben in iets is een teken dat je je binnen je comfortzone bevindt. Helaas zijn er allerlei mensen die veel energie steken in zaken waar ze niet goed in zijn. Dat is jammer want dat betekent dat potentiële gebieden waar zij talent voor hebben, niet onderzocht worden. Het herkennen van talent is geen kwestie van kijken waar iemand anders goed in is, maar waar je zelf goed in bent. Waarom, zou je je energie stoppen in iets waar je niet goed in bent, als je ook de mogelijkheid hebt om te werken op gebieden waar je talenten wel tot hun recht komen. Onze tijd is beperkt, dus besteed hem goed.

Elk talent heeft zijn plek in het werk van God. Vind daarom jouw talent en gebruik het tot eer van God. Dat brengt ons bij het laatste punt.

Commentaar van andere mensen

Mensen kunnen je ontmoedigen de gebieden te onderzoeken waar je talenten liggen vanwege het commentaar dat ze leveren. Het kan echter ook zo zijn dat, wanneer iedereen hetzelfde negatieve commentaar geeft, je talent waarschijnlijk niet op dat gebied ligt. Positieve terugkoppeling van vrienden, familie en mensen in het algemeen, over iets dat jij hebt gepresteerd, kan een indicatie zijn dat je je talent gevonden hebt. Het is niet goed of wijs om elk commentaar van de mensen om ons heen naast ons neer te leggen.

Maar de positieve terugkoppeling waar we het hier over hebben is niet iets waar je naar moet streven. Als je op zoek bent naar positief commentaar, zullen mensen je dat geven omdat je erom vraagt. Ongevraagd commentaar, positief of negatief, is vaak wel een indicatie waar ons talent zich bevindt. Iedereen op de weg naar ontdekking van zijn of haar talent moet goede voelsprietten hebben. Zonder dat zal het niet gemakkelijk zijn je talent te ontdekken. Wees bereid om te luisteren naar wat anderen over je zeggen. Maar wat gebeurt er nadat je je talent hebt ontdekt?

### 3. JE TALENT ONTWIKKELEN

Nadat het talent ontdekt is, moet het gekoesterd en ontwikkeld worden tot volwassenheid. Iedereen weet dat de beste manier om een talent te ontwikkelen, volhouden is. Raak niet te snel ontmoedigd. Houd vast wat je hebt ontdekt en werk hard om het te verbeteren totdat je er een meester in bent.

Dat is de les die Jezus ons leert in de gelijkenis van de talenten, zoals we die vinden in Matteüs 25. Twee van de dienaren ontwikkelden hun talenten en voegden er zelfs nog aan toe in het proces. De derde persoon besloot echter zijn talent te begraven en er niets mee te doen. Deze persoon ontving geen veroordeling omdat hij maar één talent had, maar omdat hij ervoor koos er niets mee te doen. In plaats van te azen op de talenten van anderen, is het van belang dat we met onze eigen talenten aan het werk gaan.

De gelijkenis van de talenten leert ons nog een andere les en dat is dat iedereen tenminste één of meer talenten ontvangt. En zelfs wanneer het dezelfde talenten zijn, zullen we ze allemaal op een andere manier gebruiken. God geeft ieder van ons een unieke manier om Hem te dienen door het talent of de talenten die Hij ons heeft gegeven te gebruiken. Degenen die hun talenten niet gebruiken, beroven niet alleen God, maar ook de mensheid van hun inzet.

### 4. MISBRUIK MAKEN VAN TALENTEN

Talenten kunnen misbruikt worden. Een talent dat gebruikt had moeten worden in dienst van God, wordt misbruikt als het wordt ingezet in dienst van Satan. Talenten kunnen ook misbruikt worden als ze leiden tot de verheerlijking van de gebruiker in plaats van God. Ieder van ons moet altijd in gedachten houden dat wij niets bezitten dat we niet eerst ontvangen hebben van God. God geeft ons een waarschuwing in het volgende vers: 'Wie denkt u wel dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom scheidt u dan op alsof u het zelf verworven hebt?'<sup>10</sup>

Heb jij je talent al ontdekt? Zo ja, gebruik je het dan ook naar het beste van je kunnen? Sta niet toe dat iemand in zonde sterft omdat jij je talent niet gebruikt hebt.

### 5. TIJD ALS TALENT

Tijd is een talent. Dat betekent dat iemand technieken kan aanleren om tijd efficiënt te gebruiken. Door vaardigheid kan tijd een artikel worden dat vele andere overtreft. Er is niets dat bereikt kan worden zonder tijd. Het werk van chirurgen wordt beoordeeld aan de hand van de tijd die zij aan de operatietafel besteden. Studieresultaten worden gemeten aan de hand van de tijd dat iemand erover deed om zijn of haar studie af te ronden. Een geoefende kok weet hoe lang het duurt om bepaalde gerechten te bereiden. Een vrouw raakt gefrustreerd als haar man niet eet waarvoor zij tijd heeft besteed om het klaar te maken. In haar boosheid zou ze kunnen zeggen: 'Ik heb een hoop energie in de bereiding van deze maaltijd gestoken, het heeft me veel tijd gekost en nu zit jij hier en vertelt me dat je geen trek hebt?'

---

<sup>10</sup> 1 Korintiërs 4:7

Gezien het belang van tijd, schrijft Ellen White: 'Hij zal van geen talent nauwgezetter rekenschap van ons vragen dan van hoe we met onze tijd zijn omgegaan.'<sup>11</sup>

Aangaande onze verlossing lezen we in Galaten 4:4 dat Jezus geboren werd toen de volheid van de tijd daar was. Dat betekent dat er geen vertraging of gehaast was in de uitvoering van het verlossingsplan. Dat moet ons duidelijk maken dat wij, als Gods kinderen, de dingen op tijd moeten doen. Er zijn mensen die altijd te laat zijn. Van sommigen wordt wel gekscherend gezegd: 'Die komt nog te laat op zijn eigen begrafenis.' Kan je je voorstellen dat je nog een beetje langer leeft om alleen nog maar wat meer pijn te ervaren voordat je uiteindelijk toch dood gaat? Het is maar een grapje natuurlijk, maar het punt is dat traagheid niet goed is.

Als de reis naar de hemel plaats zou moeten vinden op een vastgestelde tijd, dan zouden er velen zijn die buiten de boot vallen omdat ze er een gewoonte van gemaakt hebben te laat te zijn. Sommige gemeenten beginnen hun vergaderingen nooit op tijd omdat er altijd mensen zijn die te laat komen. Dat komt omdat veel gemeenteleden geen goede rentmeesters zijn van hun tijd. Als ieder kerklid een goede rentmeester van tijd zou zijn, zou de hele kerk dat zijn.

Er zijn huishoudens waar de gewoonte bestaat een late maaltijd te gebruiken. Het maakt niet uit of iedereen de hele dag in huis was of niet, het avondeten wordt om 20.00 uur of zelfs pas om 21.00 uur genuttigd. Degenen die dit altijd op deze manier doen, vinden het vreemd hun avondeten eerder te nuttigen. Voor hen is het de vraag: 'Waarom haasten voor het avondeten alsof je ergens bang voor bent?' Anderen willen juist graag zo vroeg mogelijk eten en besteden weinig tijd aan de bereiding en het nuttigen van de maaltijd. Beide benaderingen kennen hun voordelen, als het tenminste niet tot in het extreme wordt doorgetrokken. Omdat tijd belangrijk is en wij moeten leren er op de best mogelijke manier gebruik van te maken, als goede rentmeesters.

Aan het einde van dit gedeelte is het waardevol om naar een citaat uit de pen van Ellen White te kijken. Zij schrijft: 'Wie de tijd hier besteedt om iets nuttigs tot stand te brengen, maakt zich daardoor geschikt voor het hemels tehuis en voor de onsterfelijkheid. Voor zo iemand was het goed dat hij werd geboren.'<sup>12</sup> Hoeveel mensen zouden door ongeziene handen op hun graven of in de hemelse boeken geschreven krijgen: 'Het was verkeerd dat jij werd geboren?' Afhankelijk van hoe je je tijd besteedt, kan je je afvragen wat er bij jouw naam geschreven zal staan in de hemelse boeken. — — —

## **HOU JE LICHAAM GEZOND**

We gebruiken allemaal een bezittelijk voornaamwoord voor ons lichaam, maar de werkelijkheid is anders. Er is iemand die het eigenaarschap over ons lichaam opeist. De eigenaar van ons lichaam waarschuwt voor strafmaatregelen aan degenen die het lichaam misbruiken.

### **1. VAN HEM DOOR DE SCHEPPING**

De Bijbel wijst God aan als eigenaar van ons lichaam. De psalmist zegt het zo: 'Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.'<sup>13</sup> God claimt het eigenaarschap over ons lichaam omdat Hij ons gecreëerd heeft. Zoals met alles wat Hij ons heeft gegeven, hebben wij ook ons lichaam in bruikleen voor de korte periode dat wij op aarde verblijven.

### **2. VAN HEM DOOR DE VERLOSSING**

---

<sup>11</sup> Ellen White, *Verhalen om verder te vertellen*, blz. 286

<sup>12</sup> Idem, blz. 287

<sup>13</sup> Psalm 100:3

God claimt niet alleen het lichaam omdat Hij het geschapen heeft, maar ook omdat Hij degene is die het verlossing biedt. Paulus schrijft aan de Korintiërs: 'Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.'<sup>14</sup>

Toen Jezus stierf aan het kruis, kocht Hij ons om ons vrij te maken. De kreet die vaak gehoord wordt, 'het is mijn lichaam, dus mijn keuze' gaat niet op in het licht van dit Bijbelgedeelte. Ieder mens is dubbel Gods eigendom—door de schepping en de verlossing. Deze dubbele aanspraak van God op ons maakt het begrijpelijk dat Hij waarschuwt dat degenen die hun lichaam, dat Hij geschapen en verlost heeft, verwaarlozen, gestraft zullen worden.

### 3. HET LICHAAM IS EEN TEMPEL

God verblijft op dezelfde manier in ons lichaam als waarop Hij in de tempel van het Oude Testament verbleef. God schiep ons lichaam om erin te kunnen wonen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs schreef Paulus: 'U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.'<sup>15</sup>

Als tempel van God, moet het lichaam heilig gehouden worden. Zaken die het lichaam verontreinigen en onrein maken moeten vermeden worden, want God kan niet op een onreine plek verblijven. Sommige van de dingen die het lichaam, de tempel van de heilige Geest, verontreinigen, zijn tabak en alcohol in elke vorm. Deze substanties verhinderen het goed functioneren van het lichaam en stelt het bloot aan ziektes. Natuurlijk is zo dat ziekte altijd onder ons zal zijn totdat Jezus terugkomt, maar daarom hoeven we de ziekte nog niet in ons lichaam uit te nodigen.

Ziek zijn omdat je zelf de ziekte in je lichaam gebracht hebt door bestanddelen te nuttigen die er niet horen, betekent dat we God beroven van de dienst die we met ons lichaam aan Hem konden bewijzen. Wanneer een lichaam in goede gezondheid is, wordt God geëerd. Een gezond persoon kan allerlei dingen doen die een ziek persoon vaak niet kan doen.

### 4. DE EIGENAAR VRAAGT ONS HEM TE VERHEERLIJKEN

In de Bijbel lezen we: 'Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.'<sup>16</sup> Wanneer we voedsel nuttigen dat volgens de Bijbel is toegestaan, zoals we kunnen vinden in Leviticus 11, eren we God. Niet elk vocht is goed voor het lichaam. Zo kan je ook zeggen dat niet alle dranken waarmee geadverteerd wordt, goed zijn voor het lichaam.

## **RENTMEESTERSCHAP IN RIJKDOM**

God heeft ons niet alleen tijd toevertrouwd en andere talenten om te beheren, maar ook rijkdom. En van alle dingen waar we verantwoordelijk voor zijn, is geld misschien wel de grootste uitdaging. Je kunt het vergelijken met koorddansen boven een waterval met je handen stevig om een touw geklemd boven je hoofd. Je kunt de overkant halen, maar waarschijnlijk alleen omdat je je handen om het touw boven je houdt.

### 1. IS RIJK ZIJN SLECHT?

---

<sup>14</sup> 1 Korintiërs 6:19-20

<sup>15</sup> 1 Korintiërs 3:16-17

<sup>16</sup> 1 Korintiërs 10:31

Rijkdom in zichzelf is niet slecht. God draagt ons immers op te werken en rijk te worden. Hij beloofde zijn volk dat, wanneer zij trouw aan Hem zouden zijn, zij de eersten zouden zijn en niet de laatsten.<sup>17</sup> De eerste zijn in plaats van de laatste, het hoofd en niet de staart, betekent dat zij zouden uitblinken in wat zij ondernamen. Het betekent ook dat ze tot de rijkste mensen zouden behoren in plaats van de armste. Deze belofte wordt nergens in de Bijbel teruggetrokken en daarom mogen we concluderen dat hij nog steeds geldig is. Ellen White schrijft dat 'het verlangen om rijkdom te vergaren bij onze natuur hoort, door onze hemelse Vader daar geplant voor nobele doeleinden.'<sup>18</sup>

De Bijbel staat vol met namen van mensen die rijk waren en die toch trouw bleven aan God. Laten we enkele van deze personen wat nader bekijken.

#### a. JOB

Bijbelgeleerden denken dat het boek Job het oudste is van alle 66 boeken in de Bijbel. We lezen over Job: 'Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten.'<sup>19</sup> We lezen in de vertaling van de NBV21 dat hij de 'aanzienlijkste' was. Je zou in het geval van Job ook kunnen zeggen dat hij de 'rijkste' was. Job was zeer spiritueel en zeer rijk. Zijn rijkdom stond nooit tussen hem en God in. Zelfs toen Satan hem alles afnam, inclusief zijn kinderen, bleef Job trouw aan God. Rijkdom op zich maakt een mens dus niet slecht. Een mens wordt slecht door de verkeerde keuzes die hij of zijn maakt, waarbij rijkdom de plek van God inneemt. We aanbidden dan de gift in plaats van de Gever.

#### b. ABRAHAM

Een andere invloedrijke figuur in de Bijbel is Abraham. Hij was zo rijk dat hij een eigen leger bezat. In Genesis 13:2 lezen we: 'Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud.' Hoewel hij gekenmerkt wordt als 'bijzonder rijk' stelt Abraham zijn rijkdom nooit in de plaats van God. Hij was zo gehoorzaam aan God dat hij zelfs bereid was zijn eigen zoon te offeren op bevel van God. We lezen in de Bijbel dat Abraham een vriend van God was.<sup>20</sup> Kan God vrienden zijn met iemand die niet geestelijk ingesteld is? Het antwoord is: Nee. Ook dit is bewijs dat iemand niet arm hoeft te zijn om spiritueel te zijn. Er zijn veel van dergelijke voorbeelden in het Oude Testament. Maar hoe zit het met het Nieuwe Testament?

#### c. DE RIJKE JONGELING

Matteüs 19 is een keerpunt in de vraag van rijkdom. De rijke jongeling liep bij Jezus weg nadat hem was verteld dat hij zijn bezittingen onder de armen moest verdelen. Na deze ontmoeting zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.'<sup>21</sup> De rijke jongeling faalde in zijn poging Jezus te volgen, niet omdat rijkdom slecht is, maar omdat hij zijn rijkdom meer liefhad dan God. De rijke jongeling is een voorbeeld van mensen die datgene wat God hen geschonken heeft aanbidden, in plaats van God. Maar hij is niet de enige rijke persoon die in het Nieuwe Testament genoemd wordt.

#### d. JOSEF VAN ARIMATEA

---

<sup>17</sup> Deuteronomium 28:13

<sup>18</sup> Ellen White, *Counsels on Stewardship*, blz. 148

<sup>19</sup> Job 1:3

<sup>20</sup> 2 Kronieken 20:7

<sup>21</sup> Matteüs 19:23

Er wordt niet veel verteld over deze man, maar de Bijbel geeft ons een glimp van wie hij was. Velen waren bang zich met Jezus in te laten, maar Josef van Arimatea stapte naar voren in Jezus' donkerste uur. De Bijbel vermeldt: 'Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden.'<sup>22</sup>

Deze man was rijk en verbond zich met Jezus. Ik denk dat het makkelijker is je aan een levend persoon te binden dan iemand die dood is, vooral omdat Jezus niet in hoog aanzien stond bij de belangrijke mensen in zijn tijd. Hij had op de achtergrond kunnen blijven en zich aan zijn rijkdom kunnen laven. Maar nee, hij stapte naar voren en schaarde zich aan de zijde van de Heer. Dit is opnieuw een getuigenis dat rijkdom in zichzelf iemand niet slecht maakt. Pas wanneer mensen verkeerde prioriteiten stellen kan dat leiden tot slechtheid bij rijken. Misschien is de manier waarop mensen rijkdom vergaren een reden waarom zij hun rijkdom koesteren boven God.

## 2. WIE GEEFT MENSEN DE KRACHT OM RIJK TE ZIJN?

Voor het beantwoorden van deze vraag, richten we ons op God. Hij waarschuwde de Israëlieten voor het gevaar dat voor hen lag en zei tegen hen: 'Je kan wel zeggen dat jouw kracht en de sterkte van je handen voor je rijkdom gezorgd hebben, maar vergeet niet dat het de Heer is die je de mogelijkheid biedt om rijkdommen te vergaren. Op die manier bevestig ik mijn verbond met jullie, zoals ik ook met jullie voorouders heb gedaan.'

Het constante gevaar dat mensen onder ogen moeten zien is het toeschrijven van succes aan zichzelf in plaats van God. Als je daar eenmaal mee begint, zink je steeds dieper weg. Rijke mensen die God verwerpen doen dat in de eerste plaats om zichzelf belangrijker te maken dan God. Zodra Hij verwijderd is van de plek die Hem toekomt, neemt het egoïsme de overhand.

## 3. HET GEVAAR VAN ONZE TIJD

Ik heb niet tot doel mensen uit te schelden of hen te veroordelen. Hoewel het waar is dat veel rijke mensen hun bezit vergaard hebben door onorthodoxe middelen en zelfs op oneerlijke wijze, is het waarschijnlijk niet correct om te zeggen dat iedere rijke persoon een satanist is. Sommige gelovigen voelen heel sterk dat rijke mensen, ook wanneer dat broeders en zusters in het geloof zijn, praktiserende satanisten zijn. Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook onchristelijk aangezien het impliceert dat God zijn kinderen die heel hard werken niet kan zegenen met rijkdom. Deze ongefundeerde beschuldigingen tegen goede mensen, leidt ertoe dat sommigen onder ons helemaal niets doen en toch verwachten dat hun kinderen naar school kunnen, er voedsel op tafel komt en dat er kleding in de kast hangt. Armoede is niet iets om te bewonderen of trots op te zijn. Armoede staat niet gelijk aan spiritualiteit. Maar de vraag is: 'Waarom zegent God zijn volk met rijkdom?' schenkt Hij hen rijkdom voor hun eigen plezier?

## 4. HET DOEL VAN RIJKDOM

God zegent zijn volk met middelen vanwege drie mogelijke redenen. De eerste is hun eigen comfort. Zoals we net al zeiden is er niets gunstigs aan armoede. Degenen onder ons die uit nederige gezinnen komen, weten dat armoede soms zelfs kan ontmenselijken. Het neemt onze eigenwaarde en waardigheid van ons af. Daarom zegent God zijn volk zodat zij hun waardigheid kunnen behouden.

In de tweede plaats zegent Hij zijn volk zodat er voor de minder fortuinlijke mensen gezorgd kan worden. Jezus zei: 'De armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.'<sup>23</sup> Het is de plicht van iedere gelovige om

---

<sup>22</sup> Matteüs 27:57

<sup>23</sup> Marcus 14:7

mensen in nood te helpen. De leden van de vroegchristelijke kerk zorgden voor elkaar, zoals we kunnen lezen in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Egoïsme weerhoudt mensen ervan voor elkaar te zorgen.

De derde reden waarom God zijn mensen zegent is voor de financiering van de evangelieverkondiging. Doordat mensen geven worden mensen in andere delen van de wereld tot God geleid. Zonder de vrijgevigheid van mensen die de zending steunen en middelen schenken om het evangelie te verspreiden, zouden vele landen nog steeds onder morele duisternis leven. We verheerlijken God voor de voortgang van het evangelie en tegelijk mogen we niet vergeten dat er mensen en plaatsen zijn in het 10/40 raamwerk die nog steeds niet van het goede nieuws gehoord hebben. Toen Jezus zei: 'Want God heeft de wereld zo lief,' betrok Hij daarbij alle rassen, alle religies in de wereld, alle nationaliteiten. Iedereen behoort Hem toe en moet met de goede boodschap bereikt worden.

Matteüs 24:14 zegt dat het einde van de wereld pas komt als de boodschap naar alle uithoeken van de wereld is gegaan. Pas als iedereen de mogelijkheid heeft gehad de boodschap te horen en een keuze te maken voor of tegen Jezus, zal Hij komen. Misschien moeten we allemaal sterven voordat Jezus komt om de gevolgen van zonde en dood te beëindigen. We zijn niet alleen rentmeesters van onze rijkdom om er zelf beter van te worden. Rijkdom wordt ons toevertrouwd om het in te zetten voor het bereiken van andere mensen met de evangelieboodschap, zodat we hen kunnen voorbereiden op de spoedige terugkeer van Jezus.

Beste lezer, wil jij alsjeblieft besluiten om jouw middelen in te zetten om anderen tot Jezus te leiden?

## **DE SABBAT—EEN OPROEP TOT ONDERNEMINGSLUST**

God is duidelijk met zijn aanwijzingen aangaande het houden van de sabbat. In Genesis lezen we al dat vanaf de schepping de sabbat apart is gezet als speciale dag.<sup>24</sup> Om de mensen in Israël te helpen herinneren aan de sabbat, tekende God het in Exodus zo op: 'Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.'<sup>25</sup>

### **1. DENK ERAAN DE SABBAT HEILIG TE HOUDEN**

Uit bovenstaande passage kan je makkelijke concluderen dat sabbatsrust en werk elkaar aanvullen. De persoon die zes dagen heeft gewerkt gedurende de week, kijkt waarschijnlijk meer uit naar de sabbat dan degene die de hele week niets heeft uitgevoerd. Het doel van dit hoofdstuk is het concept van ondernemingslust te onderzoeken, zoals verankerd is in het sabbatsgebod.

Veel mensen kijken naar werk als iets dat vernederend is en dat alleen toebehoort aan degenen die het niet gered hebben in het leven. Maar dat is niet zoals God het heeft bedoeld. We zien in Genesis 2 al dat God Adam en Eva werk te doen geeft, nog voor de zonde zijn intrede in de wereld had gedaan. De idee dat werk slechts een last is, komt niet van God. Nadat de zonde in de wereld was gekomen, werd werk een middel om de mensheid te vooruit helpen in zijn verloren staat. 'De doorn en de distel—de moeilijkheden en problemen die dit leven zwaar en zorgelijk maken—zijn bedoeld voor de bestwil van de mens. Zij vormen een onderdeel van de training, die God bedacht heeft om de

---

<sup>24</sup> Genesis 2:1-2

<sup>25</sup> Exodus 20:8-11

mens weer te laten ontsnappen aan de vernietiging en de degeneratie, die de zonde teweeg heeft gebracht.<sup>26</sup>

God graveerde het sabbatsgebod in het hart van de tien geboden, het is zijn zegen van gezag over zijn scheppingswerk. De sabbat herinnert ons er constant aan waar wij vandaan komen. Het leven heeft betekenis omdat de geschiedenis van ons bestaan geworteld is in Gods schepping. Mensen hebben zichzelf toegestaan verstopperij te spelen met hun identiteit, omdat zij hun heilige geschiedenis niet kennen of die verwerpen. Bob Marley zong in het lied 'Buffalo soldier' dat 'als je je geschiedenis kent, je ook weet waar je vandaan komt.'

## 2. GOD ONTWIERP WERK VOOR ONS BESTWIL

Het vierde gebod vertelt ons dat werk deel uitmaakt van ons menselijke verhaal. God heeft ons zelfs meer dagen gegeven om te werken dan om te rusten. Net zoals tienden, is de sabbat maar een klein gedeelte dat God ziet als zijn eigendom, terwijl hij de rest van de tijd heel vrijgevig aan ons geeft.

Na de zondeval zei God tegen Adam: 'Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.'<sup>27</sup> Werk verschaft ons niet alleen de middelen waar we van kunnen leven, maar het was ook Gods plan dat we door te werken ons karakter zouden ontwikkelen.<sup>28</sup> Degene die zijn neus ophaalt voor werk, haalt ook zijn neus op voor brood en boter op tafel. Om de mensheid steeds te herinneren aan het belang van werk en noodzaak om daar één dag per week mee te stoppen, heeft God dat in zijn geboden verwerkt.

De zes weekdagen moeten gebruikt worden voor zinvol werk. Toen God zei: 'Zweten zul je voor je brood,' verwees Hij naar de 'echtgenoot die in leven blijft door een weigerachtige aarde te dwingen voedsel voort te brengen voor hem en zijn gezin, maar het is ook van toepassing op alle andere beroepen.'<sup>29</sup> De taal van het citaat suggereert dat er niets bereikt zal worden zonder inspanning. We moeten plannen maken, strategisch te werk gaan en onze plannen uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen om brood en andere middelen beschikbaar te maken. Het sabbatsgebod dat de mens 'toestemming' geeft om zes dagen te werken is een oproep tot ondernemerschap.

## 3. DE ZEGENINGEN VAN WERK

Werk geeft de persoon die ermee bezig is diverse voordelen. Het leidt af van zonde omdat je bezig bent. Het ontwikkelt ook karakter en leert ons nederig te zijn en met God samen te werken.<sup>30</sup> In dit licht gezien is werk onlosmakelijk verbonden met verlossing. Als dit de voordelen zijn van werken, als God zegt: 'Zes dagen zal je werken en al je arbeid doen,' zegt Hij eigenlijk: werk en wees beschermd, werk en ontwikkel je karakter. Door dit gebod roept God ons tot een klaslokaal waar we nederigheid leren en samenwerking. Een boer kan niets oogsten tenzij hij met God samenwerkt door op Hem te wachten totdat Hij de zaden laat ontkiemen die de boer heeft gezaaid. Als een boer het gevoel heeft dat de ontkieming op zich laat wachten en hij besluit het veld om te ploegen, dan kan hij alleen zichzelf de schuld geven van een misoogst.

Ieder persoon dient een betrekking te vinden die bij hem of haar past. Vaak slaan mensen de plank mis omdat ze zich inlaten met werk dat niet bij hen past of waar ze helemaal geen zin in hebben. Het gaat er niet om wat voor iemand anders werkt, maar wat bij jou past. We moeten onszelf ernstig afvragen hoe we staan ten opzichte van het vierde gebod en de zesdaagse werkweek. Als iedere

---

<sup>26</sup> Ellen White, *De weg naar Christus*, blz. 7

<sup>27</sup> Genesis 3:19

<sup>28</sup> Howard Dayton, *Your Money Counts*, blz. 87.

<sup>29</sup> F.D. Nichols, *SDA Bible Commentary*, deel 1, blz. 235.

<sup>30</sup> Idem



zevendedagsadventist erop zou staan om de zevende dag vrij te zijn, zou het volk van God dan verarmen? Zouden er niet genoeg middelen zijn om grote dingen mogelijk te maken in geloof? Zouden we mensen hebben die zich moeten excuseren omdat ze financieel niet kunnen bijdragen aan Gods werk? Kan het zijn dat mensen juist geen of weinig inkomen hebben, omdat ze het sabbatsgebod niet serieus genoeg nemen? Ellen White schreef dat 'niemand die in staat is te werken kan verwachten dat hij of zij voedsel en onderdak kan genieten zonder kosten. Voor hun eigen bestwil en dat van anderen is het van belang dat we in ons eigen onderhoud kunnen voorzien.'<sup>31</sup>

#### 4. WAAROM MENSEN ER NIET IN SLAGEN DE SABBAT TE HOUDEN

Veel adventisten vinden het lastig om de sabbat heilig te houden omdat ze lichamelijk en geestelijk nergens van hoeven uit te rusten. Iemand die zes dagen in de week niets te doen heeft, zal het moeilijk vinden om op de zevende dag te rusten omdat dat voor hem of haar geen betekenis heeft. Die mensen neigen ernaar op sabbat te druk te zijn omdat ze dan aan het compenseren zijn voor de inactiviteit van de rest van de week. Salomo zei dat 'een arbeider goed slaapt,'<sup>32</sup> omdat het lichaam de rust waardeert en erdoor kan herstellen.

Alleen God rustte om zijn voltooide schepping te vieren zonder moe te zijn. Mensen moeten de sabbat aannemen als Gods geschenk van rust. Bovendien mogen we de sabbat gebruiken als tijd om God te bedanken voor zijn initiatief om ons een dag rust te geven. Zonder dat zouden we verplicht zijn 365 dagen per jaar te werken. Het sabbatsgebod, waarin melding wordt gemaakt van een zesdaagse werkweek is een oproep tot betekenisvolle aanbidding met God waar we naar uit mogen kijken van zondag tot vrijdag. De werkdagen zijn verbonden met het houden van de sabbat; bevrijding van wetticisme wordt erdoor bereikt. Dit helpt ons realiseren dat wij onszelf niet hoeven te onderhouden door zeven dagen per week te werken, maar zes, met de zegen van God.

#### 5. HET WERK VAN DE MENS IN ZES DAGEN

In zes dagen wordt de mensheid geacht ondernemende activiteiten te ontplooiën (bijvoorbeeld een bedrijf runnen en beheren en uitbreiden) en de onwillige omgeving te dwingen om op te geven wat het heeft, om onze gezinnen te onderhouden en Gods werk te ondersteunen. Gods weg naar rijkdom is door hard werken. Het is niet Bijbels en verkeerd als mensen wonderbaarlijke rijkdom verwachten. Als het Gods bedoeling was geweest om rijkdom te vergaren door slechts een wens of een gebed, dan hadden we dat in de dagen van Jezus moeten zien gebeuren.

Dezelfde gedachte kan ook anders geformuleerd worden - dat als God bedoeld had om rijkdom te verwerven door eenvoudigweg "aalmoezen" te geven, dan had de weduwe die het muntje gaf naar huis moeten gaan als een zeer rijke vrouw.

Door mensen te laten geloven dat ze rijk kunnen worden zonder te werken heeft Satan een voedingsbodem gecreëerd voor luiheid en misdaad. Mensen die zich netjes willen kleden, goed willen eten en comfortabel willen slapen, doen uiteindelijk niets om hun dromen waar te maken. Wanneer deze mensen er uiteindelijk niet in slagen te krijgen wat ze dachten dat ze zouden krijgen, is de enige manier waarop ze hun dromen vervullen vaak door middel van criminaliteit. Sommigen verliezen zelfs hun geloof in God omdat wat ze van Hem verwachtten niet is uitgekomen. Sommigen vragen zich af: "Waarom wentelen we ons nog steeds in bittere armoede te midden van het welvaartsevangelie? Dit laat alleen maar zien dat het niet Gods methode was om mensen rijk te laten

---

<sup>31</sup> Ellen White, *Ministry of Healing*, Blz. 177

<sup>32</sup> Prediker 5:11

worden zonder hard te werken. God zij dank, zijn veel mensen niet bereid om de leugen te accepteren dat je rijk kunt worden zonder iets te doen.

Werk is niet slechts een middel om rijk te worden. God ontwierp werk om degene die het uitvoert ervan te laten profiteren, maar ook degenen die van hem of haar afhankelijk zijn. Werk moet gezien worden als een compagnon voor de mens en niet als vijand.

‘Door zijn voorbeeld onderwees Hij dat wij ijverig moeten zijn . . . Iedereen moet iets vinden wat voor hemzelf een zegen en voor anderen een hulp betekent. God heeft bedoeld dat werken een zegen zou zijn en alleen de vlijtige werker vindt echte betekenis en blijdschap in het leven.’<sup>33</sup>

Het is een verkeerd uitgangspunt niet te werken en te verwachten dat er op een of andere manier toch voedsel op tafel verschijnt. Mensen die een goed leven willen hebben, maar neerkijken op werk, vervallen in criminaliteit om toch het leven te kunnen leiden dat zij willen. Maar het is onmogelijk een goed leven te leiden zonder daar de nodige moeite voor te doen. Veel van onze zusters en broeders verlaten hun geboortegrond om naar de stad te trekken, op zoek naar een goed leven. Maar het goede leven waar zij op hoopten, komt ook in de stad niet op een gouden schaal naar je toe. Aangaande deze mensen lezen we: ‘Duizenden en tienduizenden kunnen op het land werken maar zijn nu opeengepakt in de steden, wachtend op een kans om een kleinigheid te verdienen. In veel gevallen wordt deze fooi niet gebruikt om brood te kopen, maar wordt het verkwist aan drank, wat uiteindelijk het lichaam en de ziel schade brengt.’<sup>34</sup>

## 6. REDENEN WAAROM SOMMIGE MENSEN NIET WILLEN WERKEN

Een reden waarom sommige mensen niet willen werken is omdat ze er een verkeerd beeld bij hebben. Voor hen is werk wat hen eer aandoet een baan waarbij ze acht uur per dag in een kantoor kunnen zitten. Maar niet iedereen kan op kantoor werken—wie zou er dan op het land te vinden zijn om voedsel te produceren? Misschien is dit het waar Ellen White over schrijft: ‘Velen zien werk als corvee en proberen daarom in hun levensonderhoud te voorzien door berekening in plaats van eerlijk werk. De wens om in je onderhoud te voorzien zonder te werken opent de deur naar gekonkel, ondeugd en misdaad, bijna zonde limiet.’<sup>35</sup>

We sluiten dit hoofdstuk bijna af en willen eindigen met een citaat van Gods dienstknecht. ‘Degenen die fysieke kracht bezitten moeten die kracht inzetten in dienst van God. Zij moeten met hun handen werken en een inkomen verdienen dat zij kunnen gebruiken ten behoeve van Gods zaak.’<sup>36</sup> Moge de goede God ons helpen te genieten van het werk dat we doen, want dat is de ware geest van sabbatviering. Werk is goed voor jou en mij.

## HET BELANG VAN TIENDEN

Tienden is, zoals het woord zelf al aangeeft, een tiende van wat iemand verdient. Dit betekent dat als iemand 1000 euro verdient, zijn tiende 100 euro is. Hoewel het tiende deel op de andere tiende delen lijkt, is het toch niet hetzelfde. Het is heilig. Het boek Leviticus zegt dat tienden heilig zijn: ‘Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de HEER bestemd. Wanneer iemand een deel van zijn tiende wil afkopen, wordt de afkoopsom met een vijfde vermeerderd. Van runderen, geiten en schapen is elk tiende dier dat bij de telling de herdersstaf passeert een heilige gave voor de HEER. Daarbij mag niet naar

---

<sup>33</sup> Ellen White, *Jezus—de wens der eeuwen*, blz. 50

<sup>34</sup> Ellen White, *The Ministry of Healing*, blz. 189

<sup>35</sup> Idem

<sup>36</sup> Ellen White, *Review and Herald*, 21 augustus 1894

kwaliteit gekeken worden en mogen geen dieren worden omgewisseld. Als iemand toch een dier voor een ander omruilt, zijn ze beide heilig. Deze dieren kunnen ook niet worden vrijgekocht.<sup>37</sup>

De heiligheid van tienden ligt niet in het uiterlijk, maar in wat God zegt dat het is. God heeft het heilig verklaard en zo is het. Omdat God heeft verklaard dat de tiende heilig is, is het gebruik ervan voor een verkeerd doel een ontheiliging.

Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om te vermelden dat de passage hierboven laat zien dat alleen de tienden van landbouwproducten afgekocht konden worden. Tienden van andere soorten kon niet afgekocht worden. Niemand zou tiendengeld gebruiken met de belofte er een vijfde aan toe te voegen als het uiteindelijk naar de kerk wordt gebracht.

## 1. DE PBF TIENDE

Rentmeesterschap goeroes hebben wel gezegd dat een van de redenen dat mensen geen tienden afdragen, ligt in het gegeven dat ze het niet begrijpen. Om meer over de tienden uit te leggen, gebruik ik de term PBF—Percentage, Bestemming en Functie. Welk percentage van iemands inkomen is een tiende?

### a. HET PERCENTAGE

Een tiende is pas een tiende als het het juiste percentage is. Per definitie, is tiende een tiende van iets en in dit geval iemands inkomen. Het kan geen tiende zijn als het niet tien procent van iemands inkomen is. Als iemand vijf procent van zijn inkomen aan Gods voorraadschuur geeft, is dat geen tiende. God zelf heeft duidelijk gemaakt wat tiende is. Hij liet het niet aan elk individu over om te beslissen wat het is. Het bedrag dat als tiende wordt gegeven, wordt bepaald door het bedrag waarmee de tiende wordt berekend. Dit betekent dat het percentage voor iedereen hetzelfde blijft, het gegeven bedrag verschilt echter van persoon tot persoon. 'In het Bijbelse systeem van tienden en offers zullen de bedragen die door verschillende personen betaald worden natuurlijk sterk verschillen, omdat ze in verhouding staan tot het inkomen.'<sup>38</sup>

Het niet aan God teruggeven van het juiste deel van waar Hij ons mee gezegend heeft, wordt in Maleachi 3:8 beschreven als diefstal. Dit deel moet altijd precies zijn. Wat de tiende betreft: tien procent, niet meer en niet minder. God heeft de mens geen ruimte gelaten voor onderhandeling met betrekking tot de tiende.

### b. DE BESTEMMING

Zodra de vraag over het percentage geregeld is, neemt de plaats van bestemming voor onze tienden het over. Mensen vragen vaak: 'Waar moet mijn tiende naartoe?' De Bijbel verklaart dat de tienden naar de voorraadkamer gebracht moeten worden.<sup>39</sup> De voorraadkamer is niet de lokale gemeente waar iemand zijn of haar lidmaatschap heeft, maar het overkoepelende orgaan dat ten dienste staat van alle gemeenten. De lokale gemeente is een doorgeefluik dat de tienden verder transporteert naar de voorraadkamer (conferentie/unie). De voorraadkamer is de centrale plaats waar het werk van God voor een bepaalde regio wordt georganiseerd. Dit wordt nog duidelijker wanneer we het gaan hebben over de functie van de tienden. De tienden moeten niet opgeslagen worden in het huis van de plaatselijke penningmeester of op een bankrekening van de gemeente. Dit werkt alleen maar

---

<sup>37</sup> Leviticus 27:30-33

<sup>38</sup> Ellen White, *Counsels on Stewardship*, blz. 73.

<sup>39</sup> Maleachi 3:10

misbruik in de hand. Zodra de tienden ontvangen zijn, moeten ze worden gestort op de bankrekening van de conferentie of unie.

Tienden moeten afgedragen worden aan het conferentie/uniekantoor, zodat niemand een directe ontvanger wordt. Veel mensen willen graag de tienden ontvangen met het argument dat zij Gods werk doen. Maar de eigenaar van de tienden, voor wie zij volgens eigen zeggen werken, heeft zelf bepaald hoe de tienden afgedragen dienen te worden en ingezet voor zijn werkers. Door de tienden naar de voorraadkamer te brengen, roept God ook op tot interne controle, verantwoordelijkheid en transparantie in het administreren van de tienden en alle andere gaven die worden afgedragen.

Uit de taal van Maleachi 3:10 blijkt dat God geen ruimte laat voor onderhandeling wat betreft het afdragen van tienden naar de voorraadkamer. Dit betekent dat ongeacht de omstandigheden in een bepaalde regio, het gebod overeind blijft. 'Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer.' Soms gaan dingen niet goed in de plaatselijke gemeente of op conferentie/unie niveau, maar dat geeft niemand het recht om de tienden dan maar achter te houden of anders in te zetten. Het advies van Ellen White is hier van belang: 'Sommigen zijn ontevreden en hebben gezegd: "Ik draag mijn tienden niet langer af, want ik heb geen vertrouwen in de manier waarop de zaken geregeld worden in de kerk." Maar beroof je God omdat je vindt dat het werk niet goed wordt uitgevoerd? Klaag erover, duidelijk en openlijk, met een correcte instelling en bij de juiste personen. Stuur je petitie ten aanzien van zaken waarvan jij vindt dat ze anders moeten, maar onttrek geen geld aan het werk van God omdat anderen hun werk niet goed doen. Het maakt jou tot een ontrouwe dienaar.'<sup>40</sup>

Het moet ook gezegd worden dat het achterhouden van tienden en offers **nooit** gebruikt mag worden als pressiemiddel om iemands stem te laten horen of om zaken te regelen. Tienden behoren God toe en daarom is het inhouden ervan totdat aan bepaalde eisen is voldaan, God meeslepen in onze huishoudelijke en persoonlijke zaken. Tenzij iemand schriftelijke toestemming van God heeft om het in te houden, moet niemand zich vrij voelen om tienden te gebruiken als onderhandelingsmiddel. Wat als de persoon die de tiende had ingehouden stierf voordat hij het naar de voorraadkamer bracht en het uiteindelijk gebruikt wordt om zijn of haar begrafenis kosten te financieren? Zal God zo'n persoon als trouw beschouwen? Voordat je Gods tiende achterhoudt, vraag jezelf dan af of je een uitdrukkelijk bevel van God hebt gekregen om dit te doen.

### c. DE FUNCTIE

De tiende moet niet alleen het juiste percentage zijn en op de juiste bestemming gebracht worden, het moet ook de goede functie hebben. Wat is de functie van tienden? God zei: 'Wat de Levieten betreft, hun geef Ik alle tienden van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten.'<sup>41</sup> In het Oude Testament werden de tienden gebruikt om in het onderhoud van de Levieten te voorzien. Deze stam was aangesteld om God te dienen in de tabernakel en later in de tempel. Zij bezaten geen land, maar werkten voltijds ten behoeve van de geestelijke noden van Israël. Geen enkele andere stam was gerechtigd gebruik te maken van de tienden.

In het bovenstaande vers is de ontwerper voor het gebruik van de tienden aangeduid in de eerste persoon enkelvoud: 'Ik.' Degene die voorgesteld wordt in dat 'Ik' is God. Het gebruik van de tienden is dus door God zelf voorgeschreven. God heeft het niet aan mensen overgelaten te bepalen wat er met de tienden moet gebeuren. Hoewel er tegenwoordig geen tempel of tabernakel meer is om de tienden naartoe te brengen, is de functie niet veranderd. In plaats van Levieten, zijn er tegenwoordig

---

<sup>40</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 9, blz. 249

<sup>41</sup> Numeri 18:21

mannen en vrouwen die hun leven in dienst van God stellen. De tienden worden gebruikt voor degenen die geroepen zijn het evangelie te verkondigen. Ellen White schrijft hierover: 'De tiende is heilig, gereserveerd door God zelf. Het wordt onder zijn beheer gebracht om de werkers in zijn dienst te ondersteunen.'<sup>42</sup> De lokale conferentie/unie die de werkers heeft aangesteld, is het enige orgaan dat gerechtigd is de tienden onder hen te verdelen. De tiendengever heeft geen zeggenschap in de verdeling van wat hij/zij afdraagt aan de kerk, net zomin als iemand uit de stam Juda zijn tienden aan een individuele Leviet af kon dragen. Tienden worden naar de voorraadkamer gebracht en van daaruit worden ze verder verdeeld. Een van de tekenen dat iemands verhouding met de kerk niet in orde is, is dat zo'n persoon aanspraak maakt op de tienden voor zichzelf of zeggenschap wil hebben aan wie zijn/haar tienden worden gegeven.

Jezus zei dat het einde pas komt als het evangelie naar alle uithoeken van de wereld is gebracht.<sup>43</sup> Het afdragen van tienden helpt de komst van Jezus te bespoedigen, zodat Hij zijn kinderen thuis kan halen. De tekenen van de tijd geven aan dat zijn komst nabij is, terwijl er ook nog heel veel gedaan moet worden. Er zijn nog steeds landen waar de adventistische boodschap geen ingang heeft gevonden. Er zijn nog steeds bevolkingsgroepen die nooit van het evangelie gehoord hebben. Ook zij moeten bereikt worden voordat Jezus terug kan komen. Hoe? Door de tienden af te dragen. Tienden die worden gegeven door Gods kinderen helpen om grenzen te slechten, zodat anderen bereikt kunnen worden met het goede nieuws dat Jezus komt om de bladzijde van lijden, ziekte en dood te sluiten. Als je in de verleiding bent ontrouw te zijn, onthoud dan de PBF van tienden —het juiste percentage, de correcte bestemming en de goede functie. Als één ervan niet klopt, of ontbreekt, zijn we ontrouw.

## 2. WAARAAN HERINNERT HET GEVEN VAN TIENDEN ONS?

Het afdragen van tienden herinnert ons eraan dat God Schepper is. In Genesis 1:1 lezen we: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Net zoals de sabbat ons eraan herinnert wie de Schepper is, helpt de tiende ons eraan herinneren wie de oorspronkelijke Schenker en Eigenaar is. Het brengt ons in herinnering dat wij geen scheppers zijn van iets dat wij op aarde denken te bezitten.

Ten tweede herinnert het ons eraan dat God de rechtmatige eigenaar is van alles op aarde en daarbuiten; Hij is immers de Schepper van dat alles. 'Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.'<sup>44</sup> Het afdragen van tienden is een erkenning dat alles aan God toebehoort. God heeft het recht en de macht om de ontvangers van tienden te bepalen aangezien Hij er de eigenaar van is. Elk mens die beweert het recht te hebben te bepalen wat er met de tiende gebeurt, stelt zich in de plaats van God —de eigenaar.

Het getuigt van slecht rentmeesterschap om vrijgevig te zijn met iets wat niet jouw bezit is. Onder het Lozi volk in het westen van Zambia, is het concept van eigenaar ten opzichte van rentmeester erg interessant. Dit volk, zoals hun neven de Tonga's in Zuid-Zambia, zijn veehouders en ze lenen vaak aan degenen die geen dieren hebben en die voor hun dieren zorgen. Degene die voor andermans vee zorgt, mag profiteren van hun arbeid, melk en mest. Wanneer een van de dieren sterft, mag de verzorger het vlees eten, maar zal hij de huid bewaren. De huid dient twee doelen. Ten eerste is het een bewijs dat het dier echt gestorven is. Maar meer dan dat, onderscheidt de huid de verzorger van de eigenaar. De verzorger mag de huid niet verkopen of laten rotten, omdat hij daarmee het eigendom van het dier op zich neemt. Alleen de eigenaar beslist wat hij ermee doet omdat het aan hem/haar toebehoort. Het is het symbool van eigendom. Om de verzorger eraan te herinneren dat

---

<sup>42</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 3, blz. 249

<sup>43</sup> Matteüs 24:14

<sup>44</sup> Psalm 24:1

de dieren die hij houdt niet van hem zijn, is het niet vreemd om een van de dieren 'Tunweko a mawe' te noemen. Dit wordt vertaald als "Laten we gewoon de melk drinken" of "We moeten gewoon gebruik maken van de melk". In feite is 'Tunweko a mawe' een verkorte vorm voor: Tunweko a mawe katumba ta (ka) munyangombe. De letterlijke betekenis is, de melk is van ons, de huid (het vel) is van de eigenaar.

Op dezelfde manier hebben mensen die zorg dragen voor Gods schepping op vele manieren voordeel door hun rentmeesterschap; één ding onderscheidt de Eigenaar van ons, zijn rentmeesters - de tiende. De tiende is als de 'huid', het is niet van ons. Het behoort God toe. Het toe-eigenen ervan is beweren dat we zijn wat we niet zijn - eigenaren van Gods schepping.

Ten derde herinnert het teruggeven van tienden ons eraan dat we voor ons levensonderhoud afhankelijk zijn van God voor ons levensonderhoud. Het is niet het geld dat ons onderhoudt, maar wat God doet met het geld nadat de tiende is afgedragen. Ellen White schrijft: 'Het is een deel van uw werk om degenen die u in de waarheid brengt te leren om de tiende naar de voorraadkamer te brengen als een erkenning van hun afhankelijkheid van God.'<sup>45</sup> Het niet teruggeven van de tiende is een verklaring van onafhankelijkheid. Als iemand zelfvoorzienend is, leidt dat tot eigengerechtigheid of rechtvaardigheid door werken. Tienden teruggeven helpt ons te beseffen dat we door en door van God afhankelijk zijn.

### 3. WELKE TIENDE—BRUTO OF NETTO?

Dit is een vraag die veel mensen stellen, vooral werknemers. Deze vraag is soms noodzakelijk vanwege het feit dat het nettoloon datgene is wat daadwerkelijk op iemands bankrekening wordt bijgeschreven. Soms wordt de vraag gesteld omdat wat overblijft na aftrek niet genoeg is om in iemands behoeften te voorzien. Hoe oprecht de redenen ook mogen zijn om te suggereren dat de tiende terugbetaald moet worden van het nettosalaris, is de waarheid is dat het nettosalaris niet iemands volledige salaris is. Wat een werknemer toekomt is het brutoloon. Dat is het inkomen. Ik moet nog iemand horen zeggen dat het nettoloon het maandelijkse inkomen is. Het lijkt erop dat het enige moment dat mensen niet zeker zijn van hun inkomen is bij het bepalen van wat ze als tiende moeten afdragen. Als er één gebied is waar trouw vereist is, dan is het hier. Het is het gebed van de auteur dat jij als lezer trouw zult zijn op dit gebied zoals je trouw bent in andere gebieden.

### **OFFERGAVEN: DE MAATSTAF VAN WAT WE UITDRAGEN**

De Bijbel toont aan dat het volk Israël verschillende offers brachten. In het boek Leviticus worden ze allemaal beschreven. Een blik op Leviticus 1-5 laat zien dat er vijf verschillende offers waren:

1. Het brandoffer
2. Het graanoffer
3. Het vredeoffer
4. Het reinigingsoffer
5. Het hersteloffer.

Dit waren echter niet alle offers. Er bestonden andere offers, zoals gaven voor de bouw van het heiligdom of de tempel en gaven die gegeven werden gedurende het feest van de tabernakel. We kunnen hieruit concluderen dat in de Hebreeuwse economie er meer offers gevraagd werden dan alleen de tienden. Kan dit ook vandaag voor ons een richtlijn zijn, dat er meer offers nodig zijn voor het werk van de kerk dan alleen de tienden?

### 1. DE BETEKENIS VAN DE OFFERGAVEN

---

<sup>45</sup> Ellen White, *Evangelism*, blz. 250

Hoewel er mensen zijn die de tiende niet begrijpen zoals het hoort, zou het aantal van degenen die uitdagingen hebben ten aanzien van de kwestie van de offers hoger kunnen zijn. In veel kerken is het aantal mensen dat tienden teruggeeft groter dan het aantal dat gaven geeft. Misschien ligt de reden dat weinig mensen offers geven in een gebrek aan begrip over het primaire doel van offers.

Het woord "qorbanot" wordt meestal vertaald als 'offers' of 'gaven'; beide termen suggereren echter een verlies van iets of het opgeven van iets, en hoewel dat zeker een onderdeel is van het ritueel, is dat helemaal niet de letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord. Het woord qorbanot komt van de wortel Qof-Resh-Bet, wat dichtbij komen betekent. Het geeft het primaire doel van offers aan: ons dichterbij God brengen.<sup>46</sup>

Hoewel we deze offers niet meer hoeven te brengen, kunnen we er toch waardevolle lessen uit trekken. Als dit primaire doel van offers werd begrepen door Gods volk van de laatste dagen, dan zouden drie dingen karakteristiek zijn voor ons geven. Kenmerk nummer één is blijmoedigheid. Zo zou een geveer voldoen aan Gods specificatie dat Hij van een blijmoedige geveer houdt.<sup>47</sup> De reden is eenvoudig - we kunnen niet verlangen om tot God willen naderen met een frons op ons gezicht. Als het altijd een vreugde is om in de aanwezigheid van onze aardse leiders te zijn, hoeveel te meer zou er dan blijdschap zijn in de aanwezigheid van God? De tegenzin waarmee mensen afscheid nemen van hun middelen kan een indicatie zijn dat ze het primaire doel van offers niet begrijpen.

Kenmerk twee is bereidheid - niemand zou gedwongen worden om te geven. Als iemand begrijpt dat offergaven bedoeld zijn om tot God te brengen, is er geen dwang nodig om te geven. Ja, onderwijs en aanmaningen worden gegeven, vooral aan hen die nieuw zijn in het geloof, maar ook aan leden die er al langer zijn, maar het komt erop neer dat geven vrijwillig gebeurt.

Kenmerk drie is liefde - niemand zou wachten op oproepen om tot God geroepen te worden. Mensen wachten vaak om hun emoties opgezweept te laten worden voordat ze kunnen geven, omdat ze niet beseffen dat offers bedoeld zijn om hen tot God te brengen. Ik wacht niet op iemand die me zegt dat ik mijn gezin moet naderen, want dat is wat ik altijd wil doen. Op dezelfde manier zullen mensen die van hun God houden elke gelegenheid aangrijpen om hun nabijheid tot Hem te tonen.

## 2. WAAROM GEVEN WE OFFERGAVEN?

### a. OM DICHTER BIJ GOD TE KOMEN.

Zoals we al hebben aangegeven, geven we gaven als middel om dichterbij God te naderen. Van Jezus wordt gezegd dat Hij het Lam van God is dat de zonden van de wereld wegneemt.<sup>48</sup> Hij bracht ons dichterbij God door zijn offer? Paulus schrijft aan de Efeziërs: 'Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichterbij gekomen, door zijn bloed.'<sup>49</sup> Uit dit vers mogen we zondermeer concluderen dat Jezus' offer voor onze zonden ons dichterbij God gebracht heeft. Op dezelfde manier zullen gaven, die Jezus representeren, ons dichterbij God brengen.

### b. OM ONZE LIEFDE VOOR GOD TE TONEN.

Het beroemdste vers uit de Bijbel, Johannes 3:16, zegt dat de liefde van God voor de mens werd getoond door de gift die Hij aan hen gaf. Jezus is de manifestatie van Gods liefde. Hij is het tastbare bewijs van Gods liefde voor ons. Op dezelfde manier kunnen wij onze liefde voor God tonen in

---

<sup>46</sup> <https://www.jewishvirtuallibrary.org/sacrifices-and-offerings-korbanot>, Jewish Practices & Rituals: Sacrifices and Offerings (Korbanot), ontvangen op 6 augustus 2018

<sup>47</sup> 2 Korintiërs 9:7

<sup>48</sup> Johannes 1:29

<sup>49</sup> Efeziërs 2:13

hetgeen wij aan Hem afdragen. Ellen White zegt het zo: 'Als we van Jezus houden, zullen we niets liever willen dan voor Hem leven, onze dankoffers aan Hem brengen en ons voor Hem inzetten.'<sup>50</sup>

De gaven die wij geven vertellen het verhaal van onze liefde voor God, op dezelfde manier als Gods gift van Jezus het verhaal is van zijn liefde voor ons. In feite is het geven van gaven het bewijs dat wij werkelijk van God houden. Lees het volgende citaat maar eens: 'Als je God lief hebt boven alles en van je naaste houdt als van jezelf, dan zul je daarvan het tastbare bewijs laten zien in de offergaven die je afdraagt voor het zendingswerk.'<sup>51</sup> Een tastbaar bewijs van onze liefde voor God en onze naaste, zijn de gaven die wij geven. Wat is dan het ontbreken van liefde voor God en onwil om te geven?

'Wie kan de waarde van een mens bepalen? Als je wilt weten wat een mens waard is moet je naar Golgota gaan... Kijk naar de Heiland die aan het kruis hangt... En bedenk, als je aan de voet van dat kruis staat, dat Christus zelfs voor één enkele zondaar zijn leven zou hebben geofferd. Dat vertelt je wat de waarde is van een mens.'<sup>52</sup>

Op onze beperkte manier kwantificeren we onze liefde voor God ook door wat we geven. Als iemand met meer middelen ervoor kiest om minder te geven dan hij/zij kan geven, dan kan dat een maatstaf zijn voor de liefde van die persoon voor God. Je kunt niet meer geven dan je God liefhebt.

### c. OM ONZE LIEFDE VOOR GOD TE TONEN

Door God offers te brengen laten we zien hoe dankbaar we Hem zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wat zijn enkele van de dingen die God heeft gedaan voor ons? Hij houdt van ons. Gods liefde voor ons is niet vanzelfsprekend. We moeten altijd de tijd nemen om Hem daarvoor te danken. Als zijn liefde voor ons er niet was, zou er geen hoop op verlossing zijn. Wij zouden in zonde gestorven zijn.

God *ondersteunt* ons door de vele dingen die Hij ons geeft. Hij geeft ons regen, zonneschijn, de lucht die we inademen, voedsel, water ... de lijst is bijna eindeloos. Voor al deze dingen moeten we Hem dankbaar zijn. Als deze dingen er niet waren, zouden we allang gestorven zijn. Niemand van ons moet ooit denken dat we deze dingen verdienen. Ze zijn ons gegeven omdat God genadig is. Moeten we niet dankbaar zijn voor al deze dingen?

God heeft ons gezinnen *gegeven*. Het is waar dat sommige gezinnen niet zo geweldig zijn, en in sommige gezinnen vindt misbruik plaats, maar alles wat God gemaakt heeft was oorspronkelijk goed. De zonde heeft al Gods goede gaven vervormd en dat geldt ook voor gezinnen. Over het algemeen zullen echter maar weinigen de waarde van het gezin ontkennen. Of het gezin nu rijk of arm is, zolang er liefde en bescherming is, dank God daarvoor, want op een dag is die familie er misschien niet meer.

God beschermt ons tegen allerlei dingen waarvan we aan deze kant van de eeuwigheid misschien helemaal geen weet hebben. Wanneer wij diep in slaap zijn, is God er om ons te beschermen. De psalmist zegt: 'Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.'<sup>53</sup> Iemand wordt 's ochtends wakker en schept op dat hij of zij heeft geslapen als een baby, zonder zich te realiseren dat de rovers op de loer lagen die door God zijn verjaagt. Hij beschermt ons niet alleen wanneer we

---

<sup>50</sup> Ellen White, *Verhalen om verder te vertellen*, blz. 29

<sup>51</sup> Ellen White, *The Review and Herald*, 8 januari 1889

<sup>52</sup> Ellen White, *Verhalen om verder te vertellen*, blz. 157

<sup>53</sup> Psalm 121:4



slapen, maar ook wanneer we bezig zijn met onze dagelijkse activiteiten. De engel van de Heer is altijd aan onze zijde<sup>54</sup> om bescherming en assistentie te verlenen wanneer dat nodig is.

We moeten voorzichtig zijn, anders gedragen we ons als de negen melaatsen die Jezus genas zoals beschreven in Lucas 17 en die nooit terugkwamen om Hem te bedanken. Interessant is dat alle negen Joden waren. Misschien dachten ze dat aangezien Jezus één van hen was, het Zijn plicht was om hen te genezen, want als Hij dat niet deed, wie zou Hij dan moeten genezen? De Samaritaan daarentegen voelde zich gedrongen om terug te gaan en dank je wel te zeggen, want omdat hij geen Jood was, had hij in de kou kunnen staan. Kan de laatste gemeente, die er prat op gaat de geboden van God te onderhouden, die de waarheid heeft die andere kerken niet hebben, inclusief een duidelijk begrip van profetie, toch in dezelfde put vallen als de negen melaatsen? We kunnen denken dat God ons een gunst bewijst omdat wij zijn geboden houden en de waarheid aan de wereld doorgeven. Misschien denken we daarom dat we Hem geen dank verschuldigd zijn. Dat is een ernstige tragedie.

#### d. OFFERGAVEN GEVEN GEEFT ONS DE GELEGENHEID GOD TE IMITEREN—DE GROTE GEVER

Van al het materiaal dat ik in mijn eenvoudige zoektocht heb gevonden, vond ik de twee uitspraken van Ellen White hieronder het meest bijzonder. Zij schrijft: 'In de gift van zijn Zoon aan de wereld, gaf God ons de hemel.'<sup>55</sup> Elders schrijft ze hetzelfde nog een keer: 'In het geven van Jezus gaf God de hele hemel.'<sup>56</sup> De hemel was meer dan dertig jaar lang onder de mensen in de periode dat Jezus op aarde was. Wat had God ons meer kunnen geven dan de hemel? Kan de mensheid meer verlangen? Het antwoord is 'Nee.' Daarom is het goed God te imiteren. Wij moeten geven op de manier waarop Hij gaf.

Wanneer zich een mogelijkheid voordoet om gaven te geven, laten we ons dan herinneren dat we God willen imiteren door ruimhartig te geven. Laten we het beste geven aangezien God ons ook het beste heeft gegeven. Het is slecht en zelfs vals leerlingschap om tegen de Meester in te gaan.

In 1 Johannes 4:19 staat: 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.' Als de reden om God lief te hebben ligt in het feit dat Hij ons eerst liefhad, kunnen we ook zeggen dat wij geven omdat Hij ons eerst Jezus heeft gegeven. En de gift die Hij gaf was het beste dat Hij bezat. Aangezien wij Hem liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, kunnen we ook nog een stap verder gaan en zeggen dat wij ruimhartig geven omdat Hij ons het beste heeft gegeven.

#### HOEVEEL MOET JE GEVEN ALS OFFERGAVE?

We moeten in dit hoofdstuk het vraagstuk van het 'hoeveel' behandelen. Wat zeggen de Bijbel en de geest van profetie hierover?

##### 1. WAT JE HART JE INGEEFT

Paulus verklaart: 'Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.'<sup>57</sup> Iedereen moet zelf beslissen hoeveel hij als offer geeft. De gever komt tot wat en hoeveel te geven met behulp van de informatie die in dit hoofdstuk wordt behandeld. Ellen White schrijft: 'Ik zag dat Gods volk Hem een vrijwillig offer moet brengen; en dat de verantwoordelijkheid volledig bij het individu moet liggen, of hij veel of weinig wil geven. Het zal trouw worden opgetekend. Geef het volk van God de tijd om karakter te ontwikkelen.'<sup>58</sup> Uit wat

---

<sup>54</sup> Psalm 34:8

<sup>55</sup> Ellen White, *The Health Food Ministry*, blz. 55

<sup>56</sup> Ellen White, *Jezus—de wens der eeuwen*, blz. 465

<sup>57</sup> 2 Korintiërs 9:7

<sup>58</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 1, blz. 237

Paulus en Ellen G. White schreven, kunnen we concluderen dat niemand een ander kan voorschrijven hoeveel hij als offer moet geven. Iedereen moet zelf bepalen hoeveel hij geeft, geleid door de heilige Geest.

## 2. LEREN VAN WAT ANDEREN IN HET VERLEDEN GAVEN

Eén manier om te bepalen wat we moeten geven is door lessen te trekken van hoe anderen gaven. Hoewel wij niet geven op de manier van de Israëlieten, is het patroon dat zij hanteerden wel leidend. Het *Seventh-day Adventist Theology Handbook* zegt: ‘Waarschijnlijk gaven de Israëlieten tot een kwart of een derde van hun inkomen aan religieuze en liefdadige doelen. Leidde een dergelijke zware last tot armoede? In tegendeel. God beloofde hen te zegenen voor hun trouw.’<sup>59</sup>

De religieuze activiteiten van de Israëlieten werden gefinancierd door een voorspelbaar systeem. Het was niet gebaseerd op de emotie van het moment. Het lijkt erop dat de gevers goed nadachten over wat ze gaven.

## 3. HET LICHT ONTVANGEN EN DE OMVANG VAN DE TAAK DIE VOOR ONS LIGT

Het *Seventh-day Adventists Believe*, een officieel boek ten aanzien van de geloofspunten van de Adventkerk, zegt het volgende over het onderwerp van offergaven: ‘Als we onze voorrechten en zegeningen vergelijken met die van de Israëlieten, dan zien we dat wij in Jezus duidelijk in het voordeel zijn. Onze dankbaarheid zal een overeenkomstige uitdrukking vinden in een grotere vrijgevigheid, zodat het evangelie van verlossing tot anderen kan worden uitgebreid — Testimonies for the Church, deel 3, blz. 392. Hoe breder het evangelie wordt verkondigd, hoe meer steun het nodig heeft.’<sup>60</sup>

Meer licht werpend op het gewicht van de verantwoordelijkheid die op de schouders ligt van Gods kerk in de eindtijd, schreef de dienaar van de Heer: ‘Kunnen christenen, die zich beroemen op een breder licht dan de Hebreëen hadden, minder geven dan zij? Kunnen christenen die dichtbij het einde der tijden leven tevreden zijn met hun offers die niet half zo groot zijn als die van de Joden? Hun vrijgevigheid kwam ten goede aan hun eigen natie; het werk in deze laatste dagen strekt zich uit tot de hele wereld. De boodschap van de waarheid moet naar alle naties, talen en mensen; haar publicaties, gedrukt in vele verschillende talen, moeten in het buitenland verspreid worden als de bladeren van de herfst.’<sup>61</sup> Hoewel ieder voor zich beslist hoeveel hij als offer geeft, kan het geefpatroon van de Hebreëen ons helpen om te bepalen wat we moeten geven. Als die Hebreëen in onze tijd leefden, hoeveel zouden ze dan aan de Heer geven?

‘Er schijnt een groter licht op ons dan op onze voorvaderen. Wij kunnen niet door God geaccepteerd of geëerd worden door dezelfde dienst te bewijzen of dezelfde werken te doen als onze vaderen deden. Om door God geaccepteerd en gezegend te worden zoals zij dat waren, moeten we hun trouw en ijver imiteren, ons licht helderder laten schijnen zoals zij dat ook deden, en doen wat zij gedaan zouden hebben als zij in onze tijd geleefd zouden hebben. We moeten wandelen in het licht dat op ons schijnt, anders wordt dat licht duisternis.’<sup>62</sup>

Nu deze wereld het einde nadert, verlangt God dat zijn volk vandaag vrijgeviger is dan degenen die hiervoor leefden. Dit is omdat Gods laatste gemeente een race tegen de klok voert om iedereen te

---

<sup>59</sup> Ministerial Association of the General Conference, *Seventh day Adventist Handbook on Theology*; Zie ook Maleachi 3:10-12; Ellen White, *Patriarchen en profeten*, blz. 485; ‘Tienden’ in *SDA Bible Dictionary*, blz. 1127

<sup>60</sup> *Seventh-day Adventists Believe*, blz. 306

<sup>61</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 4, blz. 79

<sup>62</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 1, blz. 262

bereiken met het evangelie en klaar te zijn voor de komst van Jezus. Ellen White begreep dit goed toen ze schreef: 'Nu heeft God niet minder, maar grotere gaven nodig dan in enige andere periode van de wereld. Het principe dat Christus heeft vastgelegd is dat de giften en offers in verhouding moeten staan tot het licht en de zegeningen die genoten worden. Hij heeft gezegd: "Want aan wie veel gegeven is, van hem zal ook veel gevraagd worden."'<sup>63</sup>

De vraag naar de verkondiging van het evangelie, en het licht dat God heeft gegeven als het op de juiste waarde wordt geschat, zouden ieder van ons niet alleen helpen om te bepalen hoeveel we moeten geven, maar ons ook meer laten geven dan de generaties die voor ons leefden. Laat ieder van ons op basis van deze informatie geven zoals bedoeld in zijn/haar hart en zoals geleid door de heilige Geest. Moge God u helpen, beste lezer en onderwijzer van rentmeesterschap om Gods volk te leren wat er van hen verwacht wordt in het licht van wat je in dit hoofdstuk hebt gelezen, zonder hen te dwingen of voor te schrijven hoe ze moeten geven.

### **GECOMBINEERD GEEFPLAN**

Voordat de kerk het gecombineerde geefplan invoerde bepaalde het collecteschema waar de gaven op een aangewezen sabbat naartoe gingen. Maar met de invoering van een gecombineerd geefplan, worden collecten verdeeld tussen de volgende organisaties:

Generale Conferentie (wereldkerk)

Divisies

Unies

Conferenties

Plaatselijke gemeenten.

Dit betekent dat de activiteiten van de vijf bovenstaande gebieden worden ondersteund door het deel dat elk gebied ontvangt. Bijvoorbeeld, een collecte voor het Rampenfonds op een aangewezen Sabbat, wordt nu gefinancierd uit het deel van de Generale Conferentie. Losse offergaven worden verdeeld over de vijf aangegeven gebieden, tenzij er een specifiek doel is aangekondigd. De verdeling gaat volgens de volgende percentages:

Generale Conferentie 20%

Divisie 5%

Unie 5%

Conferentie 20%

Plaatselijke gemeente 50%

#### **Voorbeeld:**

Naam: Peter K

#### **Offergaven:**

Generale Conferentie...€100,=

---

<sup>63</sup> Idem, deel 3, blz. 392

Divisie.....€25,=  
Unie.....€25,=  
Conferentie.....€100,=  
Plaatselijke gemeente.....€250,=  
Totaal.....€500,=

Wat er ook in de collecte gestopt wordt of in een envelop, de verdeling is steeds hetzelfde. Alle collectes die op sabbat opgehaald worden, komen bij elkaar en worden verdeeld volgens bovenstaande percentages.

Als de leden systematisch en gul offerandes zouden geven, zouden er in elke lokale gemeente meer middelen zijn om activiteiten uit te voeren. Het probleem bij dit plan is dat er meer leden zijn die tienden teruggeven dan zij die offergaven geven. Sommige mensen hebben het gevoel dat zodra ze de tiende teruggeven, hun plicht gedaan is, waarbij ze vergeten dat God verwacht dat ze hun liefde voor Hem tonen, hun dankbaarheid voor alles wat Hij voor hen gedaan heeft en de noodzaak om andere gebieden te steunen zoals scholen, ziekenhuizen en uitgeverijen door het geven van gulle offers. De gever heeft de bijbelse plicht niet vervuld totdat tienden en offers tegelijkertijd worden gegeven.

## **ZINVOL BEZOEK**

Bezoek moet, net als ieder ander programma, opzettelijk zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Een doelgericht visitatieprogramma heeft de volgende kenmerken:

### **1. HET IS GOED GEORGANISEERD**

Bezoeken om gewenste resultaten te bereiken mag niet lukraak gebeuren. Weet wanneer je moet beginnen, wie je moet bezoeken en zorg voor een rapportagesysteem. Weet wie bezocht zal worden in het eerste kwartaal, het tweede, derde en vierde kwartaal. Daarna, weten wie bezocht zal worden in de eerste, tweede, derde en vierde week van elke maand. Zonder goede planning zullen er jaren voorbij gaan waarin de ouderlingen hun leden niet bezoeken.

### **2. HET HEEFT EEN DOEL**

Weet wie je bezoekt en wat je gaat zeggen. Als je niet weet wie je gaat bezoeken, annuleer het bezoek dan.

### **3. HET IS EEN PROGRAMMA WAARVOOR GEBEDEN IS**

Geen enkel geestelijk programma kan slagen zonder gebed. We moeten altijd onthouden dat programma's niet kunnen slagen zonder dat God ze leven inblaast.

### **4. HET IS DOELGERICHT**

Als er andere zaken zijn die je wilt bespreken, maak dan een nieuwe afspraak, maar laat niets je afleiden van het doel van je bezoek. Het is belangrijk dat je eindigt met gebed en meteen vertrekt als je je doel bereikt hebt, zodat hetgeen besproken is niet naar de achtergrond verdwijnt.

### **5. HET MAAKT GEBRUIK VAN EEN VERVOLGPLAN**

Als je eerste bezoek ook meteen het laatste is, heeft het weinig zin. Vervolgafspraken helpen om degenen die bezocht worden aan hun verantwoordelijkheden te herinneren.

## 6. HET IS VERTROUWELIJK

Maak er een regel van om nooit publiekelijk te onthullen wat je in vertrouwen is verteld. Niets zal dit programma meer tot een mislukking brengen dan wanneer leden het vertrouwen beginnen te verliezen in degenen die het bezoek brengen.

## 7. HET IS GERICHT OP VERLOSSING

Wanneer een ouderling op bezoek gaat, moet het zijn of haar doel zijn degene die bezocht wordt dichter bij de Heer te brengen. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen het bezoek dat een ouderlingen brengt en dat van een willekeurig lid. De persoon die bezocht wordt moet altijd het verlangen houden voor een volgend bezoek vanwege het aura dat de ouderling omringt.

## 8. HET BEANTWOORDT EXCUSES EN BEZWAREN

Naast bemoediging en gebed voor de mensen die hij of zij bezoekt, moet hij/zij met Gods hulp een antwoord geven op de excuses en bezwaren die mensen hebben voor het gebrek aan tijd om de bijbel te bestuderen, voor het niet bijwonen van middagprogramma's en voor het niet teruggeven van tienden en offers. Het is een teken van slechte voorbereiding van de ouderling als hij/zij wacht tot de persoon die hij/zij bezoekt alle excuses en bezwaren kan uiten voordat hij of zij ze beantwoordt. Mensen die bijvoorbeeld geen tiende teruggeven, hebben gelijkaardige excuses en bezwaren zoals: schulden, gebrek aan vertrouwen in degenen die de financiën van de kerk afhandelen, inkomen dat niet toereikend is om hen in staat te stellen tienden af te dragen, enzovoort.

## 9. HET BRENGT DE KLANT NIET IN VERLEGENHEID

Er gaat een verhaal rond over een ouderling die een zeker gezin diverse malen bezocht om hen aan te moedigen trouw te zijn, maar zonder succes. Toen hij het gezin op een dag weer bezocht, was hij sprakeloos door wat hij zag. Hij zat op een bank die je normaal alleen in Hollywoodproducties ziet. Voordat hij zich ervan kon herstellen, werd zijn aandacht getrokken door een plasmascherm zoals hij nooit eerder had gezien. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij getraakteerd op lekkernijen die bereid waren in een over die er eerder niet was.

Toen de ouderling zijn mond opendeed 'schreeuwde hij' en nam geen blad voor de mond. Hij herinnerde het gezin aan de vele bezoeken die hij zonder succes had gebracht. Hij zei hen dat, terwijl zij rijkdommen verzamelden, ze de tienden negeerden. Hij noemde ieder onderdeel waarvan hij dacht dat het in de slaapkamer te vinden zou zijn. De vrouw van het gezin was inmiddels in tranen. Maar de ouderling was niet onder de indruk. Hij zei dat tranen hun ontrouw niet konden uitwissen. De man, die doorkreeg dat hij zijn vrouw aan het kwijtraken was, onderbrak de ouderling met een vraag: 'Herinnert u zich de aankondiging over onze zieke zoon?' De ouderling antwoordde dat de ziekte van de zoon niets te maken had met de trouw van het gezin. Hij had zelf ook zieke kinderen, maar droeg nog steeds trouw zijn tienden af. De man bleef volharden in zijn onderbreking totdat de ouderling pauzeerde om speeksel weg te slikken. Tijdens die korte pauze vertelde hij hoe ze naar Zuid-Afrika waren gegaan om hun zoon te verzorgen tot hij stierf. Omdat de zoon niet getrouwd was, vervoerde het bedrijf waarvoor hij werkte alles wat hij bezat naar de ouders. Alles in het huis behoorde toe aan hun overleden zoon. Hij vertelde de ouderling dat zijn voortdurende vermelding van de eigendommen in het huis zijn vrouw herinnerde aan haar zoon. Wat zou jij doen als je de bezoekende ouderling was? Dit is denkbeeldig maar waar.

## 10. HET IS RESULTAAT GERICHT

Ieder bezoek moet resultaat gericht zijn. Als je geen positieve resultaten verwacht van je bezoek, dan heb je waarschijnlijk een andere agenda voor het bezoek. Je kunt het dan beter annuleren.

## 11. HET VERHOOGT DEGENE DIE BEZOCHT WORDT TOT DE AANWEZIGHEID VAN GOD

De persoon die bezocht wordt, moet het gevoel krijgen in de nabijheid van God getrokken te zijn tijdens het bezoek. Om mensen dat te laten voelen moet de ouderling zelf een nauwe relatie met God hebben.

### GOEDEREN GEVEN

Tijdens rentmeesterschapsbijeenkomsten in Namibië vroeg een lid met vele jaren ervaring in de kerk waarom de kerk niet langer toestaat om offers in natura te geven, zoals het geval was in de begindagen van de kerk. Hoewel ik me geen mededeling herinner dat mensen moesten stoppen met het geven in natura, lijkt het erop dat de monetaire vorm van geven het meest aangemoedigd wordt. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met landbouwproducten en dergelijke zich buitengesloten voelen. De huidige tijd heeft één klasse van gevers geïntroduceerd en verheven - geldgevers.

Iedereen moet kunnen geven in de vorm die hem of haar het beste uitkomt. De Bijbel laat zien dat de kinderen van Israël tienden en offers in natura gaven. Leviticus 27 is een hoofdstuk gewijd aan het geven van tienden in natura. Meer mensen zouden geven als dit werd aangemoedigd.

#### 1. HET GEVEN VAN GOEDEREN IS MAKKELIJK

Het lijkt erop dat mensen meer moeite hebben met het geven van geld dan met het geven in natura. Dit zou kunnen komen doordat geld makkelijk te gebruiken en mee te nemen is, in tegenstelling tot materiële zaken, en dus houden mensen het liever bij zich. Bovendien lijkt geld kleverig te zijn. Het heeft de neiging om aan de vingers van gevers te blijven plakken.

Veel boeren hebben bekend dat ze het gemakkelijker vinden om tienden terug te geven in natura dan geld te geven na de verkoop van hun landbouwproducten. Mensen zouden echter geen tienden of offers in natura moeten geven omdat ze niet meer kunnen of willen geven als ze eenmaal geld in handen hebben. Door het geven in natura te promoten, verontschuldig ik niet degenen die er niet in slagen aan God terug te geven zodra ze contant geld in handen hebben. Egoïsme kan de belangrijkste reden zijn waarom mensen er niet in slagen tienden en offers terug te geven van het geld dat ze hebben.

#### 2. IEDEREEN KAN GEVEN

Soms vinden arme mensen dat ze niet hoeven te geven omdat ze nu eenmaal geen geld bezitten. Maar iedereen heeft wel iets om te geven, hoe klein ook. In het begin van het werk kwamen er maiskolven richting de penningmeester, waarom nu niet meer? Wie zegt dat de God die minder dan honderd jaar geleden nog mais in ontvangst nam, dat nu niet meer doet? Iedere persoon dient te geven zoals God hem of haar ingeeft. God is nog steeds blij met onze aanbidding door giften in natura. Maar de leiders moeten enkele zaken in acht nemen bij giften in natura:

Zaken die in natura gegeven worden trekken de aandacht omdat het gezien wordt. Dat vraagt om uiterste voorzichtigheid van degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van de goederen.

Denk nooit dat niemand het gezien heeft. Het is slecht rentmeesterschap als goederen misbruikt of op de verkeerde manier behandeld worden. In veel gevallen is het zo dat degenen die tienden in natura misbruiken, zelf ook problemen hebben met het afdragen van tienden. Er zijn veel voorbeelden van mensen die gestopt zijn met het geven van tienden en gaven in natura omdat hun gaven misbruikt werden. Het is makkelijker voor iemand die gestopt is met geld geven om daar opnieuw mee te beginnen, dan voor iemand die giften in natura deed. Ik weet niet waarom dat zo is. Het zou kunnen dat mensen die in natura geven, zich meer identificeren met hun gift dan mensen die

geld geven. Zij weten hoeveel energie en tijd ze hebben geïnvesteerd om deze gift te kunnen schenken. Daarom zullen gevers in natura sneller vragen: 'Is dit alles wat de kerk kan doen met de gift waar ik zoveel energie in gestoken heb?'

### 3. GEVERS VAN GOEDEREN HEBBEN DE NEIGING TE VOLGEN WAT ER MET HUN GIFT GEBEURT

Er zijn mensen die kunnen bewijzen hoe tienden en giften in natura in het verleden misbruikt werden. Zulke mensen zijn sceptisch wanneer er een oproep komt om in natura te geven. Voor sommigen die gezien hebben hoe kerkfunctionarissen zichzelf verrijken met wat Gods volk gaf denken dat dit een snelle manier is om te krijgen wat ze willen. Mensen hebben geleerd om niemand te vertrouwen. Eerlijkheid en zorgvuldigheid moeten kenmerkend zijn voor diegenen die giften in natura ontvangen en weggeven. Transparantie is de sleutel tot het winnen van gevers in natura.

### 4. WEES VOORZICHTIG MET HET NOEMEN VAN EEN PRIJS

Als er een gangbare marktprijs is voor wat gegeven is, ga daar dan mee akkoord. Als de prijs wordt bepaald door de markt, vraag de donor dan om een voorstel te doen. Het verkopen van giften in natura tegen een weggeefprijs is een verkeerd signaal naar de gever en potentiële gevers. Wie kan er blij zijn als dat wat ze in natura hebben gegeven voor een weggeefprijs wordt verkocht?

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van wat in natura is gegeven, zouden de laatsten moeten zijn die de goederen willen kopen. Het beste is om interesse aan te geven, tenzij niemand geïnteresseerd is in het product. Het is goed om hier aan het gebed van de Heer te denken: "Leid ons niet in verzoeking..." Breng huidige en toekomstige gevers niet in de verleiding om niet te geven vanwege het misbruik dat met geven geassocieerd wordt.

### 5. WAT IN NATURA GEGEVEN WORDT KAN GEMAKKELIJK MISBRUIKT WORDEN

Enkele mogelijke redenen voor het wanbeheer van wat wordt gegeven in natura zijn deze:

- a. Vertraging in het wegwerken van de giften. Men is geneigd te denken dat ze niet verkocht mogen worden.
- b. Er moet in de huidige behoeften worden voorzien, bijv. maïs als je geen eten hebt of een os wanneer je er zelf een nodig hebt.
- c. Er worden geen bonnen gegeven (op sommige plaatsen).
- d. Afstand tot de markt.

Met het erkennen van deze redenen verontschuldig ik niemand die verkeerd omgaat met dingen die aan God gegeven zijn. We moeten in gedachten houden dat in het hele universum geen excuus te vinden is voor wandaden. Geen enkele omstandigheid zou iemand ertoe moeten brengen God en Zijn begunstigden te bedriegen.

### 6. GEEF BONNEN

Een oorzaak van wanbeheer van tienden en giften in natura is het ontbreken van ontvangstbewijzen voor deze vorm van geven. Het geven van kwitanties bevordert transparantie en geeft de zekerheid dat wat gegeven is de gewenste bestemming heeft bereikt. Als er geen kwitanties worden gegeven, kan roddel ontstaan. Voordat je begint met de promotie van geven in natura, zorg er dan voor dat de uitgifte van ontvangstbewijzen geregeld is.

Als er ontvangstbewijzen worden gegeven nadat er geschenken zijn verkocht, moet de hele gemeente daarvan op de hoogte worden gesteld. Mensen willen geen verrassingen behalve als het gaat om het ontvangen van iets wat ze nooit verwacht hadden.

## 7. HOUD JE AAN JE BELOFTE

Als je de gevers belooft dat je een markt zult vinden voor hun producten, doe dat dan. Als je mensen vertelt dat hun boerderijproducten worden ingezameld of dat je ze lege zakken zult geven om in te doen wat ze in natura geven, kom dan nooit terug op je woord, want dat zorgt ervoor dat mensen het vertrouwen in het systeem zullen verliezen. Laat niets verloren gaan. Het is een misdaad en dat zal mensen ontmoedigen om te geven. Tienden en giften in natura verspillen is een 'rentmeesterschandaal'.

We hopen dat het advies in dit hoofdstuk toegepast kan worden, en als er iets anders is dat hier niet besproken is terwijl het de trouw kan bevorderen door middel van tienden en giften in natura, voel je dan vrij om dat toe te voegen. Samen kunnen we meer bereiken.

## MOTIVERENDE FACTOREN OM TE GEVEN

Mensen geven omdat ze daartoe gemotiveerd zijn. Zonder motivatie komt er niets van de grond. De vraag is welke factoren mensen ertoe aanzetten om te geven.

### 1. GOED GEVOEL

Geven zorgt voor tevredenheid. Mensen die geven houden daar een goed gevoel aan over en dat motiveert hen vervolgens weer om nog meer te geven.

### 2. MEDELIJDEN MET ANDEREN DIE LIJDEN

Sommige mensen worden geraakt door het lijden van hun medemensen en doen alles wat in hun macht ligt om dat lijden te verlichten. Hoe meer betrokken iemand is bij lijdende mensen, des te hoger de donaties.

### 3. WENS OM GEZIEN TE WORDEN

Er zijn mensen die geven om zelf gezien te worden. Zij willen dat het bekend wordt dat zij geven. Veel farizeeën gaven zodat zij gezien werden.

### 4. LIEFDE

Liefde is een grote motivator om te geven. Mensen tonen hun liefde voor anderen door te geven. God zelf toonde zijn liefde voor ons door ons Jezus te geven, zoals we in Johannes 3:16 kunnen lezen. Enkele kenmerken voor deze motivatie:

- a. Er is geen spijt achteraf
- b. Er wordt niets terug verwacht
- c. Het is geen promotie van zichzelf
- d. Geven zonder voorwaarden
- e. Deze vorm van geven is onnatuurlijk voor mensen.

### 5. MOTIEF VAN RENTMEESTERSCHAP



Dit is een erkenning dat alles wat we hebben aan ons is toevertrouwd voor dienstbaarheid aan God en onze medemensen. Dit soort motivatie is hogere grond die alleen bereikt kan worden met de hulp van God. Wanneer je weet dat de middelen of bronnen in je handen er zijn om God en de mensheid te dienen, zul je niet wachten op oproepen om te geven, maar in plaats daarvan op zoek gaan naar manieren om te geven en mensen of doelen om aan te geven.

## 6. MOTIEF VAN WEDERKERIGHEID

Dit type motivatie wordt gegenereerd door het feit dat ook wij ontvangers zijn van het geven van anderen. In 1 Johannes 4:19 zegt de Bijbel dat "wij liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad". Mensen worden verondersteld de liefde die God hen toonde te beantwoorden. Zij die de vrijgevigheid van anderen hebben ontvangen zullen zich nooit op hun gemak voelen totdat ze de gunst die ze hebben gekregen terugbetalen.

## 7. BELONINGEN

Weten dat geven beloningen oplevert, heeft velen ertoe aangezet te geven. God heeft ook beloningen voor degenen die geven, zoals zijn belofte in Maleachi 3:10 aangeeft. Maar wanneer het volgens sommige mensen te lang duurt voordat de beloofde beloning ontvangen wordt, stoppen zij met geven. Ons geven zou niet afhankelijk moeten zijn van beloningen.

## 8. DE THEOS FACTOR

Net als David geeft de gever als een manier om het eigenaarschap van God te erkennen. Met andere woorden, de gever geeft om God te danken voor de zegeningen of vriendelijkheid die Hij toont.<sup>64</sup> Ons falen om te geven kan in grote mate worden toegeschreven aan het opzettelijk verdoezelen van deze factor. Op de dag dat we erkennen wat God in en voor ons heeft gedaan, zal egoïsme uit onze harten verdwijnen. De Theos factor is de beste motivatie voor echt geven.

## **SCHULD: DE ALTIJD AANWEZIGE BEDREIGING VAN TROUW**

Als er iets is dat trouw in rentmeesterschap bedreigt, behalve egoïsme, dan is het wel de verleiding van schulden. Het is hoogst onwaarschijnlijk voor mensen die schulden hebben om trouw te zijn in het teruggeven van tienden en het geven van offers. Niet alleen het rentmeesterschap lijdt hieronder, maar ook het gezin. Gezinnen van mensen met schulden kennen nauwelijks vrede en harmonie in huis. Dit komt omdat financiële uitdagingen alle andere aspecten van het gezin beïnvloeden. Voordat ik inga op de oorzaken van schulden, wil ik eerst de gevolgen van schulden op het gezin behandelen. Het is belangrijk om schulden aan te pakken vanuit een gezinsperspectief omdat, zoals we eerder al zeiden, schulden zwaar op het gezin drukken voordat het buiten het gezin schade veroorzaakt.

### 1. HET MAAKT HET GEZIN TOT SLAAF VAN DE SCHULDENAAR<sup>65</sup>

Wanneer een gezinslid schulden heeft, wordt het hele gezin daarin meegesleept, vooral wanneer de persoon met schulden de kostwinner is. Wanneer één gezinslid lijdt, lijdt iedereen. Wat de kredietverstrekker ook besluit om met de kredietnemer te doen, heeft rechtstreekse gevolgen voor iedereen in het gezin. Het gezin wordt slaaf van de geldschieter door de schuld van één gezinslid wiens honger naar schulden onverzadigbaar is.

### 2. SCHULD LEIDT TOT MEER SCHULD

---

<sup>64</sup> 1 Kronieken 29

<sup>65</sup> Spreuken 23:7

Zonder twijfel leidt schuld in veel gevallen tot meer schuld. In een poging om voor het gezin te zorgen, zal iemand met schulden zijn toevlucht nemen tot het maken van nog meer schulden. Er zijn mensen die in een schuldencyclus zitten. Ze lenen geld om hun schuldenaren te betalen en de cirkels gaan ononderbroken door. Zelfs als ze het advies krijgen om zich niet nog meer in de schulden te steken, zullen velen zeggen: 'Wat kan ik doen? Ik kan mijn gezin niet laten lijden of met een lege maag naar bed laten gaan'. Hoe graag zouden we willen dat ze rekening hielden met hun gezin voordat ze schulden maken.

### 3. SCHULD ZAAIT WANTROUWEN TUSSEN PARTNERS

Partners waarvan de ene verslaafd is aan schulden vertrouwen elkaar vaak niet. Dit is nog meer het geval als de schuldverslaafde de man is. De vrouw zal moeite hebben om de man te vertrouwen en geloven dat zijn schulden puur en alleen voor het gezin zijn aangegaan. Het is ook waar dat mannen een vrouw die verslaafd is aan schulden niet zullen vertrouwen. Om het vertrouwen tussen partners te herstellen, moeten schulden verdwijnen.

### 4. SCHULD VEROORZAAKT RUZIE IN HUIS

Als er geen eten meer op tafel kan komen door schulden, dan is er geen profeet voor nodig om te voorspellen dat er in zo'n gezin conflicten zullen ontstaan. De onschuldige partij zal niet zonder commentaar lijden door toedoen van één persoon die moeite heeft om nee te zeggen tegen schulden. Kan een moeder of vader blij zijn als kinderen niet naar school kunnen vanwege schulden? Kan de moeder kusjes blazen naar de vader van haar kinderen terwijl ze bij haar huilen om eten? Of zal de man zijn vrouw omhelzen als zijn hele salaris opgaat aan het betalen van haar schuld? Schuld kan zelfs leiden tot echtscheiding.<sup>66</sup> Al deze voorbeelden laten zien dat wanneer het gezin verstrikt is in schulden, er conflicten ontstaan.

### 5. SCHULD HOUDT ONTWIKKELING IN HET GEZIN TEGEN

Een gezin met schulden zal niet alleen conflicten ervaren, maar ook hun vooruitgang en ontwikkeling zal belemmerd worden. Families met schulden kunnen het moeilijk vinden om spaargeld op te bouwen. Waar zullen de middelen om te sparen vandaan komen als al het inkomen naar de schuldendienst gaat? In plaats van een nieuw huis te bouwen, kan een gezin met schulden het huidige huis kwijtraken. Terwijl anderen boerderijen kopen, kan een gezin met schulden op zoek naar klanten om een stuk van hun land aan te verkopen. Schulden zijn een vijand voor de ontwikkeling van het gezin en brengen schande over het gezin.

### 6. SCHULD KAN IEMAND VAN HUIS VERDRIJVEN

Om niet in verlegenheid te worden gebracht door geldschieters, kan de onschuldige partij ervoor kiezen om te verhuizen. Waarschijnlijk zal niet alleen de onschuldige partij, maar ook de schuldige vertrekken, zodat de kredietverstrekkers hem of haar niet langer lastig vallen. Helaas zullen degenen die achterblijven niet gespaard worden door de kredietverstrekkers. Sommige schuldenaren hebben enorme bedragen tegoed en kunnen naar de rechter stappen en deurwaarders laten toeslaan op degenen die al onder stress staan. Deze deurwaarders kunnen uiteindelijk de laatste cent krijgen die de familie nog had. Schuld levert niets op, het neemt altijd iets weg. Dit brengt me bij een ander punt.

### 7. SCHULD KAN LEIDEN TOT BEHOEFTEIGHEID—SCHULDENAREN EISEN ALLES OP

---

<sup>66</sup> Howard Dayton, *Free and Clear: God's Road Map To Debt-Free Living*, blz. 20.

Als deurwaarders beslag leggen op alles wat we hebben, dan is de armoede het huis binnengedrongen. Tenzij schulden beheerd en onder controle gebracht worden, kan het een kwestie van tijd zijn voordat een eens gerespecteerd persoon berooid raakt. Er is misschien niets pijnlijker voor iemand die ooit rijk was, dan tot armoede te vervallen. Het onvermijdelijke resultaat van armoede voor iemand die ooit rijk was, kan verwoestend zijn. Voordat je schulden maakt, is het belangrijk om de negatieve gevolgen ervan te overwegen. Schuld brengt misschien de kortstondige vreugde van het hebben van dit en dat, maar de gevolgen zijn langdurig. Het is belangrijk voor familie leden om de kosten van schulden te bespreken voordat ze schulden aangaan, want de weg terug uit schulden is lang en moeilijk.

#### 8. HET ZORGT VOOR VERLIES AAN CONTROLE BIJ ONSZELF EN BIJ WAAR WE VOOR GEWERKT HEBBEN

Salomo zei in Spreuken 22:7: 'Wie leent is slaaf van zijn geldschieter.' Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat een slaaf geen controle heeft over zichzelf. Zijn meester is oppermachtig. Schuld neemt onze waardigheid weg tot een punt waarop de lener zelfs onder controle van een jongetje kan staan als dat jongetje de geldschieter is.

De geldschieter bepaalt wat er gebeurt als het aankomt op het bezit van de lener. Dit is de dubbele tragedie: verlies van controle over je leven en over hetgeen je je hele leven voor hebt gewerkt. Zijn schulden de zorgen waard als dit de gevolgen zijn?

#### 9. SCHULD KAN DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN VERZIEKEN

Een van de ongelukkige gevolgen van schulden als ze buiten proporties raken is dat het de toekomst van kinderen in gevaar brengt. Deze onschuldige zielen werden niet geraadpleegd toen de schuld werd aangegaan, maar worden er wel het slachtoffer van. Hoewel ouders hun doelen op korte termijn hebben bereikt, hebben kinderen vanwege de schade op lange termijn nog steeds een twijfelachtige toekomst voor de boeg. Het is daarom noodzakelijk dat ouders het welzijn van hun kinderen niet in gevaar brengen door onnodige schulden. En vergeet niet dat niet alleen de toekomst van kinderen in gevaar komt - ook die van veel andere mensen.

#### 10. HET ZORGT VOOR WANBETALING BINNEN HET GEZIN OP NIET BEDISCUSSIEERBARE UITGAVEN — TIENDEN EN GIFTEN

Een belangrijke oorzaak van ontrouw in tienden en offers zijn schulden. Veel werknemers in loondienst zijn blij als het betaaldag is, maar als die dag voorbij is, is er niets meer over om mee naar huis te nemen vanwege alle inhoudingen die gedaan zijn voor dingen die ze op krediet hebben gekregen. Schuld bedreigt de missie die God aan zijn kerk heeft gegeven. Dit maakt het noodzakelijk voor elke opvoeder in rentmeesterschap om het onderwerp schulden of persoonlijke financiën een integraal onderdeel van zijn of haar onderwijs te maken.

Mensen die veel schulden hebben, zijn vaak niet in staat om tienden terug te geven en offergaven aan God te geven. Mijn geringe ervaring met mensen met schulden heeft me laten zien dat ze het vaak makkelijk vinden om hun schuldenlast te gebruiken als excuus om geen tienden te geven. Wat ze zich niet realiseren is dat er geen excuus is om geen tiende terug te geven. Ellen White schreef over excuses die mensen geven voor het niet doen van hun deel in tienden en offers vanwege schulden: 'Sommigen hebben zich niet verenigd in het plan van systematische welwillendheid. Ze verontschuldigen zich omdat ze niet vrij waren van schulden. Ze beroepen zich erop dat ze eerst moeten zorgen "niemand iets schuldig zijn". Maar het feit dat ze schulden hebben, is geen excuus. Ik zag dat zij aan Caesar moeten geven wat van Caesar is, en aan God wat van God is. Sommigen voelen

zich gedrongen om "niemand iets schuldig te zijn," en denken dat God niets van hen kan eisen totdat hun schulden allemaal betaald zijn. Hier misleiden ze zichzelf.<sup>67</sup>

Omdat schulden niemand kunnen ontslaan van het afdragen van tienden, moeten we in de eerste plaats zien te voorkomen dat we in schulden terechtkomen. De weg naar een schuldenvrij leven is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. En nu de gevolgen van schulden zijn aangepakt, gaat mijn aandacht naar het voorkomen van schulden.

## HOE VOORKOM JE SCHULDEN

Laat ik beginnen met de disclaimer dat ik geen autoriteit ben op dit gebied. Wat ik heb geschreven, heb ik opgedaan uit mijn ervaring als pastor in de omgang met mensen met schulden. Iedereen die iets te delen heeft in dit opzicht is vrij om dat te doen en zo nuttige informatie bij te dragen op dit gebied dat trouw bedreigt. Hieronder volgen enkele stappen die we kunnen nemen om niet in de val van schulden te trappen.

### 1. TEVREDENHEID<sup>68</sup>

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen schulden hebben, is een gebrek aan tevredenheid. Ontevredenheid is op zich niet slecht. Sterker nog, zonder dat zou niemand willen slagen in wat hij doet. Het is ontevredenheid die mensen doet streven naar uitmuntendheid. Als je eenmaal tevreden bent met je prestaties, dan wordt de ruimte voor groei kleiner en kleiner. Maar ontevredenheid kan ook negatieve gevolgen hebben. Eén daarvan is mensen schulden laten maken. In elke fase van de levensreis hier op aarde, is tevredenheid een schild tegen activiteiten die niet toegestaan zijn door het woord van God. Terwijl we streven naar verbetering, moeten we tevreden zijn met wat we hebben. Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is een feit. Accepteer wat je op dit moment hebt terwijl je jezelf uitdaagt om het te verbeteren. Tenzij dit evenwicht wordt bereikt, kan ongeleide ontevredenheid leiden tot wanhoop en wanhopige mensen kunnen dingen doen waar ze later spijt van krijgen.

### 2. LEREN SPAREN<sup>69</sup>

Plannen maken is belangrijk als we willen dat morgen beter is dan vandaag. Zonder aan morgen te denken zullen we alleen voor vandaag leven en als morgen komt, zijn we er niet op voorbereid. Ik herinner me hoe mijn moeder ons altijd uitdaagde om "aan morgen te denken". Niemand zou moeten leven alsof er geen morgen is, en als we aan morgen denken, moeten we er iets voor opzij zetten om er een leuke dag van te maken.

Het is een goed beleid voor het gezin om een beetje opzij te leggen als spaargeld voor morgen. Omdat we niet kunnen voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren, helpt sparen ons om onverwachte gebeurtenissen met relatief gemak te ondervangen.

### 3. WERKEN MET EEN BEGROTING<sup>70</sup>

Mannen en vrouwen die niet in de val van schulden willen lopen moeten proberen om samen een budget op te stellen waar ze zich aan houden.<sup>71</sup> Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om het op elk punt met elkaar eens te zijn, moet er een houding van geven en nemen tussen de twee zijn als de man en de vrouw niet in de val van schulden willen lopen. Wat de begroting tot een academische

---

<sup>67</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 1, blz. 220

<sup>68</sup> 1 Timoteüs 4:6-8

<sup>69</sup> Prediker 11:1

<sup>70</sup> Lucas 14:28

<sup>71</sup> Howard Dayton, *Free and Clear: God's Road Map To Debt-Free Living*, blz. 60.

exercitie maakt is als een van beide partijen niet bereid is om de begrotingsposten van hun voorkeur los te laten. Als je sterk het gevoel hebt dat jouw post ten onrechte niet geschrapt kan worden uit het budget, kun je besluiten om het budget te negeren en ondoordacht en achteloos geld uit te geven. Aan de andere kant mag geen enkele belangrijke post uit het budget gelaten worden alleen omdat de vrouw of man dat wil gebruiken als controlemaatregel. Noch de man, noch de vrouw mag het budget gebruiken om de ander te controleren.<sup>72</sup>

#### 4. WEES NIET TE AMBITIEUS

Tenzij de prioriteiten realistisch zijn, zal het moeilijk blijken om schulden te voorkomen. Ieder persoon moet de realiteit aanvaarden dat het niet altijd mogelijk is om alles wat wij graag willen hebben meteen te kopen. Het kan lijken of iemand niet opschiet met de aanschaf van bepaalde zaken, maar het is beter om lang te wachten voor wat je nodig hebt, dan in de val van schulden te trappen.

#### 5. VERMIJD ZIELIGE VERHALEN VAN MENSEN MET SCHULDEN

Luisteren naar en omgaan met mensen die schulden hebben, is een recept om zelf in schulden terecht te komen. Er zijn maar weinig eerlijke mensen die je zullen waarschuwen voor waar zij in beland zijn. Iemand die geen schulden op wil bouwen kan maar beter vrienden kiezen die schuldenvrij zijn.

#### 6. VERMIJD WAAR MOGELIJK HET KOPEN VAN ARTIKELEN OP BASIS VAN KREDIET/LEASE

Een schijnbaar 'onschuldige manier' om schulden te maken is dingen kopen op krediet of huurkoop. Dingen kopen op krediet of huurkoop geeft je misschien onmiddellijk wat je wilt, maar de gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Ik spreek hier geen absolute regel uit, maar geef alleen een waarschuwing. Als het geen kwestie van leven of dood is, koop dan geen artikelen op krediet of huurkoop.

#### 7. VERMIJD MEERDERE LENINGEN VAN LEENINSTELLINGEN

De tragedie van onze tijd is de beschikbaarheid van financiële kredietinstellingen die niet wachten tot er klanten komen, maar daadwerkelijk op zoek gaan naar potentiële debiteuren. Omdat ze hun deel van je salaris krijgen voordat jij het krijgt, kan het ze niet schelen wat er met je gebeurt nadat aan hun eisen is voldaan. Sommigen bellen net voordat je je bevrijdt van je schuld door de laatste termijn te betalen. Je kunt het zien als goede klantenservice, maar denk twee keer na voordat je je bestaande lening herfinanciert. Stel je eens voor wat er met je nabestaanden zou gebeuren als je zou overlijden met een niet-afgeloste meervoudige lening.

#### 8. WEES WAAKZAAM ALS JE OVERWEEGT NIEUWE WEGEN TE VINDEN OM EXTRA TE VERDIENEN

Het kan nodig en zelfs raadzaam zijn, als je er de tijd voor hebt, een tweede baan aan te nemen. Maar als je nadenkt over het verzwaren van je werklast, neem dan ook het volgende in acht:

- a. Wellicht beroof je je gezin van kwaliteitstijd samen.
- b. Als je nog jonge kinderen hebt, verlies je wellicht het zicht op hun opgroeien.
- c. Het risico je gezondheid op het spel te zetten voor een paar extra euro's is niet raadzaam.
- d. Zorg er altijd voor dat je je niet inlaat met dubieuze praktijken.

---

<sup>72</sup> Pardon Mwansa, *Personal Finance*, blz. 100

Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, maar ergens las of hoorde ik een goed advies: 'Verdien je geld op zo'n manier dat je 's nachts rustig kunt slapen.' Degene die deze waardevolle gedachte heeft uitgesproken kan op mijn volledige instemming rekenen.

#### 9. OEFEN GEEN DRUK UIT OP JE PARTNER OM MEER TE DOEN DAN HIJ/ZIJ AANKAN

In sommige gevallen worden schulden aangegaan vanwege de druk die door de partner op de echtgenoot of echtgenote wordt uitgeoefend om te voorzien in de levensbehoeften. Om elkaar niet teleur te stellen, kunnen we alles in het werk stellen om aan de verlangens van onze partner te voldoen, zonder rekening te houden met het verwoestende effect daarvan. Partners in een relatie moeten terughoudend zijn in wat ze willen om degene van wie ze houden en zichzelf niet in de schulden te steken.

#### 10. DRAAG ALTIJD JE TIENDEN EN GAVEN AF

Een andere manier om schulden te vermijden is trouw zijn in het teruggeven van tienden en gaven. Accepteer Gods uitdaging in Maleachi 3:10. Hij heeft beloofd om de vensters van de hemel te openen met zegeningen voor degenen die tienden en offers teruggeven. De psalmist getuigde van Gods trouw in het nakomen van Zijn deel van de afspraak als hij schrijft: 'Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood.'<sup>73</sup>

Excuses verzinnen voor het niet afdragen van tienden en gaven is niet alleen verkeerd, maar ook opzettelijke diefstal. We kunnen niet moedwillig schulden maken en dit later als excuus gebruiken om niet te gehoorzamen aan een 'Zo zegt de Heer.'

#### WAT TE DOEN ALS JE AL SCHULDEN HEBT

- a. Aanvaard je schuld en praat erover.
- b. Besef dat het hebben van schulden niet goed is.
- c. Aanvaard dat er iets moet gebeuren aan de opgebouwde schuld.
- d. Verzaak niet als je bent begonnen met aflossen.
- e. Betaal je schuld niet af door een nieuwe lening aan te gaan.
- f. Ontzeg jezelf bepaalde dingen om sneller uit de schulden te komen.
- g. Vlucht niet voor schuldeisers.
- h. Maak een plan voor een leven zonder schulden.
- i. Bid om wilskracht voor het doorzetten van je plannen om uit de schulden te komen.

Ik druk iedere lezer van dit boek en alle onderwijzers van rentmeesterschap op het hart Gods volk bewust te maken dat schulden vooral kwaad aanrichten. Degene die ze aangaat kan zijn of haar leven door de vingers zien glijpen.<sup>74</sup> Schulden moeten een rode alarmbel zijn voor alle zendingsgerichte kinderen van God.

#### RENMEESTERSCHAP VAN WIE WE ZIJN

Als zevendedagsadventisten moeten we de bevoorrechte positie begrijpen waar God ons in heeft geplaatst. De Adventkerk verschilt van andere denominaties. Als deze kerk hetzelfde was als alle

---

<sup>73</sup> Psalm 37:25

<sup>74</sup> Pardon Mwansa, *Personal Finance*, blz. 233

andere, waarom zouden we dan zo'n stevig evangelisatieprogramma hebben waarbij we mensen uit alle lagen van de bevolking vragen zich bij ons aan te sluiten? Waarom niet gewoon de boodschap meegeven en hen in hun eigen kerken laten blijven? Waarom zouden we onszelf de laatste gemeente noemen als we niet anders zijn dan de rest? Wij zijn een unieke kerk, met een bijzondere boodschap voor de wereld.

Onze kerk verschilt op een aantal manieren van andere kerken. Ik noem er een paar:

#### 1. WE HEBBEN WAT VELE ANDEREN NIET HEBBEN

Alleen de Adventkerk onderwijst de waarheid over Christus' dienst in het hemelse heiligdom met de bijbehorende realiteit van het onderzoekend of pre-advent oordeel. Wij hebben deze waarheid en andere die alleen door deze kerk worden verwoord.

In haar commentaar op de bevoorrechte positie van de kerk schrijft Ellen White: 'De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus' genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan "de overheden en machten in de hemelse gewesten."<sup>75</sup>

God heeft een rekening bij de kerk waarin Hij zijn waarheid heeft neergelegd. Deze waarheid kan alleen vanuit deze kerk worden verkondigd. Als de Adventkerk zou falen om met de wereld te delen wat God haar gegeven heeft, dan zou het bloed van hen die gered hadden moeten worden van haar worden geëist. De vreugde die we hebben om tot Gods eindtijdkerk te behoren gaat gepaard met een serieuze verantwoordelijkheid die ons nederig zou moeten maken. Maar het is niet alleen de waarheid die we hebben.

#### 2. WIJ BEGRIJPEN DE BIJBEL MET EEN HELDERHEID DIE VELE ZOEKERS Zouden WILLEN HEBBEN

Dit moet niet worden opgevat als religieuze onverdraagzaamheid of trots, maar als een feit van het leven. Welk kerkgenootschap begrijpt de Bijbel zo uniek als de zevendedagsadventisten? Dit verlichte begrip van de Bijbel zou ons dankbaar moeten maken ten opzichte van God, want zonder de Bijbel zouden we niet zijn wie we zijn. Dit betekent ook dat we een schuld van waarheid verschuldigd zijn aan degenen die ons Bijbels begrip niet delen. Als individuen en als kerk moeten we er alles aan doen om anderen te helpen de Bijbel in zijn krachtige eenvoud te begrijpen.

#### 3. WIJ HEBBEN EEN UNIEKE, OP DE BIJBEL GEBASEERDE, INTERPRETATIE VAN PROFETIE

Het is niet overdreven om te zeggen dat wij als kerk een meer redelijke interpretatie van profetie hebben dan veel, zo niet de meeste andere Bijbelstudenten op de planeet aarde. Het principe om de Bijbel te gebruiken zichzelf te interpreteren,<sup>76</sup> samen met de nadruk op de blijvende gave van profetie, zoals ons gegeven in de geschriften van Ellen White, heeft deze beweging haar gekoesterde begrip van profetie gegeven. Terwijl anderen alleen maar enge beesten zien in de boeken Daniël en Openbaring, zien adventisten in de opkomst en ondergang van koninkrijken de authenticiteit van Bijbelse profetie.

#### 4. WE WETEN MEER DAN ANDEREN

Beste lezer, welke kerk op aarde heeft beelden ontvangen van de hemel en het leven op de nieuwe aarde, zoals de Adventkerk? De boeken van Ellen White helpen ons meer te weten dan de

---

<sup>75</sup> Ellen White, *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 9; tekst uit Efeziërs 3:10

<sup>76</sup> Jesaja 28:10

gemiddelde christen. God heeft met een reden in onze kerk geïnvesteerd. Er komen verantwoordelijkheden bij kijken.

## 5. WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Als we de implicaties van wie we zijn en wat God voor ons doet niet begrijpen, zal de kerk er niet in slagen aan Gods verwachtingen te voldoen. Enkele van de implicaties voor individuen en de kerk als lichaam zijn deze:

### a. Ieder moet zijn/haar deel doen

Hoewel we als kerk een collectief lichaam zijn, moet ieder van ons als individu zijn of haar rol spelen. Ieder individu heeft de verantwoordelijkheid om de waarheid die we hebben met iemand te delen. Het werk van getuigen van Christus is niet alleen voorbehouden aan voorgangers. Iedere zevendedagsadventist moet in iedereen in zijn/haar omgeving een zendingsveld zien. Dit is de reden waarom de kerk de nadruk legt op de betrokkenheid van alle leden.

### b. Wees trouw aan de missie door tienden en gaven af te dragen

De taak om de wereld te bereiken met de waarheid die we koesteren zal niet volbracht worden door louter wensdenken. Het vergt inspanning in de vorm van drukwerk, medisch werk, onderwijs en predikers die die naar verre oorden gaan. Om zulke inspanningen te realiseren zijn middelen nodig, Maar de vraag is, waar zullen de middelen vandaan komen? Gods methode om Zijn werk te financieren is door tienden en gaven. God rekent erop dat degenen die Hem kennen en die zelf ontvangers zijn van andermans gaven de machine blijven oliën door middel van tienden en gaven. Als ooit trouw nodig was in het afdragen van tienden en gaven, dan is het nu.

### c. Wij worden verantwoordelijk gehouden voor het beheer van wie we zijn en wat we bezitten.

Als leden van de kerk moeten we altijd onthouden dat de dag van afrekening komt. Als we deze gedachte goed in ons opnemen, zou dat ons ertoe moeten aanzetten om trouwe rentmeesters te zijn van wie we zijn. We zullen allemaal verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan met het licht dat we hebben ontvangen, de middelen die God ons heeft toevertrouwd en de kansen die ons worden geboden om voor Christus te getuigen.

Beste lezer, vraag God je te helpen een trouwe rentmeester te zijn van wie je bent. Onthoud dat elke dag die ons gegeven wordt een race tegen de klok is. Laat ieder van ons zijn of haar deel doen door de kerk te wapenen met middelen om haar door God gegeven mandaat te vervullen.

## **HOE MAAK JE JE OPROEPEN EFFECTIEF**

Om oproepen en preken goed te laten verlopen, moet iemand het recht verdienen om te spreken en gehoord te worden. Iets promoten waar mensen niet graag naar luisteren, vereist een serieuze voorbereiding. De volgende lijst is niet uitputtend, maar zal je effectiviteit vergroten:

### 1. BID VOORDAT EN TERWIJL JE JE OPROEP DOET

Een promotor roeit tegen de stroom in omdat het succes van Gods koninkrijk hier op aarde voor een deel afhangt van hoe trouw zijn rentmeesters zijn. In het gebed moeten we God te vragen om in de harten van mensen te bereiken wat je zelf niet kunt bereiken. Iedereen kan spreken, maar de tussenkomst van de heilige Geest is nodig om mensen te overtuigen.

### 2. GELOOF WAT JE ONDERWIJST



Het is makkelijk iets uit te dragen waar je zelf niet in gelooft. Maar iemand die spreekt over zaken waar hij of zij niet in gelooft, heeft helemaal het recht niet om daarover te praten. Iets overbrengen waar je niet in gelooft zal niet effectief zijn.

### 3. BRENG IN PRAKTIJK WAT JE ZEGT

Het werk van de heilige Geest wordt moeilijker gemaakt wanneer wij niet voorleven wat we zeggen. Rentmeesterschap leert ons dat we moeten 'doen wat we zeggen.' De Heer zal onze inspanningen zegenen als we doen wat we zeggen. Vaak doen mensen oproepen omdat het hun taak is om dat te doen. Maar om oproepen effectief te laten zijn, is meer nodig dan plichtsbesef.

### 4. GELOOF DAT ER RESULTAAT ZAL ZIJN<sup>77</sup>

Je zult misschien geen honderd procent respons krijgen, maar je werk zal zeker niet voor niets zijn. Wanneer de woorden van God geen resultaat hebben, betekent dat niet dat wij gefaald hebben. De luisteraar heeft de vrijheid om te kiezen. Bovenstaande belofte zal echter nooit een loze belofte zijn.

### 5. DOE WAT JE DOET MET PLEZIER

Oproepen moeten leuk zijn. Als iemand geen plezier vindt in wat hij of zij doet, dan is plicht de reden voor elke handeling. In rentmeesterschap, net als in andere facetten van het leven, moet niet alleen plicht de motivatie zijn voor wat we doen. Als je houdt van wat je doet, zul je investeren in je werk en in de mensen die je dient.

### 6. HOU VAN DE MENSEN MET WIE JE WERKT<sup>78</sup>

Als toegang tot het koninkrijk van God alleen gebaseerd zou zijn op hoe trouw men is in het teruggeven van tienden en offers, dan zouden rentmeesters weten wie 'het koninkrijk van de hemel niet zal beërven.' Godzijdank is dat niet zo, maar het gebrek aan trouw kan het bewijs zijn van problemen in het hart die ons wel eens buiten de hemel zouden kunnen sluiten. Liefde voor zielen moet ons daarom motiveren.

Als je het gezag hebt de boeken van de kerk te controleren en je ontdekt dat er namen ontbreken, moet liefde voor hen je motiveren om deze mensen te helpen. We moeten niet gedreven worden door het verlangen om ons doel te bereiken, maar door liefde voor mensen en een verlangen om hen gered te zien worden in het koninkrijk. God heeft de redding van mensen in onze handen gelegd en we mogen Hem nooit in de steek laten. Als we rentmeesterschap promoten en onderwijzen, moeten we onthouden dat Jezus stierf voor mensen en niet voor geld. Vandaar de oproep om te houden van degenen die we dienen en niet van wat ze bezitten.

### 7. GEBRUIK DE METHODE VAN CHRISTUS<sup>79</sup>

Onze Heer begaf zich onder de mensen.

Hij toonde genegenheid voor hen.

Hij voorzag in hun noden.

Hij won hun vertrouwen.

Toen vroeg Hij hen: 'Volg Mij.'

---

<sup>77</sup> Jesaja 55:11

<sup>78</sup> 2 Korintiërs 5:14

<sup>79</sup> Ellen White, *The Ministry of Healing*, blz. 143

Als we met onze oproepen mensen willen bereiken, moeten we ons met hen mengen als iemand die hun welzijn wenst en NIET hun geld. Laten we meeleven met hun toestand van ontrouw en hun behoeften. We bedienen in hun noden door voor hen te bidden, hen aan te moedigen om trouw te zijn in het teruggeven van tienden en gaven, hen te bezoeken, hen te onderwijzen, enzovoort. Wanneer dit gedaan wordt, wordt hun vertrouwen gewonnen en wanneer hen dan gevraagd wordt ons te volgen in het 'Nee' zeggen tegen alles dat Gods tempel bezoedelt en 'Ja' tegen het afdragen van tienden, zullen ze dat zonder aarzeling doen.

## **KENMERKEN VAN EEN GEMEENTE DIE ZICH BEWUST IS VAN RENTMEESTERSCHAP**

Tenzij kerken zich bewust worden van rentmeesterschap, zullen de leden niet trouw zijn in het financieren van de evangelieopdracht. Tienden en giften zijn waarschijnlijk meer dan ooit nodig omdat de kerk een race tegen de klok loopt. Het einde van de wereld nadert snel en toch moet er nog veel gedaan worden om de wereld te bereiken met de boodschap van verlossing. Het doel van dit hoofdstuk is om een maatstaf aan te reiken waarmee elke lokale kerk zichzelf kan meten.

Wat zijn de kenmerken van een kerk die zich bewust is van rentmeesterschap? Dit zijn enkele van de kenmerken:

### **1. LIEFDE VOOR DE LEDEN<sup>80</sup>**

De kerk zal haar liefde voor mensen laten zien door de interventies die ze hanteert in het helpen trouw te zijn in de afdracht van tienden en gaven, zodat het evangelie de hele wereld over kan gaan. Door liefde verliet Jezus de hemel om naar de aarde te komen voor onze verlossing.

### **2. CONSEQUENT ZIJN IN HET ONDERWIJS AAN LEDEN OM TROUWE RENTMEESTERS TE ZIJN**

De leiders van de kerk moeten mensen niet beschuldigen van het niet afdragen van tienden en gaven als ze zelf hun onderwijzende werk niet hebben gedaan. 'Het is de plicht van de ouderlingen en functionarissen de leden op dit belangrijke gebied te onderwijzen en zo de zaken op orde te krijgen.'<sup>81</sup>

Een gemeente die rentmeesterschap ziet als barometer van spiritualiteit, helpt haar leden om trouw te zijn. Ouderlingen worden benoemd om geestelijke beschermers te zijn van de leden en moeten alles doen wat zij kunnen om leden trouw te laten zijn op dit gebied.

### **3. IS ZICH ERVAN BEWUST DAT ONTROUW MENSEN BIJ GOD VANDAAN LEIDT**

Ontrouw in tienden en offers heeft ernstige gevolgen die vaak over het hoofd worden gezien of gebagatelliseerd. De boodschapper van de Heer schreef: 'Ik zag dat velen die beweren de geboden van God te houden ... God beroven met tienden en offers. Ze bedriegen Hem en onthouden Hem wat van Hem is tot hun eigen schade. Ze brengen magerheid en armoede over zichzelf en duisternis over de kerk vanwege hun hebzucht, hun bedrog en hun beroving.'<sup>82</sup>

### **4. DE KERK HEEFT DE CIJFERS PARAAT**

Een gemeente die zich bewust is van rentmeesterschap, onderhoudt alle statistieken die nodig zijn. Onderstaand een aantal lijsten die direct voorhanden moeten zijn:

a. Ledenlijst

b. Namen van actieve en inactieve leden

---

<sup>80</sup> 2 Korintiërs 5:14

<sup>81</sup> Ellen White, *Counsels On Stewardship*, blz. 106

<sup>82</sup> Ellen White, *Testimonies for the Church*, deel 3, blz. 289

- c. Beroep van ieder lid
- d. Leeftijd en geslacht van de gevers
- e. Regelmatige en onregelmatige gevers

Hoe kan de kerk zijn leden bijstaan als de relevantie statistieken niet voorhanden zijn? Alleen wanneer een gemeente de administratie op orde heeft kunnen de leden worden bijgestaan.

#### 5. IS GEÏNTERESSEERD IN DE GEESTELIJKE GROEI VAN DE LEDEN

Rentmeesterschap bloeit niet in een vacuüm, maar heeft een geestelijke omgeving nodig. Een gemeente die wil dat de leden trouw zijn, moet de geestelijke groei bevorderen.

- a. Moedig je leden aan dagelijks de Bijbel te lezen.
- b. Moedig leden aan dagelijkse aanbiddingstijd te hebben met het gezin.
- c. Moedig leden aan Bijbelstudiegidsen aan te schaffen en de Bijbel te bestuderen.
- d. Moedig leden aan zelf Bijbelstudies te geven aan anderen.
- e. Moedig leden aan betrokken te raken bij evangelisatie.

De spiritualiteit van de kerk wordt soms losgekoppeld van hoe leden reageren op rentmeesterschap. Maar rentmeesterschap en spiritualiteit zijn onafscheidelijk. Ellen White stelt: 'De geestelijke gezondheid en voorspoed van de kerk is in grote mate afhankelijk van haar systematische welwillendheid. Het is als het levensbloed dat door het hele wezen moet stromen en elk lid van het lichaam beweegt.'<sup>83</sup>

#### 6. WEET WAAR DE LEDEN WONEN

De leiding van een kerk die zich bewust is van rentmeesterschap bezoekt de leden op regelmatige basis. Het maakt niet uit wanneer bezoeken worden afgelegd bij leden. Het is een christelijke plicht voor leiders om degenen die ze leiden te bezoeken. Leiders die zich bekommeren om het welzijn van hun leden zullen dat laten zien door bezoekwerk en niet alleen door naar hen te glimlachen op Sabbat.

#### 7. LEIDERS GEVEN HET GOEDE VOORBEELD

Leiders moeten het goede voorbeeld geven. Doen ze dat niet dan zal het waarschijnlijk niet lukken de leden tot trouw te bewegen. Onderstaande groepen van leiders geven het goede voorbeeld in de afdracht van tienden en gaven:

- a. Ouderlingen
- b. Bestuursleden
- c. Alle functionarissen van departementen

Hoewel leden uit kunnen stijgen boven de trouw van hun leiders, zal dat meestal andersom zijn. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en samen met Paulus zeggen: 'Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb.'<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Idem, blz. 405

<sup>84</sup> 1 Korintiërs 11:1

## 8. BRENGT RENTMEESTERSCHAP BIJ DE MENSEN

Het onderwijs ten aanzien van rentmeesterschap moet bij de mensen gebracht worden. Die gelegenheden waarop mensen samenkomen, moeten worden aangegrepen om de principes van rentmeesterschap te verspreiden. Een rentmeesterschapsbewuste kerk zal graag het volgende voor dit doel gebruiken:

- a. Departementsbijeenkomsten
- b. Maatschappelijke bijeenkomsten
- c. Club bijeenkomsten
- d. Eredienst—Dit is de tijd waarop onze kerken vol zijn en daarom zal een gemeente die zich bewust is van rentmeesterschap dit uur maximaal inzetten om mensen te bereiken met de uitgangspunten van rentmeesterschap.

## 9. MOEDIGT MENSEN AAN DE PRETTIGSTE MANIER VAN GEVEN TE OMARMEN

Al heel lang wordt de nadruk gelegd op het geven van geld alsof God ons niet verantwoordelijk houdt voor alles wat Hij ons heeft toevertrouwd. Degenen die geen geld hebben, maar wel andere dingen om te geven, zien dit vaak als een excuus om niet te geven. Niemand heeft het immers over andere mogelijkheden. Mensen moeten leren om te geven in geld, maar ook in natura en zelfs in dienstbaarheid en op immateriële manieren, bijvoorbeeld op relationeel niveau - bemoedigende woorden spreken, mensen uitnodigen in de kerk en een vriendelijke geest tonen.

## 10. BENADUKT DISCIPLINE BIJ DE PERSOONLIJKE FINANCIËN

Onderwijs van rentmeesterschap zal niet succesvol zijn in het aanklaarten van ontrouw in tienden en gaven, zonder het moeilijke onderwerp van persoonlijke discipline in iemands uitgaven te bespreken. Leden moet geleerd worden schulden te vermijden.

- a. Geen onnodige bankleningen of leningen bij andere geldverstrekkers aangaan.
- b. Geen goederen aanschaffen op basis van krediet of lease.
- c. Geen onnodige goederen aanschaffen die niet direct nodig zijn voor het levensonderhoud.

Het leert de leden ook om binnen budget te leven en er een gewoonte van te maken te sparen.

## 11. LEIDERS ZIJN EROP GEBRAND GEEN LEDEN TE VERLIEZEN

Leiders willen Jezus evenaren en met Hem zeggen wanneer hun ambtstermijn erop zit: 'Geen van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.'<sup>85</sup> Als een lid de hemel zou moeten missen omdat hij ontrouw is in tienden en offergaven, dan zou dat de keuze van zo'n individu moeten zijn en niet van het falen van de leiders. Hier is een vraag die elke leider moet beantwoorden: 'Wat heb jij gedaan om ervoor te zorgen dat degenen onder jouw zorg trouwe rentmeesters geworden zijn?'

## DE RENTMEESTERSCHAPCOÖRDINATOR

Het succes van iets hangt voor een groot deel af van hoe enthousiast de leider is over het product of de dienst die wordt aangeboden. Wanneer een leider door zijn stem of actie laat zien dat het aangeboden product of de aangeboden dienst niet te vergelijken is met enig ander product of dienst op de markt, zullen mensen dat geloven, zelfs als het misschien niet waar is. Op dezelfde manier zal

---

<sup>85</sup> Johannes 18:9

er niets bereikt worden, tenzij de rentmeesterschapcoördinator van een plaatselijke gemeente zijn of haar werk voor de redding van de leden en de verspreiding van het evangelie serieus neemt.

Hieronder volgen enkele dingen waar je je bewust van moet zijn als lokale rentmeester.

1. MAAK JEZELF VERTROUWD MET ALLES WAT HET KERKELIJK HANDBOEK TE MELDEN HEEFT TEN AANZIEN VAN JOUW DEPARTEMENT.

2. BRENG DE UITGANGSPUNTEN UIT HET KERKELIJK HANDBOEK IN PRAKTIJK.

3. HOU VAN DE MENSEN MET WIE JE WERKT.<sup>86</sup>

Waar liefde is, is er geen aandacht voor de kosten. Sterker nog, hoe meer je van iets houdt, hoe waardevoller het zal zijn in jouw voorstelling. Wanneer liefde het overkoepelende principe is, tel je het offer niet mee om je doel te bereiken. Je laat je je niet afschrikken door de obstakels om je taak te volbrengen. In plaats van je te belasten, kunnen de obstakels je de nodige vastberadenheid geven om je doel te bereiken.

Als rentmeester moet je genoeg houden van de mensen die je gekozen hebben om het volgende te doen:

- a. Neem de tijd om te bidden voor de leden van je kerk.
- b. Bezoek ze zo vaak als je kunt.
- c. Geef les met passie alsof het de laatste studie is waarnaar ze ooit zullen luisteren.
- d. Doe alles wat je kunt om individuen te helpen hun verantwoordelijkheid te begrijpen.

Houd niet van wat mensen geven, maar houd van de mensen. Het belang van de rentmeesterschapcoördinator is niet geld, ook al heeft geld zijn plaats. Jezus stierf niet voor geld maar voor mensen. Hij verliet de hemel niet voor de dollar, pond, euro, rand of kwacha, maar voor mensen geschapen naar zijn beeld.

4. ONTWIKKEL EEN DROOM VOOR JE GEMEENTE.

Droom van de gemeente zoals je die graag zou zien op het gebied van rentmeesterschap. Wat is jouw droom voor de kerk in onderstaande gebieden?

- a. Aantal mensen dat geeft.
- b. Aantal mensen dat systematisch tienden en gaven afdraagt.
- c. De plaatselijke begroting.

5. VERTROUW NIET TEVEEL OP EEN RENTMEESTERSCHAPSCOMMISSIE/RAAD.

De commissie of raad voor rentmeesterschap is er om te adviseren en plannen te maken, maar als coördinator ben jij degene met de visie. Als er niets gebeurt in jouw departement, ben jij verantwoordelijk. Als de leden van je commissie of raad geen tijd hebben om de leden te bezoeken, doe het dan zelf als het niet anders kan.

6. DE VERLOSSING VAN JE LEDEN STAAT OP HET SPEL.

---

<sup>86</sup> 2 Korintiërs 5:14

Rentmeesterschap gaat niet alleen over mensen die tienden teruggeven en gulle offers geven. Onthoud altijd dat rentmeesterschap erover gaat of mensen al dan niet het koninkrijk van de hemel zullen binnengaan. Het gaat over mensen voorbereiden om die hartverwarmende woorden te horen, "Goed gedaan, trouwe dienaar..." Daarom moet onze nadruk niet liggen op hoeveel er wordt gegeven, maar op de trouw van de gevers.

#### 7. ONDERWIJS OM HET HART TE BEREIKEN IN PLAATS VAN HET HOOFD.

Soms denk ik dat er iets niet klopt aan de manier waarop we lesgeven. Het lijkt mij dat ons onderwijs vaker wel het hoofd bereikt, maar niet het hart. Dit is volgens mij de reden dat mensen met een correct begrip van de leerstellingen toch verkeerde dingen doen. Het onderwijs dat het hart bereikt wordt gestuurd door de heilige Geest. Daarom moeten rentmeesters zich altijd beschikbaar stellen om gebruikt te worden door de heilige Geest, zodat het verstrekte onderwijs effectief kan zijn.

#### 8. GERICHT OP ZENDING.

Wees zendingsgericht als rentmeesterschapcoördinator. De kerk moet altijd in gedachten houden dat de wereld ons zendingsveld is. Op het moment dat de kerk zich op de eigen noden gaat richten en de wereld vergeet, is de missie verloren. Er moet altijd gezocht worden naar een goede balans. Het werk is niet gedaan totdat het overal klaar is.

#### 9. WEES CREATIEF.

Omdat we mensen zijn en begiftigd met verschillende zintuigen zullen we ons soms verzetten tegen één manier om rentmeesterschap te presenteren. Af en toe houdt iedereen van afwisseling. Vraag God om je vernieuwende manieren te geven om de mensen te bereiken met de waarheid van rentmeesterschap.

#### 10. GEEF REGELMATIG TERUGKOPPELINGEN.

Het is belangrijk dat de leden geïnformeerd blijven op alle vlakken van het kerkelijk leven. Zeker wat betreft financiën is het extreem belangrijk dat er transparantie bestaat. Mensen mogen niet in het ongewisse blijven ten aanzien van de financiën van hun plaatselijke gemeente. Wanneer mensen geïnformeerd zijn nemen ze beslissingen. Als je op de juiste manier geïnformeerd zijn, nemen ze de goede beslissingen.