

De oorlog achter alle oorlogen

Opdracht van de vorige week

Heb je je ooit afgevraagd wat er schuilgaat achter de schermen van de wereldwijde conflicten die we zien?

Lees samen

Openbaring 12:7-12

Ijsbrekervraag

Wil je liever ontdekken hoe je alle oorlogen kunt stoppen of vechten voor een nobel doel? Waarom?

Inspiratie

‘Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’¹

Behandel de tekst

In Openbaring 12:7-12 wordt een epische strijd beschreven tussen goed en kwaad, niet alleen op aarde, maar ook in de hemelse sferen.

Het begint met een hemelse strijd. Er ontstaat een conflict tussen Michaël, de aartsengel, en de draak, een symbool van het kwaad. Maar dit is geen gewone ruzie; het is een ultieme confrontatie tussen licht en duisternis, tussen Gods rechtvaardigheid en de opstand van Satan.

Hoewel deze oorlog zich afspeelt in de hemel, heeft het diepgaande gevolgen voor de aarde en haar bewoners. De draak wordt neergeworpen naar de aarde, waar zijn woede zich richt op de mensheid. Dit roept het beeld op van een voortdurende spirituele strijd die elke generatie beïnvloedt.

Belangrijk is te beseffen dat deze passage niet alleen gaat over gebeurtenissen in een ver verleden. Het spreekt tot ons hier en nu. De strijd tussen goed en kwaad gaat door, en wij zijn er middenin.

Maar te midden van deze oorlog is er hoop. De passage vertelt over de overwinning van Michaël en zijn engelen op de draak. Dit herinnert ons eraan dat het goede uiteindelijk zal winnen van het kwaad. Een bemoedigende boodschap voor iedereen die worstelt met de uitdagingen van het leven.

Voor jongeren kan deze passage een bron van inspiratie zijn. Het herinnert ons eraan dat we niet alleen staan in onze strijd tegen het kwaad. We hebben kracht en steun van hogere machten, en met geloof en vastberadenheid kunnen we overwinnen.

Dus, terwijl we ons bewust zijn van de oorlogen die woeden op aarde, laten we niet vergeten dat er een diepere, spirituele strijd aan de gang is. Laten we ons verenigen met de krachten van het goede en standvastig zijn tegenover de verleidingen van het kwaad. Want in die strijd ligt de hoop en de belofte van een betere toekomst voor ons allemaal.

¹ Romeinen 8:31, NBV21

Gespreksvragen

- Wat denk jij dat de plaatjes in Openbaring 12:7-12, zoals de draak en de aartsengel Michaël, betekenen?
- Hoe denk jij dat dit stukje uit de Bijbel invloed heeft op jouw eigen leven en de problemen die jij meemaakt?
- Geloof jij dat er een gevecht tussen goed en kwaad is? Waarom wel of niet?
- Hoe kunnen wij samenwerken met "de krachten van het goede" zoals genoemd in de tekst, en sterk blijven wanneer het kwaad ons probeert te verleiden?
- Wat denk jij dat de boodschap van hoop is in deze passage? Hoe kunnen wij die hoop gebruiken in ons eigen leven?

Opdracht

Stel je voor dat je teruggaat naar de tijd van de allereerste groep christenen. Ze hadden een belangrijke regel: iedereen deelde wat ze hadden, zodat niemand tekortkwam. Nu sta jij voor de vraag: zou jij al je spullen verkopen om anderen te helpen die het nodig hebben?

Neem de tijd om na te denken over deze vraag. Hoe voel je je erover om je bezittingen te delen? Wat denk je dat de voor- en nadelen zijn van deze manier van leven?

Bespreek je standpunt met je sabbatschoolklas. Luister naar elkaars meningen en probeer elkaars standpunten te begrijpen.