

Gedreven door hoop

Opdracht van de vorige week

Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw ervaring met je sabbatschoolklas.

Lees samen

1 Tessalonicenzen 4:13-18

Ijsbrekervraag

Welk nummer, boek of film geeft je troost als je je verdrietig voelt, en waarom?

Inspiratie

‘Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.’¹

Behandel de tekst

In het leven worden we geconfronteerd met allerlei uitdagingen, en soms zijn dat echt lastige momenten. Een van de allermoeilijkste dingen is het verliezen van iemand die we liefhebben. Dat doet echt pijn. De dood brengt een heleboel vragen met zich mee, en het laat een grote leegte achter die moeilijk te vullen is. Maar zelfs te midden van al dat verdriet, schijnt er een straaltje hoop door. Er is een belofte die ons troost en kracht geeft. In het boek 1 Tessalonicenzen 4:13-18 vinden we deze boodschap van hoop die ons aanmoedigt, vooral als we te maken hebben met verlies.

Paulus zegt in vers 13: ‘Vrienden, ik wil jullie vertellen wat er gebeurt met de doden.’ Het gaat over een van die grote vragen die ons allemaal bezighouden: wat gebeurt er nadat we sterven? Paulus, die dit schreef, deelt met ons een boodschap van hoop die stevig verankerd is in ons geloof in Jezus Christus.

Paulus gaat verder en legt uit dat we niet hoeven te treuren zoals mensen zonder hoop dat doen. Waarom? Omdat we geloven dat Jezus is gestorven en weer levend is geworden. Dit vormt de kern van ons geloof en geeft ons de zekerheid dat de dood niet het einde betekent.

Maar wat betekent dit voor ons, als jongeren die vaak het gevoel hebben dat er nog zoveel voor ons ligt? Het draait allemaal om de hoop die we hebben in Christus. Die hoop geeft ons niet alleen troost als we verdrietig zijn, maar geeft ook richting aan ons leven hier en nu.

Vervolgens vertelt Paulus ons wat er zal gebeuren als Jezus terugkomt. Er zal een teken zijn, een luide roep van een engel en het geluid van Gods trompet. Op dat moment zal Jezus uit de hemel komen. Dit is geen verzonnen verhaal of een oude legende; het is een belofte die we kunnen geloven, iets waar we op kunnen vertrouwen.

Het idee van opstanding uit de dood is echt krachtig. Het betekent dat mensen die in Jezus geloven en sterven, weer zullen leven. Dit biedt niet alleen troost wanneer we iemand verliezen van wie we houden, maar het geeft ook rust wanneer we aan onze eigen dood denken. Doodgaan is niet het einde van ons verhaal; het is eigenlijk maar een tijdelijk afscheid, tot we Jezus ontmoeten.

¹ 1 Tessalonicenzen 5:11, BGT

Maar hoe zit het dan met ons dagelijks leven? Hoe kunnen we deze hoop vasthouden terwijl we jong zijn en te maken hebben met allerlei andere uitdagingen? Het draait allemaal om het begrijpen dat ons leven hier op aarde ons voorbereidt op iets veel groters: de eeuwigheid. We worden aangemoedigd om met een doel te leven en ons te richten op dingen die werkelijk van blijvende waarde zijn.

Ja, het leven kan behoorlijk pittig zijn. Soms worden we geconfronteerd met grote teleurstellingen, verliezen en echt moeilijke momenten. Maar juist op die momenten kunnen we steun vinden in de hoop die we hebben in Christus. Het is als een lichtpuntje in het donker, een kracht die ons helpt door te gaan, zelfs als het leven een beetje stormachtig is.

Paulus eindigt in vers 18 met een krachtige opdracht: 'Met die woorden moeten jullie elkaar moed inspreken.' Als jongeren worden we aangemoedigd om elkaar te steunen en te herinneren aan de hoop die we hebben in Jezus Christus. Laten we samen opstaan, elkaar vasthouden en lopen in het licht van deze hoop, met het vertrouwen dat onze Heer altijd bij ons is en dat we uiteindelijk voor altijd bij Hem zullen zijn.

Gespreksvragen

- Hoe denk je dat het geloof in Jezus' opstanding ons kan helpen om met verdriet om te gaan als we iemand verliezen?
- Stel dat je de kans had om met iemand te praten die bang is voor de dood, wat zou je dan tegen die persoon zeggen?
- Hoe stel je je de terugkomst van Jezus voor, zoals beschreven in deze verzen? Wat vind je er het meest hoopgevend aan?
- De tekst zegt dat we elkaar moeten aanmoedigen met deze woorden. Hoe kunnen we dat praktisch doen in onze dagelijkse omgang met anderen?
- Hoe zou je deze boodschap van hoop delen met iemand die misschien nog nooit van Jezus heeft gehoord?
- Welk aspect van deze verzen spreekt jou persoonlijk het meest aan en waarom?

Opdracht

Lees Hebrëeën 8:1-6 rustig in je eigen Bijbel of op een Bijbel-app op je telefoon of tablet. Denk even na over wat je net hebt gelezen. Wat denk je ervan? Heb je vragen of voel je iets bij deze tekst? Schrijf op wat volgens jou het 'verbond tussen God en mensen' betekent, zoals je hebt gelezen in deze verzen, maar dan in je eigen woorden. Denk na over hoe dit verbond te maken heeft met jouw dagelijks leven. Hoe merk je dat God bij jou is? En hoe beïnvloedt dit jouw keuzes, relaties en hoe je met anderen omgaat? Neem een paar minuten om stil te zijn en tot God te bidden. Bedank Hem voor zijn verbond met jou en alle goede dingen die Hij geeft. Vraag Hem om je wijsheid en kracht te geven zodat je Zijn verbond in jouw leven kan laten zien.