

De twee getuigen

Opdracht van de vorige week

Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw ervaring met je sabbatschoolklas.

Lees samen

Openbaring 11:1-13

Ijsbrekervraag

Wat was het beste avontuur dat je hebt beleefd in de laatste drie jaar en waarom vond je het zo geweldig?

Inspiratie

'Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven.'¹

Behandel de tekst

In het boek Openbaring, hoofdstuk 11, is er een visioen waar we belangrijke lessen uit kunnen leren, vooral nu, in deze woelige tijden waarin we leven. Dit visioen laat zien hoe belangrijk het geloof en Gods boodschap zijn, en het geeft hoop en moed aan jongeren die het moeilijk hebben met geloof en alles wat er om hen heen gebeurt.

Het verhaal begint met Johannes die een belangrijke opdracht krijgt: hij moet de tempel van God en het altaar meten en tellen hoeveel mensen daar God aanbidden. De tempel staat voor Gods aanwezigheid en het altaar voor de aanbidding. Dit laat zien dat zelfs als het leven moeilijk is, God er is voor zijn volk. Het plein voor de tempel, waar mensen niet in God geloven, wordt niet gemeten. Dit betekent dat Gods bescherming speciaal is voor degenen die hem trouw blijven.

Dan zijn er twee profeten die worden voorgesteld als twee olijfbomen en twee lampen. Deze profeten vertegenwoordigen het Oude- en Nieuwe Testament, die Gods waarheid verspreiden over de wereld. In het verhaal hebben ze speciale krachten: ze kunnen plagen brengen en de hemel sluiten, net zoals Elia en Mozes deden door Gods Woord. Dit laat zien hoe God door de geschiedenis heen zijn plannen uitvoert en zijn volk beschermt.

Voor een lange tijd, ongeveer drieënhalve jaar, vertellen deze profeten over Gods waarheid, zelfs als ze worden tegengewerkt en vervolgd. Dit symboliseert moeilijke tijden voor Gods volk, maar laat ook zien dat God hen nooit in de steek laat, zelfs niet als het moeilijk is.

Uiteindelijk worden de profeten gedood door iets heel slecht, het 'beest' uit de hel. Maar na drieënhalve dag worden ze weer tot leven gewekt en worden ze naar de hemel gebracht, terwijl hun vijanden machteloos toekijken. Dit laat zien dat Gods waarheid uiteindelijk zal overwinnen, zelfs over de dood.

Dit visioen lijkt op profetieën uit het Oude Testament, zoals die van Zacharia hoofdstuk 4, die ook over twee olijfbomen sprak die olie leverden voor de lamp,

¹ Psalmen 119:105, BGT

symbolen van Gods Geest die zijn Woord kracht geeft. Dit laat zien dat Gods plan en doel altijd hetzelfde zijn, en dat zijn waarheid uiteindelijk zal overwinnen, hoe donker de tijden ook lijken.

Dit verhaal laat zien dat Gods Woord sterk is en zijn beloften altijd uitkomen, zelfs als het leven zwaar is. Het moedigt ons aan sterk te blijven in ons geloof, ook als we problemen hebben. We moeten vertrouwen op de kracht van Gods Geest om ons te leiden en te helpen.

Het vertelt ons ook dat Gods plan altijd gebeurt zoals Hij heeft gezegd. Ondanks alle problemen in de wereld, is er hoop in de belofte van Gods koninkrijk, waar alles eerlijk en vredig zal zijn en al het verdriet zal verdwijnen.

Dus laten we, net als de profeten in het verhaal, de waarheid van God laten zien in de wereld, zelfs als het moeilijk is. Laten we sterk blijven in ons geloof en vertrouwen op de belofte van de overwinning door Christus, onze Heer. Uiteindelijk zullen we winnen, niet omdat we zo sterk zijn, maar door de kracht van Hem die van ons houdt en voor ons gestorven is, en die alles nieuw zal maken.

Gespreksvragen

- Wat vind jij belangrijk aan geloof, vooral nu met alle dingen die gebeuren?
- Hoe blijf jij sterk in je geloof, ook als het leven moeilijk is?
- Hoe helpt de Bijbel jou in lastige tijden?
- Heb je ooit ervaren dat God je heeft beschermd of je heeft geholpen? Wil je daar iets over delen?
- Waar haal jij hoop en moed vandaan als je naar de toekomst kijkt?
- Op welke manieren denk je dat je Gods liefde en waarheid aan anderen kunt laten zien, zelfs als het moeilijk is?

Opdracht

Stel je voor dat Jezus vandaag ineens terugkomt. Hoe zou jij reageren? Zou je verrast zijn, blij, bang, of iets anders? Schrijf in een paar zinnen op hoe je denkt dat je je zou voelen.

En nu, denk erover na: Vind je dat dit het allerbelangrijkste is om over na te denken als het gaat om Jezus die terugkomt? Waarom wel of waarom niet? Zijn er volgens jou andere dingen waar we meer over zouden moeten nadenken? Zo ja, wat zijn die dan? Schrijf je gedachten op en leg uit waarom je denkt dat die dingen belangrijk zijn. Je mag je antwoorden delen en vragen stellen aan anderen om verschillende meningen te begrijpen.