

Sri Lanka: Bandara, geslagen om zijn geloof

Handelingen 6:7 – 'Het woord van God bleef zich verspreiden; en het aantal discipelen bleef sterk toenemen in Jeruzalem, en een groot aantal van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof.'

Bandara haatte christenen. Hij kon niet begrijpen hoe iemand kon geloven dat God de wereld schiep en onze zonden kon vergeven. Maar op een dag veranderde alles voor Bandara.

God gebruikte een christen om zijn leven te veranderen. Deze persoon beantwoordde Bandara's vragen over God. Door deze christen leerde Bandara over Gods liefde voor hem. Na verloop van tijd gaf Bandara zijn leven aan Christus en liet zich dopen. Hij wilde mensen kennis laten maken met Jezus en op een dag een nieuwe gemeente van gelovigen beginnen.

Bandara's passie en toewijding om Jezus te delen werd elke dag sterker. De verandering in Bandara's leven werd duidelijk voor zijn familie en vrienden, en hij begon op zijn motor door de stad te rijden en de liefde van Christus en zijn boodschap van vergeving met anderen te delen.

Bandara's acties kregen uiteindelijk de aandacht van sommigen die dachten dat Bandara's nieuwe roeping de gemeenschap zou verscheuren. De jongemannen smeedden een complot om Bandara te slaan om hem ervan te overtuigen anderen niet meer over Jezus te vertellen. Toen Bandara op een dag naar huis terugkeerde, wachtten de jongemannen hem op. Ze blokkeerden zijn pad, trokken hem van zijn motor en sloegen hem. Bandara beschermde zichzelf, maar hij weigerde terug te vechten. Na ongeveer vijftien minuten werden de mannen moe en liepen weg. Bandara wachtte even en stapte toen op zijn motor en reed naar huis. Toen hij in de spiegel keek, vond hij geen krassen of blauwe plekken op zijn gezicht of bovenlichaam. God had hem beschermd tegen het slaan.

Toen de burens hoorden van Bandara's afranselingen, stonden velen hem bij. Zij hadden de veranderingen in zijn leven gezien en anderen die hun leven aan Christus hebben gegeven vanwege Bandara's werk.

Bandara's toewijding aan God wordt met de dag sterker. Hij zegt tegen anderen: 'Als we Gods evangeliewerk niet doen, wie zal het dan doen? God heeft ons geroepen om Hem te dienen. Als we Zijn oproep niet beantwoorden, wie dan wel?'

Net zoals Bandara en honderden andere pioniers van de Global Mission ervoor hebben gekozen om Gods oproep te volgen om hun geloof te delen met anderen die de liefde van Christus nog niet kennen, kunnen we er ook voor kiezen om te antwoorden. Zijn roeping, het delen van ons geloof op elke mogelijke manier.

Een manier waarop God ons roept om Zijn boodschap te delen, is door regelmatig Zijn tienden en belofteoffers terug te geven. Dit aanbod helpt het werk van de kerk te ondersteunen via vele kanalen in de hele wereld, inclusief pioniers van Global Mission. Luister goed als God iets van je vraagt en reageer met geloof en blijdschap.

Korea: De uitnodiging

Spreuken 27:9 – 'Zalf en parfum verrukken het hart, En de zoetheid van iemands vriend geeft verrukking door hartelijke raad.'

Sehee [SEH-hee] en haar familie verhuisden uit de stad naar het platteland in Zuid-Korea. In het begin miste Sehee haar vrienden in de stad, maar al snel hielp ze haar moeder met het planten en verzorgen van hun moestuin. Ze gaf de groenten water en plukte het onkruid, om de groenten veel ruimte te geven om te groeien.

Toen de komkommers en sla en suikermaïs klaar waren om geplukt te worden, had het gezin zelf te veel te eten. Sehee deelde ze dus met haar buren. De buren waren blij om verse groenten te ontvangen en gaven haar vaak geschenken van zelfgebakken brood of ingelegde groenten. Sehee nam vaak evenveel mee naar huis, als dat ze had weggegeven. Dat deed haar denken aan Spreuken 11:24, dat zegt dat hoe meer we delen, hoe meer we ontvangen.

Toch miste Sehee het hebben van vrienden in de kerk. Het enige andere kind van haar leeftijd was haar broer. Vakantiebijbelschool kwam eraan, en haar moeder stelde voor dat Sehee haar klasgenoten uitnodigde om met haar mee te gaan. Sehee schreef speciale uitnodigingen en gaf die aan de kinderen op school. Maar ze vroeg zich af of de kinderen zouden komen.

'Maak je geen zorgen', zei haar moeder. 'Het is niet jouw taak om ze over te halen om te komen. Dat is Gods taak.'

Sehee wachtte op haar klasgenoten bij de deur van de kerk, maar geen van de kinderen die ze had uitgenodigd, kwam naar de Vakantiebijbelschool. Een van de jongens in haar klas kwam echter op sabbat naar de kerk. De jongen wist niets van Jezus, maar hij was blij om te leren. Hij had geen vrienden op school, dus raakte hij bevriend met Sehee en haar broer. 'Ik hou van de kerk!' zei hij. 'Ik wil elke week komen.'

Sehee's moeder vertelde haar dat een jongen naar de kerk was gekomen. 'Hij zou niet gekomen zijn als je hem niet had uitgenodigd.'

Sehee bidt voor haar nieuwe vriend die naar de kerk komt en vraagt Jezus om hem en zijn familie te helpen om God lief te hebben en op Hem te vertrouwen.

Wanneer Sehee voor haar vriend bidt, vertrouwt ze Jezus met het hart van haar vriend. Wanneer we regelmatig onze belofteoffers aan Jezus geven, vertrouwen we erop dat Hij die offers op de best mogelijke manier zal gebruiken, zodat andere mensen de kans krijgen om God te ontmoeten en besluiten lief te hebben en Hem te dienen met hun hele leven. Laten we trouw zijn met onze tienden en offers en met onze getuigenis aan vrienden; zoveel mensen zullen Jezus ontmoeten en liefhebben.

Ethiopië: de familie die ik heb gevonden

2 Timotheüs 3:15 – 'En hoe hebt u van kinds af aan kennigemaakt met de heilige geschriften, die u wijs kunnen maken voor uw heil door het geloof in Christus Jezus.'

Berhanu preekt al sinds zijn jeugd in Ethiopië. Vanwege zijn grote geloof en visie werd hij uitgenodigd om te dienen als pionier op het gebied van global mission. De jongeman ging de uitdaging graag aan.

Toen Berhanu in zijn nieuwe gebied van bediening aankwam, begon hij zich te mengen met de mensen in zijn nieuwe gemeenschap. Maar hij vond geen adventisten. Toen hij de mensen leerde kennen, nodigde hij hen uit voor een Bijbelstudie. Nu komt een adventistengroep bijeen in een klein, gehuurd gebouw.



Berhanu houdt van zingen en hij gebruikt zijn muziek om Jezus voor te stellen aan zijn nieuwe burens. Een van zijn favoriete liedjes spreekt over de wederkomst. De woorden vertalen zich naar: 'We moeten wakker worden. Jezus komt!' Na het nummer deelt Berhanu een boodschap uit zijn hart. De meeste mensen die zijn bijeenkomst bijwonen, werken op overheidsboerderijen in de omgeving, en velen zijn ver van huis en familie. Het is gemakkelijk om je hier eenzaam en geïsoleerd te voelen, dus Berhanu heeft zich gericht op het verzamelen van de mensen en het opbouwen van een gevoel van gemeenschap en vriendschap. Na een lange werkweek vinden de mensen het leuk om zijn boodschappen te horen.

Berhanu ontmoette Salomo toen hij naar deze stad verhuisde om op een boerderij te werken. Maar Salomo was eenzaam. Op een dag ontmoetten de twee mannen elkaar en spraken ze. Ze realiseerden zich dat ze uit hetzelfde dorp kwamen. Ze werden vrienden en Salomo sloot zich aan bij Berhanu's kleine groep.

Toen Salomo naar deze nieuwe gemeente ging, had hij het gevoel dat zij zijn uitgebreide familie waren. Berhanu's woorden trokken voortdurend aan Salomo's hart. Gods liefde en de familiale sfeer van de groep vulden een gat dat ontbrak in zijn leven in deze nieuwe stad. Hij besloot zijn leven aan God te geven en is een vast lid van deze gemeente geworden.

Terwijl Berhanu regelmatig met deze groep afsprekt, loopt hij ook twee uur om een groep in een andere stad te ontmoeten. Zijn werk kan vermoeiend en uitdagend zijn, maar hij vindt hoop en kracht in Jezus.

Berhanu is slechts een van de 1.600 global mission pioniers over de hele wereld. Bid alstublieft voor hen als ze mensen aan Jezus voorstellen.

Laat uw gebeden zich aansluiten bij uw trouwe belofte om het werk van het leiden van verloren mannen en vrouwen en kinderen naar de voeten van Jezus te bespoedigen. God zal uw trouwe gift zegenen om het werk op deze aarde te voltooien.

Zimbabwe: Drie koeien en een stier voor de Heer

Lucas 6:38 – 'Geef, en het zal u gegeven worden. Goede maat, ingedrukt, in elkaar geschud, overlopend, wordt in je schoot gelegd. Want met de maat die je gebruikt, wordt het teruggemeten.'

De heer en mevrouw Mpofu [M'POE-FOO] wonen in Zimbabwe in Zuidelijk Afrika. Ze houden vee en erkennen dat hun dieren van de Heer zijn. Op een dag, toen het echtpaar over hun vee waakten, waren ze onder de indruk en voelden zich verplicht om God meer te geven. Dus besloten ze om een deel van hun dieren als tiende te geven en offers te beloven.



Uit hun kudde van 31 dieren kozen de man en vrouw drie sterke koeien voor hun tienden en een stier als hun belofteoffer. 'De Bijbel zegt dat alles aan God toebehoort, en wij zijn slechts Zijn rentmeesters,' zei Mpofu. 'We lezen de Bijbel en leren dat God grote zegeningen belooft, die voortkomen uit het geven. Dat raakte ons hart zozeer omdat de Heer zo goed voor ons is geweest.'

Dit gebaar moedigde niet alleen de bezoekende kerkoudsten aan die de dieren verzamelden, maar het trok ook de aandacht van burens en kerkleden. Verschillende anderen hebben beloofd meer bij te dragen vanwege het voorbeeld van de Mpofu.

Het missieaanbod maakt een enorm verschil over de hele wereld en kan de grootste impact hebben wanneer het trouw en regelmatig wordt gegeven.

Zimbabwe is de thuisbasis van Solusi University. Deze adventistische instelling, opgericht in 1894, leidt studenten uit heel Zuidelijk Afrika op. Haar kracht komt van de offergaven en offers van miljoenen gelovigen over de hele wereld.

Zimbabwe maakt deel uit van de regio Zuidelijk Afrika-Indische Oceaan. Dit gebied is de thuisbasis van meer dan 4,3 miljoen adventisten. Ondanks het feit dat ze een gevestigde geschiedenis van kerkgroei hebben, worden de mensen die in de regio Zuidelijk Afrika-Indische Oceaan wonen, geconfronteerd met moeilijke financiële problemen die de kerken en de leden in elk land ondervinden. Ons missieaanbod helpt een boodschap van hoop te verspreiden in enkele van deze meest uitdagende gebieden, vooral in de groeiende steden.

Bid alstublieft voor de regio Zuidelijk Afrika-Indische Oceaan, aangezien de kerkleden daar trouw Gods roeping in hun leven volgen. Het gecombineerde offerplan is door de kerk bedacht om adventisten over de hele wereld te helpen hun belofteoffer te gebruiken om het werk op een rechtvaardige manier te ondersteunen, lokaal, in hun vaderland, en in elk land. Vraag God: 'Welk percentage van mijn inkomen zou U mij regelmatig willen geven buiten uw tiende?' En stop dan en luister, zelfs toen de mpofu-familie God vroeg wat Hij hen wilde laten geven. Zeg dan biddend 'Ja' en kijk hoe God je zegent terwijl je gehoorzaamt.