

Mijn gebed vandaag

Lieve Hemelse Vader, vandaag wil ik U volgen en een getuige zijn van Uw liefde. Wees met mij als ik mijn leven op U richt en ervoor kies meer tijd met U door te brengen.

Delen

Wees voorbereid om te getuigen van wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Vertel over Hem op zo'n manier dat anderen zich tot Hem aangetrokken voelen. Onthoud dat van Hem en Zijn liefde getuigen niet altijd preken of vertellen inhoudt. Vaak werkt het beter om een helpende hand te bieden, een knuffel te geven, of brood te delen met iemand die de liefde van God in actie moet zien.



Uitgegeven door:
Departement Jongeren & Gezinnen
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Vrouwen in de
Bijbel:
Anna & ik

Inzicht komt
met de jaren



Introductie

Anna uit Jeruzalem was een profetes. Er zijn enkele door God geïnspireerde vrouwen voor haar geweest van wie de woorden en daden bekend zijn en herinnerd worden.

Anna stond erom bekend zeer toegewijd, volhardend en oprecht in gebed te zijn. Ze had de gave van profetie. Ze was slechts zeven jaar getrouwd geweest en bracht haar tijd als weduwe door al vastend en biddend in de tempel, zichzelf toewijdend aan God. Als profetes was ze een van de eersten die getuigde van Jezus. Als je ernaar verlangt je Redder te zien, om Zijn aanwezigheid te ervaren, dan is Anna's toewijding een aanmoediging.

Ontdek

- * Haar leeftijd
- * Haar toewijding
- * Haar zendingswerk

Verdieping

1. Wat was Anna's professie?
(Lucas 2:36)

2. Hoe oud was Anna toen?
(Verzen 36-37)

3. Wat was haar huwelijks staat?
(Vers 37)

4. Hoe bracht ze haar tijd door?
(Vers 36)

Opmerking: Ondanks het verlies van haar man bleef Anna trouw aan God. Ze behoorde tot de groep gelovige vrouwen die dagelijks naar de tempel gingen om te bidden. Eerder in het hoofdstuk, in de verzen 22 t/m 35, lezen we dat Maria en Jozef baby Jezus naar de tempel brengen om hem aan de Heer te tonen. De profeet Simeon herkende Jezus als Redder en zegende de familie. Hij gaf ook wat inzicht in hoe het leven van Jezus eruit zou komen te zien op aarde.

5. Simeon zegende Maria, Jozef en baby Jezus, wie kwam er vervolgens? (Vers 36)

6. De Bijbel vertelt dat Anna de Heer bedankte, wat deed ze vervolgens?
(Vers 38)

Woorden voor vandaag

7. Als je het laatste stukje van vers 38 leest, hoe denk je dan dat Anna over Jezus zou praten?

8. Moeten wij het voorbeeld van Anna volgen en ook vastend en biddend door het leven gaan, klaar om het verhaal van de 'gezegende hoop' te vertellen? Leg uit.

Discussievragen

1. Benoem alle vrouwen die in het boek Lucas staan. Hoe komt het dat vrouwen zo'n prominente plaats hebben in het evangelie van Lucas?

2. Vergelijk de reacties van Simeon en Anna over hun hoop.

Woorden van wijsheid

Met de jaren krijgen we inzicht in zaken die we misschien niet begrepen toen we jong waren. Onze mogelijkheden om een situatie te begrijpen groeit als we Gods woord bestuderen en bidden voor inzicht. Vasten en bidden zijn niet meer populair vandaag, toch is er een hoop positiefs uit deze twee disciplines te halen. God zegent hen die naast Hem lopen. Hij wil graag dat wij doen wat Anna deed; gelovig zijn in aanbidding, studie en dagelijkse communicatie met Hem.