

Verslag activiteiten

1. Vieren

Wekelijks vieren wij met elkaar de sabbat tijdens onze dienst. Deze dienst houden wij in de middag vanaf 15.00u. Ook de christelijke feestdagen vieren wij met elkaar.

2. Leren

Bij 'leren' denken wij aan het vergroten van de kennis van Gods woord door het bestuderen van de Bijbel en dit met elkaar te bespreken en zo ook van elkaar te leren. Dit vindt plaats in Klein Uniek, een soort huisgroep, die het afgelopen jaar op regelmatige basis op een doordeweekse avond bij elkaar zijn gekomen en tijdens deze avonden Bijbelstudie doen.

3. Dienen

Dienen heeft betrekking op de diaconale taken binnen de gemeente. Zorg voor elkaar is belangrijk om de samenhang binnen een gemeente te versterken. Maar ook zorg voor mensen in de omgeving van een gemeente behoort hiertoe. Hiervoor maken wij gebruik van Klein Uniek. Met deze groep komen we regelmatig bij iemand thuis bijeen om met elkaar de sabbat te openen. Iedereen neemt iets mee voor het avondeten. We nuttigen dan samen de avond maaltijd. Op deze wijze leren we elkaar beter kennen en dienen.

4. Delen

Als kerkgemeente willen wij graag van betekenis zijn voor de wijk waar de kerk staat. Dit houdt in, dat wij ons geloof met zo veel mogelijk mensen willen delen, maar ook, dat wij betekenis hebben voor onze omgeving.

Hiertoe hebben wij het afgelopen jaar 2 kinderdiensten georganiseerd waarvoor vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt zijn uitgenodigd. De opkomst was erg goed en soms komen ook de ouders een kijkje nemen.

Daarnaast zijn wij met elkaar de wijk in gegaan om vrijwilligerswerk te doen. Afgelopen jaar hebben wij een high tea georganiseerd in een verzorgingshuis en hebben wij koekjes gebakken voor de lokale Voedselbank.